

Het boek Openbaring

Aanvulling op Opb. 1:4

Ik wil nog even terug naar Opb. 1:4, met name naar het getal 'zeven'. Philo zag in het getal zeven op een verborgen manier de eenheid gesymboliseerd. Zeven en toch Eén. Zeven scheppingsdagen bijvoorbeeld is een week. De zeven geesten symboliseren de Heilige Geest, in Zijn veelvoudige werking om Gods reddingsplan in deze wereld uit te werken. Yeshua werd vervuld met de Heilige Geest, en Jesaja profeteert dit in Jesaja 11:2 en vult dit aan met 6 eigenschappen van Gods Geest om tot het getal zeven te komen!

Zeven in de Bijbel volgens e-teacher Hebrew

Wat hebben de Shabbat, de mars van Jozua rond Jericho en de paartjes reine dieren die Noach in de ark bracht allemaal gemeen? Het antwoord is dat in hun kern al deze bijbelse onderwerpen het getal zeven hebben. En het zit niet alleen in deze verhalen. In tientallen andere Schriftuurlijke gevallen speelt het getal zeven een centrale rol. In het Evangelie van Johannes spreekt Yeshua over zichzelf met de zinsnede "Ik ben" zeven keer. Wat is er zo speciaal aan zeven?

Een heilig getal om bij te zweren

*In het oude Israël vertegenwoordigde het getal zeven **goddelijke perfectie**. Het werd beschouwd als een krachtig, onbreekbaar getal omdat het niet kon worden gedeeld door gewone kleine getallen die mensen gebruikten om te rekenen op een enkele hand. Het woord voor zeven - in het Hebreeuws sheva שבע - is verbonden aan sh'vuah שבועה - een eed. Wanneer iemand een zeer sterke belofte wilde doen, zouden zij een eed afleggen alsof hij zei: "laat de goddelijk volmaakte getal zeven mijn getuige zijn dat ik..."*

Op dezelfde manier vormen ook de zeven gemeenten een eenheid. In Opb 1:20 worden de zeven gemeenten vergeleken met zeven kandelaren. Dit wijst ons meteen naar de geheel gouden Menorah die B'tzalel moest maken uit één stuk goud. Tevens wil ik erop wijzen dat de Gemeente van Yeshua bleef bestaan, ook toen het verviel tot het Christendom onder Constantijn de Grote. Hoe vervallen, de kern bleef. Hetzelfde gebeurde in Israel, toen de afschuwelijke Ba'alsdienst zijn intrede deed. JHWH gaf toen de profeet Eliyahu haTishbi om Israel van deze afschuwelijke afgodendienst te bevrijden. Temidden van alle afval zei God toen: "Ook heb ik in Isra'el doen overblijven zeventuizend, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, en alle mond die hem niet gekust heeft", 1 Kon. 19:18. Let erop dat de Eeuwige dit zegt terwijl de gouden kalveren in Dan en Bethel nog steeds gediend werden. We moeten leren broeders en zusters om niet zo oppervlakkig te kijken. Altijd heeft God een kern gehad van mensen die Hem aanhingen, temidden van alle afval en verleiding. Dit is het Heilig zaad, waarmee Gods plan verder gaat. Zie Jes. 6:13. Dit heilige zaad is ook ten allen tijden in het Christendom geweest. Zij hebben gezocht onder de afval en misleiding van de antichrist en op hun geroep heeft JHWH de grote Reformatie van de 16^e eeuw gegeven. En op dezelfde manier is er nu de laatste Reformatie in de gemeente van Yeshua. Deze laatste Reformatie maakt ons klaar om weer opgenomen te worden in het volksbestaan van Isra'el.

Dus de zeven geesten symboliseren de Ene Heilige Geest van God en de zeven gemeenten staan symbool voor het geheel van de Gemeente van Yeshua van Zijn Hemelvaart tot Zijn Terugkeer.

Openbaring 1:5

“en van Yeshua haMashiach, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Overste van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,”

Yeshua wordt hier de getrouwe Getuige genoemd. Dit wijst ons naar Jes. 55:4: *“Zie, Ik heb Hem tot een Getuige der volken gegeven, een Vorst en Gebieder der volken.”* Het Hebreeuwse woord voor ‘getuige’ is eed (טו) wat zeventig! keer voorkomt in de Tenach. Het is o.a. gelinkt aan het Sh’ma, de geloofsbelijdenis van Israel, waarvan deze twee letters groter worden geschreven – טוּ ... טוּשׁ (Deut. 6:4). Yeshua getuigt voor Pilates: *“...Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen: opdat ik van de waarheid zou getuigen”* (Joh. 18:37). Yeshua is niet alleen geroepen om van de waarheid te getuigen, Hij is ook de Waarheid zelf. Opvallend dat de Mashiach in de Joodse geschriften wordt aangeduid als de ‘Emet’, de waarheid. Maar zoals Hij een getuige is van de waarheid, zo zijn ook Zijn leerlingen geroepen om ‘getuige’ te zijn, Hand. 1:8: *“...en gij zult Mijn getuigen zijn”*.

“De Eerstgeborene uit de doden.” Hij is niet alleen fysiek uit de dood opgestaan, maar is als Overwinnaar naar de geest afgedaald naar de hades, het dodenrijk. Dat is het gebied waar de ‘Dood’ regeert. Yeshua is naar de onzichtbare wereld van de dood afgedaald, om de zielen (Hebr. n’fashot) van Gods volk uit hun gevangenis te bevrijden en naar de hemelse gewesten te voeren. Zie hiervoor Efeze 4:9-10, Psalm 68:19, 1 Petrus 3:18-20 en 4:6. Toen de Vorst van het leven het rijk van de dood binnenging, moest de geweldhebber van de dood (Hebr. 2:14) de zielen van Gods volk prijsgeven. Het bewijs zien we in Mat. 27:50-53. Dat Hij de dood heeft overwonnen is een troost voor Zijn getrouwen die hun getuigenis met hun leven moesten bekopen.

“De Overste van de koningen der aarde.” Eenmaal bood de ‘Overste van deze wereld’ Yeshua de glorie van de koninkrijken van de wereld als Hij hem zou aanbidden, Mat. 4:9. Yeshua won echter een hogere glorie door te sterven om hem te overwinnen, en aldus werd de gekruisigde dienaar de heer van de Romeinse keizers, *“de Overste van de koningen der aarde”*. Zie Mat. 28:18. Als we goed op de Schriften letten, dan zien we het al gebeuren in de verzameling van de volken tegen Yerushalayim, Zach. 12:1-3. Deze verzameling gebeurt op gezag van de Schepper van hemel en aarde en loopt uit op de vernietiging van de machten der aarde. Zo komt er ruimte voor het Koninkrijk van God. Na Arma-Geddon zal dit bezongen worden. Zie Psalm 72.

“Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.” De liefde van God is ten volle geopenbaard in het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld, om haar te verlossen van zonde en dood. Het getuigenis van dit boek komt dan ook overeen met het getuigenis van Gods Geest in onze harten. Het getuigenis in onze harten van deze vergevende liefde van God opent meteen de weg voor het getuigenis van dit boek Openbaring. Dezelfde liefde van God komt in dit boek naar voren. *“Want also lief heeft God*

de 'kosmos' gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft...". Joh. 3:16. Kosmos betekent: de wereld, universum; wereldse aangelegenheden; de inwoners van de wereld; versiering.