

B'shalach – נִשְׁלַח, en onze aliyah

(Shabbat van het Lied)

Lezen: Sh'mot / Ex. 13:17-17:16, Shoftim / Ri. 4:4-5:31, Hitgalut / haSodot / Opb. 19:11-21

Uittrekken met een missie

Beshalach – toen hij uitzond. Faro stuurde Am-Yisra'el weg, maar het woord shalach (נִשְׁלַח, zenden) bevat de gedachte dat het volk erop uitgestuurd wordt met een missie. Bij het woord shalach moet je denken aan de boodschappers van Ya'aqov naar Esav in parshe Vayishlach. Van dit woord worden ook de apostelen Sh'lichem genoemd, uitgezonden (Luk. 6:13). Ze hadden een opdracht te vervullen.

De opdracht voor Israel is heel groot, want ze is betrokken bij de strijd tussen het licht en de duisternis, tussen de waarheid en de leugen. Deze strijd wordt hier op aarde uitgevochten, Gen. 3:15, Opb 12:1-3. Dat betekent dat de mens er helemaal bij betrokken wordt. Dit is meteen ook de reden voor codes en geheimtaal in de Bijbel. (Het boek Openbaring heet in een Hebreeuwse versie uit Cochin (India) zelfs HaSodot – de geheimen.) Daarnaast heeft Israel de opdracht om een licht te zijn voor alle volken, om hen de weg van de Schepper te leren, zoals tot Abraham werd gezegd, Gen. 12:3.

Eén groot verlossingsplan

Wiljo heeft vorige week aangegeven dat de 3 dagen dikke duisternis meteen gevolgd werd door de 10^e slag. Hij legde de link met Opb. 21:23 dat zoals het hemelse Jeruzalem verlicht wordt door het Lam, zo ook het licht in de huizen van de Bney Yisra'el kwam door het Lam, wat zij 4 dagen in huis hadden voordat het geslacht werd. Van 10 – 14 Nisan. Wonderlijk, we lezen in Jes. 60:1-2 dat kort voor de grote Verlossing (de G'ulah) de aarde door dikke duisternis bedekt zal worden. En zien we dit niet voor onze ogen gebeuren, de grote afval van het geloof in de Westerse wereld sinds de 60-er jaren van de vorige eeuw? Maar gelijk wordt erbij gezegd dat wij uit het stof moeten opstaan, opdat het Licht van de Heer over ons zal opgaan en Zijn glorie zal over ons gezien worden. Dit in het kader van de grote G'ulah. Onze terugkeer naar Torah en Joodse gebruiken is gewoon onderdeel van het grote verlossingsplan voor Israel en de volken. En dit hele verlossingsplan is gebaseerd op het werk van dat unieke Lam, Yeshua. Daarom lezen we in Opb. 15 over het lied van Mozes en van het Lam. Dat Moshe en het Lam samen genoemd worden leert ons dat het één groot verlossingsplan is, wat nu al zo'n 3.500 jaar bezig is. Maar dit leert ons ook dat Moshe en Yeshua bij elkaar horen. Daarom zien we Yeshua ook met Moshe en Eliyahu op de berg der verheerlijking, Luk. 9:30.

Yam Suf

Met de 10^e slag werden alle eerstgeborenen van Egypte geslagen, opdat de Eerstgeborene van G-d (Ex. 4:22) vrij zou komen. Maar het einde van Egypte als vijandige macht kwam pas bij de doortocht door Yam Suf. Wonderlijk, want Yam betekent zee', maar 'Suf' is gelinkt aan Sof - 'einde'. Deze zee heet de Rode Zee. Waarom? Volgens de JFB Bijbelverklaring bij Jer. 49:21 is de 'Rode Zee' vernoemd naar Edom. En Edom is profetisch gelinkt aan Rome. Egypte vond zijn einde in Yam Suf, de Zee van het Einde. Maar de overwinnaars in Opb. 15 zingen het lied van Mozes en het Lam ook aan de oever van een zee, 'de glazen zee'! Zoals zand in het vuur tot glas smelt, zo symboliseert deze zee het grote vuur wat 1/3 deel van de aarde

zal verbranden. Dat de Rietzee later ook de 'Rode' Zee genoemd wordt betekent dat dit, figuurlijk gesproken, de zee is waarin uiteindelijk, met de (weder)komst van de Mashiach, 'de rode'/Edom/ c.q. het Christendom zal vergaan. De situatie zal dan min of meer vergelijkbaar zijn met de bevrijding/uittocht uit Mitzrayim (Egypte). De 'rode', die eeuwenlang het bloed van zowel Joden als bijbelgetrouwe Christenen heeft vergoten, zelfs wereldwijd ontzaglijk veel bloed heeft vergoten, zal dan zelf omkomen in de zee van oordeel. Dat is 'de Dag van Adonai (Op. 1:10), waarover het boek Openbaring gaat.

Hulpgeroep

We zagen in Ex. 2:23-25 dat het hulpgeroep van de Bnei Yisra'el de Eeuwige tot actie brengt. Zo ook in onze parshe in Ex. 14:10. Datzelfde geldt ook vandaag; op de gebeden van de heiligen komt HaShem tot actie. Want in het boek Openbaring wordt gesproken over het gouden altaar waarop de rook van de wierook samen met de gebeden van de heiligen opgezonden wordt tot G-d, Opb 8:3, 5;8. En vanuit het 5^e zegel in Opb. 6 weten we dat degenen die gedood zijn om het woord van G-d roepen om de lossing van hun bloed, Opb. 6:10. En hun grote lossing is Yeshua, de Eerstgeborene, Hebr. 1:6. Nu, in Opb. 8:4 lezen we hoe vanaf het gouden altaar de gebeden worden verhoord. De uitwerking ervan is het vuuroordeel op aarde, 8:5. Dit wordt verder uitgebeeld door de 7 bazuinen/ shofarot – die kondigen a.h.w. het oordeel aan. Ze belichten het ene oordeel van verschillende kanten. En dan lezen we telkens over oordelen over het 1/3 deel van de aarde. Dit 1/3 van de aarde is Babylon, waar de antichrist vele eeuwen zijn verwoestende werk heeft gedaan. De naam Edom ziet meer op de misleiding van het 'christelijke' van Europa, terwijl de naam Babel meer herinnert aan verdrukking en grootsheid, zoals bij Nimrod en de torenbouw.

Beshalach

Terug naar Beshalach – toen hij uitzond. Waarom moest Israel door Yam Suf trekken? Dat was hun wedergeboorte. Ze werden a.h.w. geheiligd door het water heen, er kwam een nieuw volk tevoorschijn. Ze lieten Egypte achter en mochten zich richten op het Beloofde Land. Ja de Zee van het Einde betekende zelfs het einde van Mitzrayim; Faro met zijn hele leger werd vernietigd. Maar Egypte was nog niet uit de harten van Gods volk. Daarom vinden we in onze parshe naast een prachtig profetisch lied verder veel gezeur. En zijn wij niet vaak hetzelfde? De gemeente van Israel wordt op de proef gesteld. Waarom? Omdat het nog lang niet klaar was om het land in te trekken. Ze zijn niet gereed voor de missie om het land in bezit te nemen. Daarom moesten ze ook weer terug (Ex. 14:2), want ze zouden de strijd met de P'lish'tim (Palestijnen) niet aan kunnen. Ook wij als gemeente van Yeshua worden op de proef gesteld. De moeilijkheden zijn er om ons iets te leren, ja om ons gereed te maken voor de grote opdracht. Laten we deze beproevingen koninklijk ondergaan en niet doen zoals onze vaders, klagen en steunen. Laten we vooral letten op onze G-d wiens naam 'Wonderlijk' is, Jes. 9:5. Hij is Immanu-El – met ons is G-d. In de ochtend brachot – birkat haShachar – zeggen we: Shè asa li kol tzorki – die voor mij alles maakt wat ik nodig heb.

Overeenkomsten Egypte met de Openbaring

Het hulpgeroep van de Bnei Yisra'el werd door G-d gehoord, maar dit geroep naar G-d vinden we ook in Opb. 5:8, 6:10, 8:3-6. En een belangrijke aansporing tot gebed vanwege de moeilijke tijd voor de wederkomst vinden we in Luk. 18:1-8!

De 10 plagen (makot) waren nodig om Israel los te maken van Egypte en apart te zetten. Zie <http://www.henkrijstenberg.com/wp-content/uploads/2016/10/17-JITRO-BERKOWITZ.pdf> Dit proces van losmaking gebeurt vandaag o.a. via Covid-19. Maar dat zijn zeker niet de plagen van het boek Openbaring. In Egypte werden via de plagen de *elohim (autoriteiten)* van Egypte te kijk gezet, Ex. 12:12. Dat zijn niet alleen de afgoden, maar ook de Faro zelf en zijn mannen van autoriteit. Mensen met gezag zoals rechters worden immers ook 'elohim' genoemd, Ex. 21:6, 22:8-9, Ps. 82:1, 6, Joh. 10:33-35. Faro en zijn mannen moesten leren dat ze gewoon mensen waren. En Isra'el leerde hieruit dat de Eeuwige boven de autoriteiten stond. De plagen dienen om niet meer op mensen te vertrouwen, maar op de Eeuwige G-d alleen. Let er goed op vrienden, Egypte is niet vernietigd door de 10 plagen, dat gebeurde feitelijk in Yam Suf, de Zee van het Einde. Evenzo vinden de 7 zeven plagen in het boek Openbaring op één moment plaats. Ze leiden tot een plotselinge en totale vernietiging van Babylon. Zie Opb. 18:10, 16 en 19, waar gesproken wordt over één moment.

Dikke duisternis in Egypte, maar licht in al de woningen van de Kinderen Isra'els (Ex. 10:23) door het Lam is profetisch voor ons. Vandaag is de wereld in dikke duisternis omdat de Tegenstander zoveel aanhang heeft en er zoveel afval is in het christendom. Ondanks die duisternis van goddeloosheid en misleiding, schijnt over Israel het licht van de Eeuwige, Jes. 60:1-2 *Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de glorie van de HEER gaat over u op.* Rashi: *Want zie, duisternis zal de aarde bedekken, en een grote duisternis de koninkrijken, en de Heer zal over u schijnen (oprijzen, JPS) en zijn heerlijkheid zal over u verschijnen.*

Een geordende uittocht

Al de legers van YHWH vertrokken op 1 dag, Ex. 12:41 *En het geschiedde 'ten einde' (Weten we nog, Miqetz bij Josef betekent: een plotseling beslissend einde met een nieuw begin) van 430 jaren, zo is het even op dezelfde dag geschied dat al de legers van YHWH uit Egypteland gegaan zijn.* Wat wil dit zeggen? Dat al de legers van verschillende plaatsen op de 15^e Nisan naar Sukkot optrokken. Daar moet de nodige voorbereiding aan voorafgegaan zijn. Ook de nieuwe uittocht zal een groot en goed georganiseerd gebeuren zijn volgens Jes. 52:12 *Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, want de HEERE zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn.* Het startsein wordt in het land van het Noorden – c.q. Europa – gegeven, maar ondertussen zullen we van alle kanten optrekken naar Jeruzalem volgens Jer. 23:7-8 *Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.* Dit geeft aan dat er een goede voorbereiding moet zijn.

Vijand in de val gelokt

De vijand wordt uitgelokt, doordat Israel een omtrekkende beweging maakt. Ex. 14:2-4 *“Zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachiroth, tussen Migdol en de zee; jullie moeten je kamp recht tegenover Ba'al-Tzefon opslaan, vlak bij de zee. De faro zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. Ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie achtervolgt, en dan zal Ik Mijn majesteit tonen door de faro en zijn hele leger ten val te brengen.”* M.i. gebeurt dit vandaag

ook met de Oslo-akkoorden in 1993 en via een linkse regering in Israel. Want wereldmachten denken nu hun wil rondom Jeruzalem te kunnen uitvoeren, maar dat zal plots veranderen. En dit zal hen ertoe aanzetten om gezamenlijk op te trekken tegen Jeruzalem, Opb. 16:13-16. Daarom zal de grote aliyah/uittocht uit het Land van het Noorden ook snel moeten gebeuren. Vanwege deze snelheid is er veel voorbereiding nodig. En voor ons blijft dan de vraag: ben ik er klaar voor?

Als ze dan bij Pi-Hachiroth en Ba'al Ts'fon gekomen zijn dan komt Israel in nood, want achter hen komt de vijand en voor hen is de zee. Maar wat is dan het woord van G-d? Zeg de Bnei Yisra'el dat ze voorttrekken, Ex. 14:13-14: *Maar Moshe zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van YHWH dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. YHWH zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.* Wel chaverim, dit komt overeen met Arma-Geddon...

Arma-Geddon

Als wij ons gereedmaken voor de aliyah – de gezamenlijke terugkeer van Judah en Efrayim naar het Land Israel (Jer. 3:18, Hos. 1:11) – dan maakt ook de wereldmacht zich op richting Jeruzalem. En je ziet nu al hoe de krachten vrijgezet worden, anti Jeruzalem! Wat voor ons een veilige plaats zal zijn, is voor hen een valkuil. Hierbij moet je denken aan de doortocht door de Rode Zee of Yam Suf. De kinderen Isra'els kwamen via die zee in veiligheid, maar de vijand ging in diezelfde zee ten onder. Zo wordt het optrekken van de verzamelde wereldmachten tegen Jeruzalem hun ondergang. We lezen hierover in Jes. 30:27-33. Hier zal de Eeuwige laten zien wat Zijn Naam betekent, Jes. 30:27-28. Die Naam betekent de openbaring van G-ds wezen als Redder van Am-Yisra'el. Hij vervult hier wat Hij lang geleden beloofd heeft. Denk aan Gen. 12:3 *“die jou minachten / onbelangrijk vinden zal ik vervloeken!”* Deze vernietiging van de vijanden gaat met rook gepaard.

Terwijl de wereldmacht optrekt tegen Jeruzalem is het Isra'el van G-d veilig in de kloof van de Olijfberg, Zach. 14:1-5. Zij zullen daar hun lofzangen zingen, zoals met de Pesach-Séder, volgens Jes. 30:29. Ondertussen zal onder aanvoering van Yeshua als ruiter op het witte paard (Opb. 19:11-16) de vijand zichzelf vernietigen, zoals eens bij Gid'on in Ri. 7:22. We lezen in Jes. 30:30-31 dat YHWH dan zijn majestueuze en heerlijke stem zal laten horen. Onder het beeld van onweer met bliksem en donder wordt hier het tumult van Arma-Geddon beschreven, met neerkomende raketten en atoombommen. Yeshayahu de profeet, heeft veel gezien van wat gaat komen. In het boek Openbaring zijn al die losse profetieën over de ondergang van de vijanden tot één geheel gemaakt.

Het Griekse woord Arma-Geddon in Opb. 16:16 betekent: Strijdwagen van Gid'on. Het is een doorkijkje naar Ri. 7:22, waar de vijanden zichzelf vernietigden. We lezen daar: *“zo zette YHWH het zwaard van de een tegen de ander.”*

Shirat haYam

Het lied van de Zee of het lied van Mozes maakt deel uit van de Shacharit gebeden en wordt dus wereldwijd elke morgen gebeden. Zie NIK-siddur blz. 34. Het wordt ook gelezen bij een Brit Milah. Dit lied zal op een nieuwe manier gezongen worden na Arma-Geddon. Op blz. 20 van de Ahavat Olam Siddur wordt opgemerkt dat het begin van Psalm 149 Shiru l'Adonai shir chadash – zing voor Adonai een nieuw lied, verwijst naar de chidush (= vernieuwing) van het

Lied van Mozes, zoals we dat vinden in Openbaring 15. Dit omdat de aanhef bij het lied van Mozes (Hebr. *az yashir Moshe*) verwijst naar een toekomstig lied. Het woord 'yashir' staat namelijk in de toekomstige tijd, het is een imperfectum.

Zullen wij het lied van Moshe met elkaar lezen... en ook regelmatig bidden uit de Siddur... totdat het voltooid is. Zo mogen we met verwachting uitkijken naar de toekomst die de Eeuwige voor Zijn volk heeft bereid. Beshalach leert ons dat er een grote overeenkomst is tussen hoe het toen is gegaan en hoe het nu zal gaan.

Shabbat shalom!

13 Sh'vat 5782 / 15-01-2022

Fulp van der Velden