

## **Waarom wordt Num 19 (Rode vaars) niet geplaatst in Leviticus bij Parasha Tazria en Metzora? Die plek is toch veel logischer of niet?**

Num 19 scheidt de twee generaties in de woestijn, de eerste is zojuist (praktisch geheel) uitgestorven.

Zo leert de Torah ons dat voor de eerste generatie verzoening is gedaan en de 2e generatie een volledige breuk met dood moest maken..

## **Welke aanwijzingen zijn er dat de eerste generatie is uitgestorven?**

- 1) Mirjam en Aaron sterven nu als (rechtvaardige) voorbeelden van hun generatie. het zijn de drie lijdens (Micha 6:4)
- 2) In Num 20:12 staat dat nog Mozes nog Aaron het land zullen ingaan.
- 3) Num 33:38 geeft duidelijk aan dat dit de vijfde maand in het 40ste jaar is
- 4) Deu 1:3 laat zien dat max een half jaar later het boek Deuteronomium wordt overhandigd.

## **Waarom wordt Mirjam de profetes genoemd? (Ex 15:20)**

Volgens traditie was dit omdat zij haar vader en moeder had gezegd dat hun de verlosser zouden voortbrengen.

## **Wat zijn overeenkomsten v/h klagen in Ex 17:1-7 & Num 20:1-6 (21:4-5):**

- 1) Geen water voor het volk
- 2) er werd geklaagd
- 3) men mijmert over Egypte
- 4) Adonai komt met een oplossing
- 5) Moses krijgt de opdracht om uit een rots water voort te brengen.

## **Hoe kan men de dood van Mirjam zien als aankomst in Eretz Israël?**

Aartsvader Jacob is met een grote stoet begraven in Eretz (Gen 50:1-14) daar liggen ook de andere leiders begraven, en de beenderen van Jozef hebben ze bij zich. (Gen 50:25 >> Ex 13:19)

## **Wat is het verschil in klagen?**

- 1) Men hunkert naar? Num 20:5 zaden, druiven, granaatappels enz waar groeien die? >> ISRAËL (Num 13:21-25 & Deu 8:7-9)
- 2) Ze zijn niet meer bang als de eerste generatie Ze zijn ongeduldig om het land in te nemen, hun hart is gericht op Israël!! (Num 21:1-3)
- 3) Num 21:5 דָּבַר sprak 11:1 אָנַח klagen 14:1 בָּכָה jammeren 16:41 לָנַח morren

## **Hoe kan klagen kan iets goeds zijn?**

Het geeft aan dat men geloofd dat het beter kan.

## **Wat kunnen wij leren van deze twee episodes van klagen?**

- Verlangen naar Israël is positief maar niet genoeg...
- Let op tegen wie en waarover je klaagt, Lashon hara is ongewenst!!

Volgens traditie:

- was het water er in de verdienste van Mirjam
- was het manna in de verdienste van Mozes
- was de vuurkolom (kolom van glorie) in de verdienste van Aaron

Mirjam is hier een beeld v/d Messias! Targum Yonathan:

Num 20:2 En op basis van haar onschuld was de bron van water gegeven, dus toen zij stierf werd de bron verborgen en had de gemeenschap geen water meer.

Num 20:24 Aaron zal worden verzameld met zijn volk, want hij zal het land dat ik de Israëlieten heb gegeven niet ingaan, want jullie rebelleerden tegen Mijn Woord (Memra) bij de wateren van onenigheid/ruziën (Meriba).

Num 20:29 En toen de ziel van Aaron ten ruste was, werd de wolk van glorie opgeheven op de eerste dag van de maand....

Daarna werd de bron hersteld op de gebeden van Mozes en Aaron.

- Toen Aaron stierf werd de vuurkolom weggenomen, maar omwille van Mozes werd de bron en vuurkolom teruggegeven.
- Toen Mozes stierf verdwenen alle drie zoals er staat in Eze 11:8 in 1 maand nam ik drie herders weg, maar Mozes stierf in Adar, Aaron in Av en Mirjam in Nissan...

We concluderen op basis hiervan dat de drie wonderen in dezelfde maand werden weggenomen in dezelfde maand dat Mozes stierf.

Kunnen we dus concluderen dat alle drie de gaven werden gegeven omwille van 1 man?

NEE, met Mozes is het anders, zijn verdiensten waren zo groot dat ze gelijk stonden aan heel de gemeenschap. (An (of Ayn) Ja'acov een midrashek boek)

Maar wie kan dan Mozes vervangen (die Mirjam, Aaron een heel Israel verving)?

Dit moet wel de Messias zijn.

En Mirjam stierf daar

- **Waarom staat dit gedeelte over Mirjams dood meteen na het gedeelte van de Rode koe?**

Om de volgende suggestie aan te dragen: Wat is het doel van offers? Ze brengen verzoening!

Zo brengt ook de dood van de rechtvaardigen verzoening (Moed katan 28 a. Rashi)

Veel gehoord van antimissionarissen dat het offer van een mens geen verzoening kan brengen en dat God dit absoluut niet wil...

**Staat Rashi dan alleen in zijn zienswijze?**

Rabbi Berel Wein (17e eeuwse moordpartijen op Joden) de dood van de rechtvaardigen diende als verzoening voor de zonden van de natie of wereld.

De verhalen van Isaac en Nadav&Avihu, het profetische plaatje van Israël als de lijdende dienaar van Adonai, de Levitische offerdiensten in de Tempel, dienden allemaal om het beeld te versterken dat: de dood van de rechtvaardigen een verzoening is voor de zonde van andere mensen.

Op andere plaatsen geeft de Talmud dit ook weer:

- Mbt de dood van Aaron (Num 20:25-28) net zoals de priesterkleding verzoening brengt (Ex 28:38) zo brengt ook de dood van de rechtvaardigen verzoening.

- Leviticus Rabbah 20:12 zegt Rabbi Hiyya Bar Abba ook dat de dood van de rechtvaardigen verzoening brengt.

- Exodus Rabbah Terumah 35:4 Als er geen Tempel meer is dan zal de dood van rechtvaardigen verzoening brengen voor zonden.

De Zohar verwoordt het zo (Jes 53):

De kinderen van de wereld zijn leden van elkaar, en als de Heilige genezing wil geven aan de wereld? Hij straft er één onder hun, en vanwege hem wordt de rest genezen. Waaruit leren we dit?

Van het gedeelte (Jes 53:3) Door het laten van zijn bloed -zoals bij de bloedlaten uit een arm- was er genezing voor ons -voor alle leden van het lichaam.

In het algemeen wordt een rechtvaardig persoon alleen gestraft om genezing en verzoening voort te brengen voor een hele generatie.

Midrash Assereth Memrot:

De Messias zal voor verzoening van hun beiden (Adam en David) zijn ziel maken als een schuldoffer, want hier staat in Jes 52:13-53:12 Kijk Mijn dienaars zondoffer.

Solomon Schechter vat dit allemaal nog een samen in Mekhilta 2a; m. Negaim 2:1 en voegt er aan toe dat Mozes zich ook wilde offeren voor Israel (Ex 32), dit is een karaktertrek van alle grote namen uit Israël.

(Paulus verwoorde dit ook zo Rom 9:3)

Bijbelse onderbouwing hiervoor vinden we o.a. in 2 Sam 21:12-14 waar God zich laat verbidden na de dood en (her)begravenis van Saul en Jonathan.

Bron o.a. Answering Jewish objection to Jesus volume 2 page 153-157.

### **Geef 8 redenen waarom “rode koe” anders is dan alle andere offers:**

- 1) Compleet rode koe (zonder enig gebrek) het is het enige offer waarbij een speciale kleur vereist is.
- 2) Een uniek offer omdat het extreem zeldzaam is (er zijn er maar negen geofferd) dat is minder dan 1 per 100 jaar.
- 3) Enige offer waar alle rituelen BUITEN het kamp plaats vonden.
- 4) Het is het enige bloedoffer in Torah, bloed moest met de koe blijven.
- 5) Het is het enige offer dat de priesters onrein maakte.
- 6) Het enige offer waarvan het as werden bewaard en gebruikt om te mixen met water enzo het reinigingswater te maken (mei niddah מֵי נִדָּחַ)(Zach 13:1)
- 7) Het is het enige offer dat expliciet reinigt van contact met zonde en dood.
- 8) De voorwerpen voor reiniging van tzaraat worden verbrand met het offer, m.a.w. het offer zou de middelen van reiniging omvatten.

### **Wat heeft dit met Yeshua te maken?**

(boekenrol is geschreven over mij Ps 40:8 & Heb 10:7)

- 1) Yeshua was zonder enig gebrek. Heb 9:14
- 2) Yeshua is uniek. Joh 1:14
- 3) Yeshua bracht Zijn ultieme offer buiten de poort. Heb 13:12
- 4) Zijn bloed was deel van het offer. Efe 2:13
- 5) Hij verontreinigde zichzelf ons te verzoenen. 2 Cor 5:21
- 6) Zijn (bloed met water) besprenkeling reinigt ons. Heb 12:24
- 7) Zijn offer red ons van de dood. Efe 2:5-9
- 8) Yeshua gaf alles om ons te redden. Mar 14:36

### **Waarom wijst de rode vaars naar de Gehula/verlossing?**

- Om de Tempeldienst weer in te stellen is de rode vaars vereist, dus zodra er een perfecte rode vaars wordt gevonden is dit een teken van de in onmiddellijke nabijheid zijnde verlossing.

+ De man die de as verzameld is Messias volgens een mystische interpretatie in Tzemach David.

+ De derde en zevende dag sprenkeling ((Num 19:12) wijzen naar de overwinning op de dood op de derde dag en het Millenium als Shabbatsrust de zevende dag is.

+ Num 19 is het minst begrijpelijke deel van de Torah >> net zo als het offer van Yeshua onbegrijpelijk is....

### **Is de rode koe een verzoening voor het gouden kalf?**

- 1) Er staat Mozes EN Aaron (Aaron maakte het gouden kalf)
- 2) Geheel verbrand zoals het goud voor Goudeen kalf ook geheel in het vuur ging
- 3) Priester en niet de Hoge priester (zoals Aaron)
- 4) Uitermate zeldzame/unieke koe (zoals het gouden kalf ook uniek was)
- 5) Rode kleur staat voor zonde (Jes 1:18)
- 6) Geen juk zoals een zondaar niet Gods juk (geboden) wil dragen
- 7) Ceder (hoge boom) staat voor de hoogmoed
- 8) Hysop en carmozijn staan voor laag bij de grond en dus ootmoediging

### **Hoe wijst het verhaal van de rots naar Yeshua?**

- De eerste keer dat de rots water gaf was dit door slaan (Ex 17:6) maar de tweede keer had dit door spreken moeten zijn (Num 20:8) net zoals Yeshua de eerste keer geslagen werd en Hij de 2e keer alleen door spreken (niet door slaan) kan worden bewogen tot actie.

+ Targum Pseudo-Jonathan vertelt het verhaal van de rots als volgt:

Toen de rots werd geslagen bracht deze eerst bloed voort, net alsof ie gewond was, & daarna kwamen er grote hoeveelheden water. (Num 20:11) (>> Joh 19:34 & 1 Cor 10:4)

And Moses lifted up his hand, and with his rod struck the rock two times; at the first time it dropped blood; but at the second time there came forth a multitude of waters. ...

+ De rots die water gaf en hun volgde in de woestijn staat voor de Messias die altijd bij ons is in onze huidige woestijn periode van ballingschap.

- Yeshua is het levende water (Joh 4:14 ; 7:37-38)

### **Hoeveel watercrisisen waren er?**

- 3 ( A bitter water na 3 dagen, B geen water na 3 dagen, C nu 40 jaar later)

### **Wat hebben Mirjam (מִרְיָם) rebellen (מְרִיבִים), bitter (מָרָה), opheffen (מָרַח) met elkaar gemeen?**

- Ze komen voor in Mirjam's geschiedenis (Ex 15:23 ; Num 20:10&11)

### **Hoe kan een slang op een staak een afbeelding van Yeshua zijn?**

- de wetenschap dat dit Gods oplossing was bracht genezing!

- נָחָשׁ (slang) = 300+8+50 = 358 (Num 21:8) op een staak brengt genezing voor zonden (Num 21:4-7)

מָשִׁיחַ (Messias) = 8+10+300+40 = 358 op een staak brengt genezing voor zonden (Joh 3:14)

- נֶסֶד Nes: op een standaard (Num 21:9) hoogverheven (Jes 52:13) banier (Jes 11:10-12), maar het wordt tegenwoordig ook gebruikt voor wonder.

Is het geen wonder dat de hoogverheven Yeshua op een standaard/staak als een banier voor de volken is?

### **Wat gebeurde er met Gods oplossing tegen slangenbeten?**

- Het werd aanbeden als een afgod in Hizkia's tijd...(2 Kon 18:4)

+ Dus iets wat begon als goed werd uiteindelijk waardeloos!

### **Waar doet dat aan denken?**

- Zou het kunnen dat velen tegenwoordig een waardeloze messias/jezus "aanbidden"? Hoe ver rijkt Gods genade?

Waarom Gods wil doen, als ik anderen (die me wellicht oordelen) en hel (als Gods oordeel) weglaat?

- Heb ik ook innerlijke motieven (kal va gomer / klein naar groot argument)

- De rots/steen (geschapen door Hem) luistert zelfs naar God, zou jij dan niet ook moeten luisteren?

In de wonderen wereld heb je eigenlijk geen andere keus dan God te volgen, maar feitelijk is dat de onvolwassen wereld, die met hulpwielletjes....

### **Nu (zonder al die zichtbare/duidelijke) wonderen komt het op jou aan, heb jij het in je om boven JEZELF uit te stijgen en God te volgen zoals Hij het vraagt?**

## Tegenstrijdigheden

Num 20:1 Kadesh in Zin of Num 13:26 Kadesh in Paran?

- 1) 2 plaatsen die Kadesh heten...
- 2) Stad en Regio.... (bv Utrecht)
- 3) Stad in het midden van twee wildernissen.

Num 20:21 NIET door & Deu 2:4 door?

- 1) naar binnen om te vragen en daarna eruit (onwaarschijnlijke oplossing)
- 2) Hebreeuwse Abar heeft (minimaal) 2 betekenissen: - voorbij (bv Ex 33:22 & 1 Sam 16:9)  
- door (bv Gen 12:6 & Num 20:7)

Mijn punt is dat men vaak het "N.T." onderuit wil halen op "tegenstrijdigheden" maar die staan ook in de Tenach, en net zoals er oplossingen zijn voor de OGENSCHIJNLIJKE tegenstrijdigheden in de Tenach ("O.T.") zijn die er ook in het "N.T."

Onderstaande vragen heb ik van de website Hebrew4christians vertaald.

1. *Wat onderscheidt parah aduma פָּרָה אֲדֻמָּה, of het offer van rode koe?*

*Het was echt een "heilige koe" - volledig rood, volledig foutloos en nooit gebruikt voor profane doeleinden. Twee of meer zwarte haren gevonden op de koe zouden het diskwalificeren voor gebruik in het ritueel. De koe moest een "vaars" zijn, dat wil zeggen een jonge vrouwelijke koe die nog nooit een kalf heeft gedragen. Sommigen beweren dat de rode koe verzoening is voor het Gouden Kalf op de Sinai.*

2. *Wat betekenen de woorden "schoon" (tahor) en "onrein" (tamei)?*

*Tahor betekent normaal aanvaardbaar, terwijl tamei echt onzuiver betekent.*

3. *Waarom wordt de wet van de rode koe "het" decreet van de hele Thora genoemd? (Num 19:2)*

*Het wordt "het" decreet genoemd omdat reiniging van de dood de centrale rituele handeling is. Merk op dat het woord as (אפר) is samengesteld uit dezelfde letters als het woord voor genezing (רפא) evenals "schoonheid" (באר).*

4. *Welk type offer was de Rode Vaars?*

*Een heel brandoffer (korban olah). In tegenstelling tot andere olah-offers, echter, werd de huid samen met het bloed van de koe verbrand.*

5. *Wat was de basisformule voor het creëren van het zuiverend water?*

*De rode vaars wordt ritueel geslacht buiten het kamp en een deel van zijn bloed is zeven keer naar de tabernakel gesprengd (vergelijkbaar met het bloedritueel van Yom Kippur). Dan zou zijn huid, zijn vlees en zijn bloed, met zijn mest, volledig worden verbrand.*

*De priester voegde cederhout, hysop en scharlaken toe aan het offervuur en de overgebleven as werd vervolgens verzameld en in een vat met zuiver water geplaatst. De priester en degene die de koe verbrandde, moesten beiden hun kleren wassen, baden in water en waren tot de avond onrein zijn. De as van de koe moest worden gebruikt om het water van zuivering te creëren. (Num. 19: 1-9).*

6. *Wat is het belang van cederhout toegevoegd aan het offer?*

*Cedar (een van de hoogste bomen) wordt verondersteld trots of arrogantie te vertegenwoordigen.*

7. *Wat is het belang van hysop toegevoegd aan het offer?*

*Hysop wordt verondersteld om nederigheid of laagheid te vertegenwoordigen (het groeit laag bij*

de grond).

8. Wat is het belang van karmozijn garen toegevoegd aan het offer?

De karmozijn zou het bloed betekenen; de draad bond de ceder en de hysop samen (Jesaja 1:18).

9. Wat is de primaire bron van spirituele/ceremoniële onreinheid in het leven?

Contact met een lijk. De dood vertegenwoordigt een staat van onzuiverheid en onreinheid. Dit verklaart ook de taboes over het aanraken van bloed, zoals niddah-wetten.

10. Wat was ironisch over het ritueel van de Rode Koe?

Iedereen die betrokken was bij het hanteren van de Rode Koe in elk stadium van de ceremonie - van zijn offer tot de toepassing van de wateren in de reinigingsceremonie - werd zelf onrein. Om weer rein te worden, moesten ze een dag wachten, zich onderdompelen in een mikveh en hun kleren wassen.

Het is ironisch omdat het offer degenen die onrein zijn reinigt, maar de behandelaar onrein maakt.

In dat opzicht is het een beeld van een gewonde genezer.

11. Waarom werd Mozes zo streng gestraft voor deze daad van ongehoorzaamheid?

De Rots was een beeld van Hem die werd geslagen voor Zijn volk (Jes 53:4) en Mozes 'tweede slag' suggereerde dat de Messias voor de tweede keer zou moeten worden geslagen om te voorzien in de behoeften van de mensen. Nee! De Rots die ooit geslagen was moest nu worden aangesproken als de "Levende Rots" (1 Kor 10:4)

12. Wat was volgens traditie verdwenen na het overlijden van Aaron?

De wolk van glorie verdween.

13. Welke speciale eigenschap maakte Aaron zo geliefd bij de mensen?

Van Aaron werd gezegd dat hij ohev shalom v'rodef shalom was - een liefhebber van vrede die vrede nastreefde.

14. Als iemand een lijk aanraakt, wordt hij onrein (tamei). Voor hoelang? Op welke dagen ondergaat hij zuivering?

Hij was een week onrein (7 dagen). Hij onderging zuivering besprenkeling op de 3e en 7e.

15. Het volk moest Edom omzeilen omdat de Koning hen niet zou laten passeren en opnieuw begonnen ze te klagen over hun ontberingen. Hoe heeft God de mensen gestraft vanwege hun gebrek aan vertrouwen, en hoe werd de straf verwijderd?

God zond "vurige slangen" om hen te bijten; Mozes bad voor het volk en God zei hem om een vurige slang te maken en hem op een paal te monteren, zodat iedereen die gebeten was ernaar kon kijken en gered kon worden van het gif. "Zoals Mozes de slang in de woestijn ophief, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden.

Opdat iedereen die in hem gelooft het eeuwige leven heeft" (Johannes 3: 14-15). De mensheid als geheel is "gebeten door de slang" en moet worden bevrijd van zijn gif. Net zoals het beeld gemaakt in de gelijkenis van de vernietigende slang werd opgetild voor de genezing van Israël (Numeri 21: 4-9), zo moest de Ene gemaakt in de gelijkenis van zondig vlees (Romeinen 8: 3) worden opgetild als de Genezer van de wereld.

16. Waar is Miriam overleden?

Miriam stierf in Kades in de woestijn van Paran.

17. Wat was Mozes 'zonde' toen de mensen klaagden; er is geen water?

God zei Mozes dat hij zijn staf moest nemen, de mensen samen met Aäron moest verzamelen en dan tot de rots moest spreken zodat het water zou geven. In plaats daarvan verzamelde Mozes de mensen bij elkaar, noemde ze rebellen en sloeg toen tweemaal met zijn staf op de rots. Vanwege

deze ruzie, werd de plaats bekend als Meribah, of 'ruziën'.

18. Wat was Mozes 'straf voor het niet volgen van Gods instructies?

Hij moest in de woestijn sterven en kon het volk niet het beloofde land binnen leiden.

19. Waar werd Aaron begraven en welke actie van het volk liet zien dat zij hem eerden?

Aäron werd bovenop de berg Hor begraven; de hele vergadering/gemeenschap huilde 30 dagen lang.

20. Toen Mozes boden naar de koning van Edom stuurde, hoe omschreef hij de relatie tussen Israël en Edom en op welke basis?

De Edomieten waren afstammelingen van Esau, de oudste zoon van de Izak en Rebekka, en daarom noemde Mozes hen "broeders". Het oorspronkelijke land van de Edomieten, volgens de Torah, strekte zich uit van het Sinai-schiereiland tot aan Kadesh Barnea, ten zuiden van het land van Moab. In Rabbijnse literatuur werd Edom geassocieerd met Rome, waarschijnlijk daterend uit de tijd van de opstand van Bar Kochba.

21. Waar stierf Mirjam?

In Kadesh. En wat betekent Kadesh? Een plaats van vastheid en volheid/ ook een bron die 'vol water' geeft. Miryam betekent 'Bitter water'. Mijns inziens betekent Mirjams dood in Kadesh, dat het bittere van Egypte stopt waar wij volkomen opgaan in de Bron.

"Het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden", 2 Kor. 5:17.

Een nieuwe generatie stond op aan het eind van de woestijnreis. Een generatie die het Beloofde Land in bezit zou nemen.

1. Wat betekent het woord Torah?

"Richting" of "onderwijzen". Het betekent niet "wet" zoals vaak door christelijke leraren wordt onderwezen.

2. Wat is het Hebreeuwse woord voor 'gebod' en wat betekent het?

Mitswa (מצוה), van tzava (צוה), wat betekent te instrueren of te bevelen. Een mitswa is een goddelijk gebod.

3. Hoeveel geboden staan er volgens traditie in de Torah?

613. De Joodse traditie verdeelt deze in 248 positieve ("Gij zult ...") en 365 negatieve ("Gij zult niet ...") geboden. De positieve geboden worden mitzvot aseh genoemd; de negatieve, mitzvot lo ta'aseh.

4. Hoeveel geboden staan er in het "N.T."?

Zo'n 1.000 verschillende geboden zijn geïdentificeerd.

5. Wat is het Hebreeuwse woord voor "statuut", en wat betekent het?

Chuqa (חקה), wat betekent een decreet "ingeschreven" zonder een reden (d.w.z. een goddelijke fiat). Het meervoud is chukotai (חקותי). Deze decreten moeten worden gehoorzamen vanuit een gevoel van vertrouwen en loyaliteit, niet omdat ze "logisch" voor ons zijn ...

6. Wat zijn in de geschreven Torah de drie basis categorieën van geboden?

Mishpatim ("regels"), chukkim ("decreten") en eidot ("getuigenissen").

8. Wat is kenmerkend aan chukkiem? Kun je er voorbeelden van geven?

Chukkim ("decreten") zijn niet rationeel begrijpelijk en functioneren daarom als "goddelijke vindingen." Sommige voorbeelden omvatten de wetten van kasjroet (koosjer voedsel); tzitzit (franjes); teffilin, het offer van de rode vaars, enzovoort.

9. Is het de bedoeling dat alle mensen alle geboden naleven?

Nee. Sommige hebben alleen betrekking op vrouwen, anderen alleen op priesters en levieten, anderen op koningen, enz. Volgens de Misjna zijn vrouwen vrijgesteld van die mitswot die beperkt zijn door de tijd.

10 Wat is een midrash?

Een exegetische methode die verhalen, allegorieën en speculatie gebruikt om de bijbelse tekst verder uit te leggen. Collecties van midrasjim (zoals de Mekhilta, de Sifra, de Midrash Rabbah, enz.) Worden beschouwd als onderdeel van de Joodse Mondelinge Thora-traditie. Sommige midrash zijn homiletisch (aggadah), terwijl anderen juridisch zijn (halakhah).