

## Yom Aleph d'Shavuot

6 Sivan 5781, 17 mei 2021

Lezingen: Torah: Ex. 19 - 20, Num. 28:26-31. Haftarah: Eze. 1:1-28 + 3:12, Brit Chadashah: Joh. 17.

### Shavuot b'har Sinai

Het allereerste feest van Shavuot is bij de berg Sinai. Daar had Am-Yisra'el niets om te oogsten, want het gebied was dor en droog. Dat betekent de naam Chorev. Als we alle Bijbelse gegevens bij elkaar nemen dan kan het niet anders of het eerste Shavuot was de gift van de Torah bij de berg Sinai, in het Ivriet 'Mattan Torah'. In Ex. 19:2 staat dat Am-Yisra'el als een 'gemeenschap' bij de berg Sinai was. Zij kampeerden daar, zegt de Mekhilta, als één man met één hart. Dat verblijf daar duurde ook relatief lang, bijna 12 maanden. Bij deze berg was Am-Yisra'el dus eensgezind, want er staat: *Wayichan Yisrael sham nèged hahar* – en 'hij' legerde zich, dat is enkelvoud. Deze eenheid onder het volk is er ook als Mosheh via hun oudsten aan het volk de belofte van de Heer meedeelt in 19:8. Dan beloven ze unaniem (וְיִתְּדוּ) alles te doen wat YHWH gezegd heeft. Hier weer een hint naar eenheid.

Dit wordt bevestigd met de Verbondssluiting in Sh'mot 24. In vers 3 antwoordt Isra'el met één stem (qol echad - קוֹל אֶחָד) dat ze alles zullen doen wat YHWH gesproken heeft. En dan in vers 7 bevestigen ze: Al wat YHWH gesproken heeft zullen wij doen en gehoorzamen (וְנִיאֲמְרוּ כָּל אֲשֶׁר-דִּבֶּר יְהוָה בְּעֵשָׂה וְנִשְׁמָע).  
(וְנִיאֲמְרוּ כָּל אֲשֶׁר-דִּבֶּר יְהוָה בְּעֵשָׂה וְנִשְׁמָע).

Vanuit die eenheid wordt het Verbond bevestigd door Moshe met dankoffers. En een deel van het bloed van de offerdieren sprenkelt hij dan op het altaar. Dan leest hij de woorden van het Verbondsboek. Daarop antwoordt Am-Yisra'el: v'na'aseh v'nishma. Na dit antwoord sprengt Mosheh de andere helft van het bloed op het volk. Ze hebben ja gezegd op wat via het offer aangegeven werd. Ze geven zich aan hun Verlosser en Man. Het bloed verbindt hen symbolisch met het altaar en daarmee met YHWH.

Vanuit die eenheid en gedrevenheid wordt ook de Mishkan gebouwd. Want Am Yisra'el gaf vrijwillig meer dan nodig voor de bouw van de Mishkan, Ex. 36:5: *"en ze zeiden tot Mosheh: Het volk brengt veel, meer dan genoeg is ten dienste van het werk dat YHWH geboden heeft om te maken."* Kortom, alles getuigt dat het verblijf bij de Sinai een rijke tijd was voor Am-Yisra'el. Precies zoals je verwacht bij een bruiloft en het jaar wat erop volgt. Want dat eerste jaar is de man vrijgesteld van officiële verplichtingen, zodat hij zijn vrouw kan behagen, Deut. 24:5.

### Shavuot b'Yerushalayim

De toestand van de apostelen na de hemelvaart van Yeshua is vergelijkbaar met Am-Yisra'el bij de Sinai. Lukas 24:45-52 vermeldt: *"Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden; en zei tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Mashiach lijden, en van de doden opstaan ten derden dage; en in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En jullie zijn getuigen van deze dingen."*

49 En zie, Ik zend de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. En het geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende G-d. Amen.”

Wat wordt bedoeld met ‘alle tijd in de tempel’? Dat ze 24 uur per dag in de Tempel waren? Het gaat erom dat ze alle gebedstijden in de Bet haMiqdash waren. Hetzelfde vinden we bij Chanah bat Pni’el in Lukas 2:36-37. Ook zij was alle gebedstijden in de Tempel en vastte twee keer per week, Lukas 18:12. Dit vasten was op maandag en donderdag omdat Mosheh op die dagen de berg opklom en weer afdaalde. Alle tijd in de tempel betekent dus niet 24 uur per dag vasten en bidden. Zie verklaring hieronder:

*“En waren voortdurend in de tempel” – Deze tekst is niet in strijd dat ze in een bovenkamer in Jeruzalem woonden. Het geeft aan dat hun dagen niet in de routine van het gewone leven werden doorgebracht, maar in het gebed van vurige verwachting; en hiervoor was geen plaats zo passend als de tempel, die hun Meester hun had geleerd te beschouwen als Zijn 'Vaders huis', het 'huis van gebed', waar de ziel van de ware aanbieder toegang tot zijn G-d kon vinden.* [Ellicott's Commentary]

Het vervolg van Lukas 24 vinden we in het boek Ma’aseh, in Handelingen 1. De apostelen zijn eendrachtig bij elkaar. We lezen in Hand. 1:4-8: *Jullie zullen Mijn getuigen zijn.* De apostelen waren getuigen van Yeshua’s woorden en daden. Dit was hun getuigenis wat ze moesten uitdragen. We vinden dit getuige zijn en getuigenis geven ook in Joh. 15:27 en Hand. 2:32. In het Evangelie van Johannes wordt dit zelfs 24 keer genoemd. Ook het beeld van de twee getuigen in Opb. 11:1-13 doelt daarop. Het gaat bij de ‘twee getuigen’ over de Gemeente van Yeshua en haar profetische getuigenis. Maar dan vervolgt Hand. 1:13-14 *“En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar... Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.”* Ook hier – net als bij Sinai – is iedereen één van hart en ziel – hier dan in het verwachten van de belofte.

En dan lezen we in Hand. 2:1: *“En als de dag van ‘pentekosté’ vervuld (vol) werd, waren zij allen eendrachtig bijeen”.* Wat wordt hier bedoeld met ‘vol worden’? Zou dat niet slaan op de telling van de Omer – sfirat haOmer? De gedachte hierbij is namelijk, dat een bepaalde maat gevuld moet worden. Ook hier vinden we weer ‘eendracht’! Zegt het spreekwoord niet: Eendracht maakt macht!? Hier vinden we dezelfde eenheid als bij de Sinai. In Hand. 2:42-47 lezen we hoe de gemeente bijeen was.

*“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk*

*voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Eeuwige voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe."*

Wat kunnen we uit deze twee vieringen van Shavuot leren? a) Dat een Verbondsvernieuwing gepaard gaat met een grote eenheid. Dat was zowel bij de Sinai als bij de apostelen in Yerushalayim. b) Deze diepe eenheid gaat gepaard met een volledige toewijding aan YHWH en aan Zijn Gemeente. Al het andere komt op de tweede plaats. Dat is iets om mee te nemen, broeders en zusters.

### **Verbondsvernieuwing**

Met Pesach heb ik gezegd dat wij ook in een Verbondsvernieuwing staan. Want onze terugkeer naar de 'Torat Mosheh' is vanwege de komende aliyah, Deut. 30:1-10. Deze vernieuwing is feitelijk de vervulling van Jer. 31:31-33 en Hebr. 8:8. We keren terug naar de Torah vanuit de liefde van ons hart. Dit is mogelijk door het Pesach-Lam van G-d wat de zonde wegneemt. Nu had de eerste Gemeente in de tijd van de apostelen er geen moeite mee om de Torah te volgen. We lezen in Hand. 21:20 *"En gij ziet, broeder, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven; en zij zijn allemaal ijveraars voor de Torah."* Yeshua leerde ons dat Hij de goede Herder is die het verstrooide Isra'el zal verzamelen, Ezechiël 34. Hij zei daarbij dat Hij nog andere schapen had, *"die van deze (Joodse) schaapskooi niet zijn; die moet ik ook toebrengen en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder"*, Joh. 10:16. In Ivriet: Eder Echad wRo'eh Echad - אֶדֶר אֶחָד וְרוֹעֵה אֶחָד ! Hij zegt er niet bij dat het Efrayim deel moet oppassen om geen Joodse gebruiken over te nemen. Nee, ze worden toegevoegd aan de Joodse schaapskooi.

Dit sluit aan bij Zach. 8:23 dat *"tien mannen uit alle talen van de volken de slip zullen grijpen van een Joodse man, zeggende: Wij zullen met jullie gaan, want wij hebben gehoord dat G-d met jullie is."* Daarom zegt Hosea 6:11 dat Y'udah een oogst binnenhaalt als Efrayim terugkeert naar Erets Yisra'el. Dit zal gebeuren nadat beide delen van Isra'el onder de straf van de Verbondswraak zijn doorgegaan, Hos. 6:4-5. Toch is die straf voor Y'udah heel anders dan voor Efrayim. Ofschoon wij het geloof in de Mashiach mochten ontvangen en bewaren, heeft Y'udah de Shabbat en de Torah bewaard met de hele regelgeving daaromheen. Daar kunnen wij niet zomaar aan voorbijgaan.

### **Am-Echad b'Lev Echad**

We lezen in Joh. 12:24 *"Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen; maar als het sterft, zo brengt het veel vrucht voort."* Dit was het woord toen wij ons genoodzaakt zagen om te stoppen met het zoeken naar mogelijkheden om een Centrum voor Aliyah te vestigen in Limburg. Vandaag echter mag er een klein begin van een gemeenschap zich vormen in Karken. Dit is de vrucht van het sterven van onze eigen verwachtingen. Niet door kracht, noch door geweld maar door Mijn Ruach zal het gebeuren spreekt YHWH Ts'vaot. Hoe mooi dat K'hilat Bet Yosef mocht ontstaan op het feest van Chanukah, het feest van de Tempelinwijding. En 5 jaar later mochten Wiljo & Annie zich met dit feest vestigen op Lendershof. En ze voelden zich gedragen. Dit is een klein begin vrienden, maar dit kleine begin zal zich alleen verder kunnen ontwikkelen als wij alle

eigen verlangens achter stellen bij G-ds wil. Zo alleen zal zich een gemeenschap kunnen vormen. Let op, achim w'achiyot, alleen als ons eigen ik sterft, d.w.z. als G-ds zaak ook de onze wordt, dan kan de Ruach Elohim vrucht geven.

In Johannes 17 bidt Yeshua dat we Echad zullen zijn. De eenheid in vers 11 en 21 is de eenheid om het lijden te kunnen doorstaan van de grote of langdurige verdrukking. Maar dan komt vers 22: *“En Ik, de heerlijkheid die U aan Mij hebt gegeven, geef Ik aan hen, opdat zij Echad zijn, gelijk als wij Echad zijn.”* Br. H.J. Verwoerd zag in deze tekst dat de glorie van G-ds Koninkrijk voor nu bewaard is. Hij geloofde dat de laatste eenheid van de Gemeente van Yeshua ons zal leiden naar de glorie van het Koninkrijk van G-d.

Vers 23 spreekt dan ook over ‘volmaaktheid’: *“Ik in hen en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn in Echad-heid, en opdat de wereld zal weten dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij liefgehad hebt.”* Lieve vrienden, ik heb sterk de indruk dat dit te maken heeft met het Evangelie van het Koninkrijk, Mat. 24:14. Maar willen we die ‘besorah’, die blijde boodschap kunnen uitdragen dan moeten we wel sterven aan onszelf. Alles van ons op de tweede plaats, en de wil van HaShem bovenaan.

Opmerkelijk dat Rabbi Itzchaq Shapira’s laatste boek de naam heeft: The Besorah according to Covid-19. G-d heeft hem laten zien dat Covid-19 met haar gevolgen de weg baant naar de komst van G-ds Koninkrijk. Vanuit verschillende Joodse gezichtspunten heeft hij dit onderbouwd. Daarom roept hij ook op om je niet druk te maken over vaccinatie of over de maatregelen van de overheid. Onze taak is G-ds Koninkrijk te verkondigen en blij te zijn met G-ds hulp, onder andere via Covid-19. Wie hiertegen vecht, die vecht tegen G-d.

In Ex. 19:6 wordt Isra’el een Mamlèchet Kohaniem genoemd, een koninkrijk van Priesters. Petrus haalt dit aan als hij ons leert hoe we ons leven moeten invullen, 1 Pt 2:9: *“Maar jullie zijn een uitverkoren generatie, een Mamlèchet Kohaniem, een Goy-Kadosh, een Am-S’gulah, opdat wij zouden verkondigen de deugden van Hem, Die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.”* Hij zegt er meteen bij: *“Jullie die eertijds Lo-Ammi waren, maar nu G-ds volk zijn, die Lo-Ruchama waren, maar nu Ruchama (ontfermd) zijn geworden.”* Dit komt uit Hosea 1 en slaat op de verloren stammen. Kefa/Petrus zag dus dat het Evangelie in de eerste plaats bedoeld was om de Verloren Stammen weer terug te brengen onder de band van het Vernieuwde Verbond.

Onze G-d wil ons vandaag verhogen tot een Mamlèchet Kohaniem, tot de koninklijke waardigheid. Yeshua zegt in Luk. 22:29-30: *“En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkewijs Mijn Vader Mij dat verordineerd heeft; opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.”* Betekent dat niet dat we ons daarop moeten voorbereiden? Dat we onszelf en de wereld en satan moeten overwinnen? De overwinnaar wordt beloofd door Yeshua, Opb. 3:21 *“Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.”*

Bovenstaande kan alleen als we in verbinding met Mashiach Yeshua leven. Want Hij zegt in Joh. 15:4-5: *“Blijft in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij*

*niet in de wijnstok blijft; alsook jullie niet, zo je in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en jullie zijn de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen."*

### **Waarom Shavuot 1 dag en geen zeven**

Wat betekent Chag haMatsot - het Matsefeest? Dat Israel in vrijheid leeft en haar dankbaarheid toont in een rein en toegewijd leven, zonder egoïsme, dankbaar voor de Verlossing door het Lam, levend als kinderen van de Vader in de hemel. Dit ziet op de herstelde staat van G-ds volk – in het Koninkrijk! We zullen weer met Elohim mogen leven, zoals Adam in Gan Eden – in de tuin van verrukking. Dat leven begint nu, maar krijgt pas echt de ruimte in het Koninkrijk van G-d. Zie ook Jesaja 12 en 25:1-8. De zeven dagen van dit feest verbinden dit feest aan de grote Wereld-shabbat, het 1000jR. Dan krijgt **Chag haMatsot** zijn volle vervulling. Ook de zeven dagen van **Sukkot** wijzen naar de grote Wereld-shabbat, het 1000jR. Dan zullen de 70 volkeren komen om YHWH te aanbidden in Yerushalayim. Dit is de tijd van de volle oogst.

Maar wat is dan de betekenis **Shavuot** volgens de Schrift en wanneer krijgt deze Mo'ed zijn vervulling?

**Shavuot - Wekenfeest** ontvangt haar profetische vervulling buiten het 1000-jarig Rijk. Dat gebeurt in de tijd van de galut – de ballingschap en in onze terugkeer naar het Land. Shavuot ziet namelijk op de verzameling van het 'Eerstelingsvolk' Isra'el uit de ballingschap, de graanoogst van Opb 14:14-16. Daarom is Shavuot via de 50 verbonden met het Jubeljaar, het herstel van Isra'el.

De profetische betekenis van Shavuot leert ons dat YHWH al meer dan 19 eeuwen bezig is om via het Evangelie het Verstrooide Isra'el te verzamelen! Zie Joh. 11:52 vergeleken met Eze. 20:37. Dit gebeurt in de woestijn der volken, 20:35. Pas als dat gebeurd is kan YHWH Zijn plan van herstel verder afwerken. Het hele reddingsplan van G-d wacht op dit moment dus op onze Terugkeer. Dat Shavuot maar één dag heeft benadrukt dit. Dit feest vindt haar vervulling met de grote Aliyah van Y'udah en Efrayim uit het land van het Noorden, Jer. 3:18.

### **Bruiloft - Verbondsvernieuwing**

Hoe zit het nu met de bruiloft? Ofschoon niet direct genoemd in de Bijbel geloof ik dat de verbondssluiting bij de Sinai plaatsvond tijdens Shavuot. Yeshua zegt dat Zijn dood een vernieuwing van dit Verbond betekende. Maar wanneer wordt dit dan vervuld? Dat is met de ontmoeting van Bruid & Bruidegom. Door welk feest wordt dit uitgebeeld? Door Yom haKippurim – de dag van de bedekkingen. Dit wordt bevestigd door het volgende:

De wijzen van Isra'el hebben opgemerkt dat er drie keer over 40 dagen wordt gesproken bij Moshe. De eerste keer was hij 40 dagen op de berg om de 2 stenen tafelen (luchot avanim) te ontvangen [Deut. 9:9 – 11]. Daarna heeft hij 40 dagen gevast en gebeden om de vernieuwing van het Verbond [Deut. 9:18, 25]. Tenslotte is hij 40 dagen op de berg geweest met de nieuwe stenen tafelen om die door G-ds vinger te laten beschrijven [Ex. 34:28]. De

rabbijnse opvatting is dat Moshe toen op Yom haKippurim met de nieuwe tafelen van het Verbond naar beneden is gekomen. Dus die Verbondsvernieuwing werd werkelijkheid op Yom haKippurim. Dit is een voorbeeld van de Verbondsvernieuwing door Yeshua. De profetische betekenis van Yom haKippurim is de ontmoeting van de hemelse Hogepriester met Zijn volk Isra'el. Dit is Isra'els aanneming waar Rav Shaul over spreekt in Rom. 11:15.

Dat de houding die bij Yom haKippurim wordt geëist – de verootmoediging – ons leven nu al zal sieren [Lukas 21:36].

### **Conclusie**

Wij staan voor een grote uitdaging. In de 16<sup>e</sup> eeuw heeft het Nederlandse volk de leer van Calvijn aangenomen. Dit was een heldere en radicale uitleg en toepassing van de Bijbel voor het dagelijks leven. Dit ging gepaard met een gastvrije ontvangst van het Joodse volk. Dit gaf zo'n grote kracht dat NL van underdog een toonaangevende wereldmacht werd. Vandaag staan we voor eenzelfde taak. Want in NL wonen nakomelingen van Zebulun en Issachar. Volgens Deut. 33:18-19 zullen zij de familie van Israel naar de berg roepen. Tevens waren Z'vulun en Issachar gelegerd onder de banier van Y'hudah. Daarom geloof ik dat het belangrijk is om te leren ons te scharen onder de banier van Y'hudah. Dat we ons zo dicht mogelijk bij Y'hudah aansluiten en hun regels en gewoonten ons meer en meer 'eigen' maken. In dit verband vind ik het daarom heel bijzonder dat 119ministries.nl dit jaar samen met Yeshivat Shuvu de viering van Sukkot wil organiseren. Laten we ons hierop voorbereiden door vertrouwd te raken met de Joodse gebeden en de Hebreeuwse taal. De uitvoering van de taak voor Z'vulun v'Yissachar vraagt om eendracht en toewijding.

Chag Sameach!

Maasbracht, 6 Sivan 5781 / 17 mei 2021

Baruch ben Z'vulun