

Parasha Bereeshiet

Genesis 1:1 – 6:9

Mannelijk en vrouwelijk

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Gen. 1:27)

De mens – ziel, (geest), en lichaam

Gen. 2: 7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; also werd de mens tot een levende ziel.

בְּרָא שֵׁית ב
ז וַיִּצָּר יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם, עָפָר מִן-הָאֲדָמָה, וַיִּפַּח בְּאַפָּיו,
נְשֵׁמַת חַיִּים; וַיְהִי הָאָדָם, לְנֶפֶשׁ חַיָּה

De mens wordt gevormd uit twee delen:
– stof uit de aarde (materie) – 'afar min ha'adamah'
– levensadem – 'nishmat chajiem'

De combinatie van die twee maakt hem tot een 'levende ziel' – 'nefesh chajjah'

De mens – ziel, (geest), en lichaam

Genesis 2: 7; En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Neshama
((goddelijke) ziel) –
kern

Basar
(Vlees/lichaam) –
omhulling

Roe'ach
(geest) –
kern

Nefesh
((dierlijke) ziel) –
kern



De mens – mannelijk en vrouwelijk

Genesis 1: 27; En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

– Man – Hebr. 'zachar' (זָכָר) – misschien beter vertaald als 'mannelijk'

Komt van w.w. 'zachar' (זָכָר) – herinneren, in gedachten brengen/houden

Mannelijk staat voor 'die zich herinnerd' – is dus verbonden met Innerlijk (kern)

– Vrouw – Hebr. 'nekevah' (נְקִיבָה) – misschien beter vertaald als 'vrouwelijk'

Komt van w.w. 'nakav' (נָקַב) – uithollen, doorboren, perforeren

Vrouwelijk staat dus voor het omhullende

De mens – mannelijk en vrouwelijk

Jes. 51: 1 HOORT naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die den HEERE zoekt; aanschouwt den rotssteen waar gijlieden uit gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs waar gij uit gegraven (נִקְר) zijt.

2 Aanschouwt Abraham, ulieder vader, en Sara, die ulieden gebaar heeft; want Ik riep hem toen hij nog alleen was, en Ik zegende hem en Ik vermenigvuldigde hem.



Zachor –
mannelijk

Nekevah –
vrouwelijk

Mannelijk (kern) en vrouwelijk (omhulling)

Andere benamingen voor 'kern' en 'omhulling' kunnen zijn:

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| – het onzichtbare/ontastbare | – | het zichtbare/tastbare |
| – geest | – | materie |
| – ziel | – | lichaam |
| – wezen | – | beeld |

Het **beeld (lichaam)** fungeert als uitdrukking van het **wezen**.

Denk bijvoorbeeld aan 'briet milah' of de 'beit haMikdash'
Het drukt in de **materie** iets uit van iets wat **immaterieel** is

Kern en omhulling

De dagen van de week



Een natuurlijke **cel** en **celkern**



- 1 cel
- 2 celkern
- 3 DNA
- 4 codes in het DNA

De **cel** wordt
aangestuurd
vanuit
de **celkern**

Andere voorbeelden van kern en omhulling in de Bijbel



Andere voorbeelden van kern en omhulling in de Bijbel



Het **hoofd** als het **mannelijke (kern)** en het **lichaam** als het **vrouwelijke (omhulling)** en de **1:4** verhouding



Het hoofd (de 1) als het mannelijke (kern)

Het lichaam (de 4) als het vrouwelijke (omhulling)

Dat Babel in de Bijbel de drijvende kracht (kern) is van de wereldrijken blijkt wel uit het feit dat het al in Genesis ter sprake komt (Nimrod en torenbouw), en dat ook het laatste antichristelijke rijk Babel genoemd wordt in de boeken van de profeten en het boek Openbaring.

Het **hoofd** als het **mannelijke (kern)** en het **lichaam** als het **vrouwelijke (omhulling)** en de **1:4** verhouding

Daniël 2:

31 U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend.

32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons,
33 zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.

36 Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen:

37 U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven.

38 Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd.

Het **hoofd** als het **mannelijke (kern)** en het **lichaam** als het **vrouwelijke (omhulling)** en de **1:4** verhouding

De 4 als lichaam/
omhulling:

- Het licht van dag 4
- De 4 rivieren in Eden
- De boom v. kennis v. goed en kwaad*
- De 12 stammen in 4 kampen verdeeld
- Stikstof in de lucht**



De 1 als het hoofd/kern:

- Het licht van dag 1
- De eerste rivier (bron) In Eden die in 4 splitst
- De boom v.h. leven*
- De stam Levi met de Mishkan (heiligdom)
- Zuurstof in de lucht**

* De getalswaarde van de boom des levens is 233, van de boom v. kennis v. goed en kwaad 932 >>> $233 : 932 = 1 : 4$

**De lucht om ons heen bevat +/- 21% zuurstof en +/- 78% stikstof. (+/- 1 : 4)
Zuurstof is a.h.w. 'het leven' van mens en dier, stikstof zorgt voor plantengroei (materie)

Mannelijk (hoofd/kern) en vrouwelijk (lichaam/omhulling) in de Beriet Chadasha (N.T.)

Johannes 1:

1 In het begin was het **Woord** en het **Woord** was bij **God** en het **Woord** was **God**.

2 **Dit** was in het begin bij **God**.

3 Alle **dingen** zijn door **het Woord** gemaakt, en zonder **dit Woord** is geen **ding** gemaakt dat gemaakt is.

4 In het **Woord** was het **leven** en het **leven** was het **licht** van de **mensen**.

5 En het **licht** schijnt in de **duisternis**, en de **duisternis** heeft het niet begrepen/gegrepen.

14 En het **Woord** is **vlees** geworden.....

Mannelijk (hoofd/kern) en vrouwelijk (lichaam/omhulling) in de Beriet Chadasha (N.T.)

1Korinthe 11:

3Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het Hoofd van Christus.

Mannelijk (hoofd/kern) en vrouwelijk (lichaam/omhulling) in de Beriet Chadasha (N.T.)

1Korinthe 14:

34Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt.

35En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken.

Mannelijk (hoofd/kern) en vrouwelijk (lichaam/omhulling) in de Beriet Chadasha (N.T.)

Efeze 5:

22 **Vrouwen**, wees uw eigen **mannen** onderdanig, zoals aan **de Heere**,
23 want **de man** is **hoofd** van **de vrouw**, zoals ook **Christus Hoofd** van
de gemeente is; en Hij is de **Behouder** van het **lichaam**.

24 Daarom, zoals **de gemeente** aan **Christus** onderdanig is, zo behoren
ook **de vrouwen** in alles hun eigen **mannen** onderdanig te zijn.

25 **Mannen**, heb uw eigen **vrouw** lief, zoals ook **Christus de gemeente**
liefgehad heeft en **Zich** voor **haar** heeft overgegeven,

26 opdat **Hij haar** zou heiligen, door **haar** te reinigen met het waterbad
door **het Woord**,

27 opdat **Hij haar** in heerlijkheid voor **Zich** zou plaatsen, **een gemeente**
zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat **zij** heilig en
smetteloos zou zijn.

28 Zo moeten **de mannen** hun eigen **vrouwen** liefhebben als hun eigen **lichamen**. Wie zijn eigen **vrouw** liefheeft, heeft **zichzelf** lief.

29 Want niemand heeft ooit zijn eigen **vlees** gehaat, maar **hij** voedt en koestert het, zoals ook de **Heere de gemeente**.

30 Want **wij** zijn leden van **Zijn lichaam**, van **Zijn vlees** en van **Zijn gebeente**.

31 Daarom zal **een man** zijn vader en moeder verlaten en zich aan **zijn vrouw** hechten, en die twee zullen tot **één vlees** zijn.

32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op **Christus** en **de gemeente**.

33 Kortom, ook **u** moet, ieder in het bijzonder, uw eigen **vrouw** net zo liefhebben als **uzelf**; en de **vrouw** moet ontzag hebben voor haar **man**.

Tenslotte

1 Korinthe 15:

28En wanneer alle **dingen** aan **Hem** onderworpen zijn, dan zal ook de **Zoon** Zelf Zich onderwerpen aan **Hem** Die alle **dingen** aan **Hem** onderworpen heeft, opdat **God** alles **in** **allen** zal zijn.

Filipenzen 2:

5Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was....

Door het naleven van God's voorschriften maken wij Zijn (geestelijke) principes zichtbaar in de materiële wereld