

## Eerste inleiding Vaderhart van God

Vandaag wil ik een voorzichtig begin gaan maken om er naar te kijken,

### **Hoe te wandelen in Torah.**

Hoe belangrijk is het om vanuit de juiste houding en motivatie te wandelen in Torah.

Ik geloof dat ons motief ontzettend belangrijk is voor God.

**Voorbeeld partner die uitgaat, die zich op het allerlaatst bedenkt om niet met iemand anders mee te gaan omdat hij/zij zich opeens het 7<sup>e</sup> gebod bedenkt.**

**Hoe zou jij dat vinden ?**

Jozef werd ook verleid door de vrouw van Potifar

**Genesis 39:9** Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God ?

### **Hoe God dienen ?**

Uit perfectionisme, je wil alles zo perfect mogelijk doen, **om zo God tevreden te stellen.**

Of zo goed mogelijk je best doen **uit angst voor straf**

Enz..

### **Wandelen in Gods Torah vanuit hart**

Vanuit een **volkomen hart**,

Vanuit een **verruimd hart**.

Vanuit een hart **waarin een gebaande weg is.**

Een hart **dat gevuld is met Gods liefde.**

### **1 Koningen 8:57-61.**

Moge de HEERE, onze God, met ons zijn, zoals Hij met onze vaders is geweest.

Moge Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten,

**door ons hart voor Zich te winnen,**

zodat wij in al Zijn wegen gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen, die Hij onze vaders geboden heeft, in acht nemen. Laten deze woorden van mij, waarmee ik voor het aangezicht van de HEERE gesmeekt heb, dag en nacht dicht bij de HEERE, onze God, zijn, zodat Hij recht verschaft aan Zijn dienaar en aan Zijn volk Israël, zoals elke dag vereist, opdat alle volken van de aarde weten: de HEERE, Hij is God en niemand anders. **Laat uw hart volkomen met de HEERE, onze God, zijn,** door te wandelen overeenkomstig Zijn verordeningen en Zijn geboden in acht te nemen, zoals op deze dag.

### **1 Kronieken 29:17-19**

En ik weet, mijn God, **dat U het hart beproeft**, en dat U behagen scheidt in wat billijk is.

**Ik heb met een oprecht hart** al deze dingen vrijwillig gegeven, en ik heb nu met vreugde gezien dat Uw volk dat hier gevonden wordt, het U vrijwillig gegeven heeft.

HEERE, God van onze vaders Abraham, Izak en Israël, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van Uw volk en richt hun hart tot U.

**En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart**

שָׁלֵם shālēm: volkomen

Dit betekent compleet, veilig, ongedeerd.

Het woord shalem beschrijft het werk aan de Tempel van God als perfect voltooid, (2 Kronieken 8:16).

### **Psalm 119:32**

Ik zal de weg van Uw geboden lopen,  
**wanneer U mijn hart verruimd hebt.**

**Verruimd = רָחַב raḥab**

Rahab betekent te vergroten, uit te breiden; **om wijd te openen.**

Psalmen 84:6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is  
**in hun hart zijn de gebaande wegen.**

Ik hoop op de eerste plaats tot jullie hart te spreken,  
ik heb geen idee in hoeverre jullie hart openstaat, daar ga ik gelukkig ook niet over,  
God weet het en Hij weet ook wat nodig is.

### **Paulus zei in 2 Corinthians 4:6**

God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen,  
is ook Degene Die in onze harten geschieden heeft tot verlichting met de kennis van de  
heerlijkheid van God in het aangezicht van Yeshua haMassiach

Yeshua is natuurlijk ons grote voorbeeld van hoe te wandelen,  
als er iemand een ruim, volkomen, oprecht hart heeft, waar in een gebaande weg is,  
dan is het wel Gods Zoon.

**Wij zijn geroepen, bestemd om op die manier te wandelen,  
om ons te laten omvormen naar het beeld van Yeshua.**

**Romeinen 8:29** Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe  
bestemd **om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn**, opdat Hij de Eerstgeborene  
zou zijn onder vele broeders.

### **Romeinen 12:2**

En word **niet** aan deze wereld gelijkvormig,  
maar **word innerlijk veranderd = metamorfo** door de vernieuwing van uw gezindheid  
om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is.

Wanneer we vanuit de wereld bekeren tot God, is ons denken nog niet helemaal in  
overeenstemming met Gods volmaakte wil.

We hebben we allemaal paradigma's (*beeld van de werkelijkheid*)  
we hebben allemaal een bepaalde bril op waardoor we naar de wereld kijken.  
We hebben allemaal zoals we hier zitten een bepaald beeld van de werkelijkheid

Over allerlei situaties

Hoe we naar de wereld kijken

Hoe we naar onszelf kijken

Hoe God naar ons kijkt

Hoe we naar Gods Woord kijken

Soms klopt het beeld,

Soms klopt dat beeld ten dele.

Maar soms klopt dat beeld ook helemaal niet.

Hoe ontstaat zo'n beeld ?

Dat begint in het gezin waarin je bent opgegroeid,  
door het onderwijs wat je hebt genoten,  
de onderwijzers die je hebt gevolgd  
of de vrienden die je hebt gehad.  
de mensen waar je mee omgaat  
De boeken die je hebt gelezen,  
het nieuws wat je volgt enz.

Maar ook door dingen die je meemaakt. Soms al op hele jonge leeftijd

De vraag voor ons is,  
is jouw paradigma, jouw beeld over God juist ?  
Is het beeld dat jij van God hebt, hoe Hij naar jou kijkt en wat Hij van je vraagt juist ?

Ik durf te stellen dat jullie beeld van God, niet helemaal juist is.

Paulus zegt in **1 Corinthe 13:12**

**Nu kijken we nog in een wazige spiegel**, maar straks staan we oog in oog.

**Nu is mijn kennis nog beperkt**, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Laten we nooit denken, NU weten we hoe het zit.

Wij kijken **allemaal** in een wazige spiegel.

**1 Corinthians 13:9** Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,

Ons wereldbeeld, ons beeld wat wij hebben van God, ontstaat dus op verschillende manieren.

Op de eerste plaats, begint het denk ik, in het gezin waarin je opgroeit

De manier hoe onze ouders ons opvoeden, hoe ze zelf in het leven staan, hoe ze met ons omgaan, wat ze tegen ons zeggen, wat ze hebben nagelaten welk beeld zei van God hebben enz..

Dat fundament wat daar gelegd wordt, vormt voor een groot deel, de manier waarop we naar de wereld kijken. Maar ook hoe we naar God kijken.

En of we dat willen of niet, onbewust hebben we de neiging om het beeld wat we van onze eigen ouders, **voor een belangrijk deel speelt onze vader hier een rol in.**

Het beeld wat we van onze ouders hebben projecteren we op God.

Zo heeft God het ook bedoeld geloof ik.

In het boek Devarim, belooft God vroege regen en late regen op het land, Hij belooft dat Hij voor het land en de gewassen zal zorgen.

**Als de mensen nauwgezet naar Hem luisteren, En Zijn geboden in acht nemen,**

Hem liefhebben en dienen met hart en ziel.

Prent de woorden van mij **in uw hart** en in uw ziel

**Devarim 11:19** **En leer ze aan uw kinderen** door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat;

De perfecte situatie zou zijn als we in gezinnen worden geboren waar papa omgaat met mama zoals God het bedoeld heeft.

Liefdevol, rechtvaardig, wandelend in de rechtvaardige regels die God heeft opgesteld, zorgend, volle aandacht voor elkaar en de kinderen, open en transparant.

Wandelend met God in een intieme relatie.

Maar, wij zijn vaak niet in dit soort gezinnen opgegroeid,  
Wij zijn vaak niet in perfecte gezinnen geboren,  
als je geluk hebt heb je twee liefdevolle ouders die in liefde harmonie met God wandelen.

Dus het gezin waarin we zijn opgegroeid,  
bepaald voor een deel ons beeld van de wereld waarin we leven.

***Een volgende keer gaan we het daar uitgebreid over hebben***

Maar ons beeld van God is ook ten dele gevormd door de traditie, en wat de kerken is binnengekomen in de beginjaren.  
Vooraf in de beginjaren is er ontzettend veel heidense traditie onze kerken binnengekomen.

En of we dat willen of niet, dat heeft bijgedragen aan het beeld wat wij hebben van God, tot op de dag van vandaag.

Ook de leraars of rabijnen die je gevolgd hebt, of nog volgt hebben daar een rol in.

***Ik zeg niet dat dit goed of slecht is.***

*Ik wil alleen even aantonen hoe ons wereldbeeld gevormd wordt*

Als het goed is wordt ons beeld ook gevormd door bestudering van het Woord, de Bijbel en de inwoning van de Ruach haCodesh.

Maar ook de manier hoe je de Bijbel leest, wordt weer voor een deel bepaald in welke traditie je bent opgegroeid.

**God is zoveel groter dan het beeld wat wij er vaak van hebben,**

Weet je wat wij vaak doen als kinderen van God, we ontdekken iets nieuws van Hem, we denken, nu weten wij hoe het zit, we bouwen daar muren omheen en er ontstaat weer een nieuwe beweging, en misschien is dat goed. Maar als we dat nieuwe gaan we vasthouden en we willen daar niet meer van afwijken, kunnen we een beetje, of wat meer, mank gaan

ik geloof dat we steeds alles met een open blik moeten blijven onderzoeken, **ook onszelf** om het goede daaruit te halen en dat te bewaren

**Gezond zelfbeeld**

**Psalm 139:14**

***Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken,***

Ook jij bent **ontzagwekkend wonderlijk gemaakt**

**Geloof je dat ?**

**Joh 14:8-9** Filippus zei tegen Hem:

Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.

Jezus zei tegen hem: **Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus?**

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en **hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?**

Hij is Elohim van Avraham, Jischak en Ya'acov De Elohim van Yisraël.

Maar Hij is veel meer dan dat.

**Hij is ook YAHWEH Elohecha, jouw Elohim, jouw God, jouw Vader**

**Deut. 1:31** In de woestijn, waar u gezien hebt dat de HEERE, uw God, u gedragen heeft, **zoals een man zijn zoon draagt**, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent.

**Jer. 3:19** Ík had wel gezegd:

Hoe kan Ik u tot kinderen maken en u een begerenswaardig land geven, het sierlijke erfelijk bezit van de heidenvolken? Ik zei: **U zult tot Mij roepen: Mijn Vader**, en u zult zich van achter Mij niet afkeren.

**Psalm. 103:13**

**Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen**, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

**Deuteronomy 32:6**

Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk?

**Is Hij niet uw Vader**, Die u verworven heeft,

Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?

2 Corr. 6:17-18 Ik zal u aannemen, en

**Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn**, zegt de Heere, de Almachtige.

Of zoals David het zo mooi omschrijft

**Psalms 131:2**

Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht

**als een gespeend kind bij zijn moeder**; als een gespeend kind is mijn ziel in mij.

*Als er een plek is waar liefde overgedragen wordt is het aan de borst van een moeder.*

Met ons verstand kunnen we veel dingen vatten, maar ik geloof dat Hij graag in ons hart wil komen

Door ons beeld wat gevormd is, door onze (negatieve) ervaringen, o.a. in onze opvoeding, kunnen er muren rondom ons hart zijn gekomen. Om ons hart te beschermen.

Ik geloof dat het altijd de bedoeling is geweest, voor ieder mens die geboren wordt in deze wereld, Dat we, God leren kennen als een liefhebbende perfecte Vader, en dat we **vanuit ons hart** leren leven in een intieme relatie met Hem, dat we ons op de eerste plaats geliefd weten als Zijn kinderen.

*En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Blokkades !!*

Om vandaar uit te wandelen naar Zijn wil

Je bent een zoon of dochter van de Almachtige, Alomtegenwoordige Eeuwige Vader.

En Hij wil graag een zorgzame en tedere Vader voor jou zijn,

Een Vader, die het goede voor jou op het oog heeft.

Het is mijn gebed, dat we samen in vrijheid leren wandelen in Torah.

Op een manier zoals God het altijd bedoeld heeft.

Het is mijn gebed, dat we met elkaar gaan toegroeien naar het zoonschap,

De zonen en dochters van God, waar de hele schepping met rijkhalzend verlangen naar uitkijkt.

Dat door de vernieuwing van ons denken, ons handelen in overeenstemming zal komen met Gods volmaakte wil, op de eerste plaats voor Hem, voor jou zelf en voor jouw omgeving. Jij en ik zijn bestemd **om aan het beeld van Zijn Zoon** gelijkvormig te zijn/worden.