

## Va'era – ואֵרָא

Schriftlezingen: Ex. 6:2-9, Ezech. 28:25 - 29:21, Opb. 1:1-8

Va'era komt van ra'ah – רָאָה : zien, en betekent: 'en ik liet me zien'. Ook aan ons laat God zich zien door Woord en Geest, maar toch hebben we speciale verschijningen nodig in bijzondere situaties.

In principe is het de bedoeling dat ik het boek Openbaring behandel, maar eerst wil ik toch even naar de Parashah. We gaan naar Ex. 7:5: *“Dan zullen de Egyptenaars weten dat Ik JHWH ben, en dat Ik de Bnei Yisra'El uit het midden van hen uitleidt.”* Wat betekent het dat God hen 'uit het midden van de Egyptenaars' zal uitleiden? Als Isra'el uit Egypte wegtrekt dan gebeurt dat niet in het geheim, een ontsnapping via een achterdeurtje. Nee, voor het volle front van de vijand trekt Am-Yisra'el uit, zonder dat het iemand kan tegenhouden. Zie Ex. 11:4, 12:31, Ps. 136:14.

Onze Aliyah zal op gelijke wijze plaatsvinden. De volken zullen voelen: hier gebeurt iets waarop wij geen grip hebben. Ze zullen verrast zijn, omdat ze hier heel niet mee gerekend hadden. Het zal hen overrompelen. Niet lang erna zullen ze wel optrekken tegen Jeruzalem, zoals ook de Faro de Bnei Yisra'El achterna ging, maar dan zal JHWH ons beschermen. Zie hiervoor bijv. Opb. 12:14-16.

Op blz. 8 van de NIK-siddur bidden we om de verzameling van allen die hun hoop op de God van Israel hebben gevestigd. Dat wordt afgesloten met Ts'fanyah 3:20: *“In die tijd zal Ik jullie thuis brengen en in die tijd zal Ik jullie verzamelen, ja, dan zal Ik jullie een goede en lofwaardige naam onder alle volken van de aarde bezorgen als Ik jullie gevangenen voor jullie ogen weer terugbreng, zegt JHWH!”* Israel krijgt dus 'een goede en lofwaardige naam' in de grote Aliyah. Wie krijgt er ook een goede en lofwaardige naam door deze Uittocht? Dit vinden we in Eze. 36:23-24: *“Want Ik zal Mijn grote Naam heiligen... Want Ik zal u uit de goyim halen en zal u uit al de landen verzamelen.”* En dan lezen we in 36:38: *“...en zij (Israel) zullen weten dat Ik יהוה ben.”* Dan is יהוה Echad en Zijn Naam Echad, Zach. 14:9. Wat zou dat betekenen? Laten we dat meenemen ter overdenking.

In Ex. 6:2 lezen we: *“...Maar [met] Mijn naam יהוה ben Ik hun niet bekend geweest”* (SV).

Rashi zegt echter: Hier staat niet, Lo hodati - לֹא הוֹדַעְתִּי - lo hoda'ti, “maakte Ik mij niet bekend aan hen”, maar Lo nodati - לֹא נִוְדַעְתִּי - lo noda'ti, “ben Ik hen niet bekend geworden.” Met andere woorden: Ik ben aan hen niet bekend geworden naar de diepste betekenis van Mijn Naam. Mijn naam betekent: Die getrouw is in het waarmaken van Zijn woorden. Ik beloofde de vaderen dingen, die Ik nog niet vervuld heb. Met het proces van de Exodus begint het “waar worden” van die beloften. Daarop slaat Ex. 6:4-8, wat afgesloten wordt met: Ik (ben) יהוה !

Waarom gebruiken Joodse broeders de Naam niet? Is die te heilig om te gebruiken? Kunnen we dit in de Schrift terug vinden? Nee, integendeel. Deze vierletternaam staat zelfs 6.823x in de Tenach. Wat kun je wel in de Schrift vinden over de Naam? De Naam יהוה is verbonden

aan Ehyèh – אֱהִיָּהּ via ה ו ה. Ex. 3:14: Ehyèh asher Ehyèh / Ehyèh heeft mij tot jullie gezonden... Ehyèh: “Ik zal zijn, die Ik ben”, d.w.z. Ik ben er bij, Ik ga met jullie mee. Nu is er in de profeten iets opmerkelijks te lezen; dit is alleen te zien in het Hebreeuws!

Vayomer qra sh'mo Lo Ammí, ki atem lo ammí, v'anochí lo-Ehyèh lachèm! Hoshea 1:9. “En hij zei, noem zijn naam Lo Ammí, want jullie **niet-Mijn-volk**, en Ik **niet-Ehyèh** voor jullie.” Opmerkelijk, Lo Ammí <=> Lo-Ehyèh. ze staan hier tegenover elkaar! Maar we lezen ook over herstel van de Naam. Dit vinden we in het bovengenoemde Zach. 14:9, maar ook in Zach. 2:9: V'ani ehyèh-laah, n'um YHVH, chomat esh saviv; ul'chavod ehyèh b'tochah. “En Ik Ehyèh voor haar, zegt אֱהִיָּהּ, een muur van vuur rondom; en voor glorie Ehyèh (Ik zal zijn) in haar midden.”

Volgens mij hebben de ouden begrepen dat de Naam nú niet meer gebruikt kon worden, vanwege de 'breuk' in Israël. De Tien Stammen kregen immers de 'scheidbrief' en werden weggestuurd uit het Land, Jer. 3:8. Omdat onze God Zijn Naam nu niet meer kon waarmaken, spraken ze de Naam niet meer uit, behalve ... op Yom haKippurim – de dag van de Bedekkingen, dus binnen het kader van de vergeving van de zonden! Dan werd de Naam 10x uitgesproken door de Hogepriester, waarna de gemeente antwoordde: Baruch Shem K'vod malchuto l'Olam v'ed. Nu de volledige verzoening is vervuld op Golgotha, nu mag Lo-Ammi weer Ammi worden in de terugkeer naar Torah. Nu bindt de Ruach haKodesh ook weer de Naam aan Zijn volk !!!

### **Een opmerkelijke aanwijzing**

In de Talmud vinden we iets opmerkelijks van rabbi Tarfon. Hij zegt: De boeken van de Evangelisten en de boeken van de Minim moeten zij niet redden van een vuur [op de shabbat]. Het is toegestaan om ze te verbranden waar zij zijn, zij en [zelfs]... de verwijzingen naar de **Goddelijke Naam** die in hen zijn. (Rabbi Tarfon – Mas Shabbat 13:5, Neusner vertaling) Dit wijst erop dat de Evangelieën oorspronkelijk in het Hebreeuws waren geschreven, inclusief de Goddelijke Naam! Want de Griekse manuscripten hebben nooit de Naam, deze gebruiken alleen 'Kuriós' – Heer, of Theos – God. En de Aramese manuscripten hebben MarYAH (Meester-YAH), wat geaccepteerd werd. Blijkbaar zagen de Evangelisten zoals Mattheus zo'n ruimte in de verzoening door Yeshua volbracht op Golgotha dat zij de Heilige Naam weer gebruikten.

### **Nu gaan we naar Openbaring 1:4:**

4. *“Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,”*

Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie Johannes is, want hij was de enige apostel die toen nog leefde (± 95 nC). En alleen een apostel kon met zo'n gezag schrijven. Dit boek is gericht aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. Maar profetisch gezien niet alleen aan hen, maar ook aan de Gemeente van Yeshua gedurende de hele tijd van de huidige bedeling, zoals de brieven van Paulus aan de toen bestaande gemeenten ook nog voor ons gelden. Zeven is het getal van compleetheid, zoals de schepping compleet en voltooid werd met de 7e dag. De brieven aan de zeven gemeenten bevatten een profetische boodschap voor het geheel

van de Gemeente van Yeshua door de eeuwen heen. De profetie van dit boek loopt door tot in de nieuwe bedeling; de bedeling die volgt op die waarin wij nu leven. In Mat. 12:32 noemt Yeshua een bedeling een 'eeuw'. In het Grieks is dit 'aion', in het Hebreeuws 'olam'. Het is vooral de overgang van het huidige tijdperk (Olam haZèh) naar het nieuwe (Olam haBa) die in dit boek naar voren wordt gebracht. Zo loopt elke brief aan de zeven gemeenten uit op deze overgang, wat het grote 'keerpunt in de geschiedenis' is. Want de nieuwe bedeling is ook de grote Dag des Heeren, waarop met alle goddelozen zal worden afgerekend, zodat aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk er geen goddelozen meer zullen zijn.

*"Genade zij u en vrede van Hem, Die is en Die was en Die komt"*. Deze zegening geldt vooral voor God de Vader, JHWH Tz'vaot, Die het eeuwige Begin is. Hoewel Yeshua ook in de eenheid van JHWH deelt, zo wordt toch hier de Vader bedoeld. Zie vers 5. Ons wordt genade en vrede toegeroepen van de Vader. Een bewijs dat de Vader genoeg neemt met het werk van de Zoon. Zie 2 Kor. 5:18-19: *"Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Yeshua haMashiach, want God was in Mashiach de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende."* De verzoening is niet alleen een daad van het heden, *"Die is"*, maar is gegrond in de eeuwigheid, *"Die was"*, en is een zaak voor de toekomst, voor de toekomst van de wereld; daarom ook, *"Die komt"*. Het herstel van de wereld is het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarom ook: *"En van de zeven Geesten die voor Zijn troon zijn"*.

De context maakt duidelijk dat de begroeting van de Vader en de Zoon, ook van de Heilige Geest uitgaat. Deze Geest is veelvoudig in Zijn werkingen, en haar gaven worden verspreid onder de hele Gemeente van Yeshua, hoe verdeeld ook in kerken en groepen. Hij verdeelt Zich aan ieder persoon afzonderlijk zoals Hij wil. Vergelijk de zeven lampen en zeven ogen van Zacharia (Zacharia 3:9, 4:2, 4:10) als symbolen van het eeuwige licht en alles omvattende kennis. Vergelijk Zach. 4:9: *"Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE der heerscharen. Wie ben je o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zul jij worden tot een vlak veld..."* Dus de Ruach haKodesh zou voor Zerubbabel alle moeilijkheden uit de weg ruimen. En als Jesaja over de Mashiach spreekt dan profeteert hij: *"En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid, de Geest des verstands, de Geest des raads, de Geest der sterkte, de Geest der kennis en de Geest der vreze des HEEREN"* (Jes. 11:2). Dit alles bij elkaar genomen leert ons dat met de 'zeven Geesten' de volheid van de Heilige Geest wordt bedoeld.

Philo (20 vC - 50 nC) spreekt van het getal zeven in zijn mystieke betekenis als identiek met eenheid, als eenheid ontwikkeld in diversiteit, en toch één (Hebr. Echad). Deze eenheid in verscheidenheid is de gedachte die Paulus de Korintiërs voor ogen houdt, opdat hun gaven niet een bron van verdeeldheid zouden worden. Zie 1 Korinthe 12:4-11 over de vele gaven van de Ene Geest. De terugkerende herhaling van het getal zeven in de Openbaring ondersteunt deze gedachte van volledigheid en variëteit. De eenheid blijft behouden, hoewel de scènes die zich ontvouwen gevarieerd zijn. Deze Geesten zijn voor de troon. De verwijzing naar de troon geeft een gevoel van gezag aan de beschrijving. De Heilige Geest, Die mensen beweegt, is de Geest van Gods troon.

Opmerkelijk is dat het getal 'zeven' in de Aramese versie van het boek Openbaring vierenvijftig keer voorkomt. En vierenvijftig is de getalswaarde van Dan, wat 'rechter' betekent. Dit wijst naar de 'Jom haDin', de dag van het Goddelijke recht. Dit is gelinkt aan Jom Truah – 'bazuinendag', waarover we lezen in Lev. 23:23-25. Onze Joodse broeders vieren deze dag heel profetisch als Rosh haShana – het begin van het nieuwe jaar. En zo brengt het Boek Openbaring ons ook in de Nieuwe Bedeling, als God recht doen zal aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, Luk. 18:1-8. De naam 'Dan' komen we voor het eerst tegen in Genesis 14:14 als Avraham in het geloof de wereldmacht verslaat. Zo zien we weer een lijn vanaf het begin van de Bijbel naar het Boek Openbaring.

Maasbracht, 28 Cheshvan 5780, 25-01-2020  
Baruch ben Zvulun