

Rom 7:4,6

Ontslagen van / dood voor, de Wet...?



Rom 7:4,6 Ontslagen van, dood voor, de Wet...?

- **Rom 7:4** Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.
- **5** Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de **wet, in onze leden** werkzaam om vrucht te dragen voor de dood.
- **6** Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.

Uitgangspunten voor juist begrip:

- 1) Je moet (goed) op de hoogte zijn van Torah om te begrijpen wat Paulus hier wil overbrengen (**Rom 7:1**)
- 2) Paulus schrijft eerder in zijn brief:
 - dat de daders van de Wet gerechtvaardigd zullen worden (**Rom 2:13**)
 - dat we de Wet NIET door geloof teniet doen. (**Rom 3:31**)
 - dat er zonder Wet ook geen overtreding is (**Rom 4:15**)
 - en iets verderop schrijft hij:
 - dat de Wet heilig is (**Rom 7:12**)
 - dat hij zich innerlijk verheugt in Gods Wet (**Rom 7:22**)
 - vlees is vijandschap tegen God want het onderwerpt zich niet aan Gods Wet (**Rom 8:7**)
- Kan hij dan hier beweren dat we de Wet niet meer hoeven te volgen?

A) Van welke wet/Wet zijn we ontslagen?

- - Wet van geloof (**Rom 3:27**)
- - wet in mij (**Rom 7:21**)
- - andere wet (**Rom 7:23**)
- - wet van zonde (**Rom 7:23,26**)
- - wet v/d zonde en v/d dood (**Rom 8:2**)
- - Wet/wet (172x in “NT” waarvan 52x in Romeinen)
- - wet in onze leden (**Rom 7:5**)
- - Wet van God (**Rom 7:22,26 ; 8:7**)
- - Wet van mijn verstand (**Rom 7:23**)
- - Wet van de Geest (**Rom 8:1**)
- - Wet van gerechtigheid (**Rom 9:31**)
- Ontslagen van: “de wet van zonde in onze leden”....>> bekijk de context:
- 5 Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de **wet, in onze leden** werkzaam om vrucht te dragen voor de dood.
- 6 Maar nu zijn wij ontslagen van de **wet**, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.
- Zie ook **Rom 7:14** TM **8:9**

B) Ontslagen van de veroordeling van de Wet?

- Zoals de huwelijkswet van kracht is zolang de man leeft en niet meer als hij is gestorven zo is het ook met de veroordeling door de Wet.
- Of betekend het vrij zijn van de Wet voor de vrouw dat ze geen enkel gebod meer hoeft te doen??
- **Num 5:20-29** >> Wet v/d overspelige vrouw.
- Dit kan ook het vergelijk zijn wat hier wordt gemaakt, maar de vrouw was verder niet ontslagen van enige andere gebod.

B) Ontslagen van de veroordeling van de Wet?

- Div christelijke commentatoren zijn van mening dat we ontslagen zijn van de straf v/d Wet en niet de heilige voorgeschreven standaard.
- C. Cranfield ...Paulus toont aan hoe het kan dat ze vrij zijn van de veroordeling.
- J. R. Edwards (Calvijn)...De Wet behoudt zijn functie als maatstaf voor zonde en de norm voor rechtvaardig gedrag.
Maar niet langer - en inderdaad nooit - als een middel tot redding.
- Gelovigen zijn aan de zonde gestorven (**Rom 6:2**), ze zijn vrij om NIET te zondigen, ook al hebben ze Gods genade. (lijkt dit niet veel op optie A....?)
- De doodstraf was “de vloek” v/d Wet en daarvan zijn we ontslagen (**Gal 3:13**)

Conclusie:

- Optie 1 (“directe” context):
 - we zijn ontslagen van de wet in onze leden (wet van zonde (en dood))
- Optie 2 (“bredere” context)
 - we zijn ontslagen van de veroordeling (vloek >> doodstraf) van de Wet
- Maar in beide gevallen staat Gods Torah nog geheel!