

Aliyah parallellen:

- Ze (we) gaan via een omweg (niet logisch?) “200.000 Efraim (Eze 37 droge beenderen)”
- Het is/wordt (op momenten) nog benauwd. Jer 30:7,11 ; 31:9
- Beschermd door een rook en vuurkolom Neh 1:10 Jes 11:11 ;41:10-13 Jer 30-31
- Muur van water links en rechts (Oostenwind?) Jes 11:13-14
- Droog zand voor Israël nat zand voor Egypte Jes 11:15
- test van/met bitter water 15:22-26 waarom? Eze 38:8-16
- test van Manna (6 dagen) waarom? en kwartels
- Slaan op de rots (40 jr later 2x Num 20:7-11 >> 1 Cor 10:1-5)
- Veldslag met Amalek (Esau) Eze 38:8-16??

---

Deborah = een Richter (Waarom?)

Haar dappere leiderschap verwierf 40 jaar vrede!!

Gered/behouden door het bloed v/h lam >> nog niet uit de greep v/d Farao

Overwinning/behoud door Yeshua's offer >> gehele vervulling wacht nog >> Oordeel v/d Wereld / Aliyah / satan gebonden

Ex 14:31 Vrees straf v/d goddelozen (beloning voor de rechtvaardigen)

Geloof in YHWH >> Zijn reddende kracht/macht

Geloof in Mozes >> Zijn gezondene >>> Deu 18?

Yeshua loopt op water >> Splitten v/d zee

Yeshua is het levende brood >> Manna

Yeshua geloven is geen dorst meer >> Rots die water gaf

+ Geloof je in God of Geloof je in God zoals beschreven door Mozes — Wat is het verschil?? >> (met Zijn Torah)

MEMRA Ex 14:31 ; 16:3,8 ; 17:15,16

- Waarom geen manna voor de hele week (of maand?)  
>>voorraden.....?

\* Wie ging er buiten Gods volk ook nog op droge grond door een rivier? (Jacob Joz 4:22)

\* Was het lied profetisch? (vers 14-18) dan was het hele volk Geest geleid ( 2 Pet 1:21)

- Zou בַּעַל תְּשֵׁפֹן Baal Tsefon nog een diepere betekenis hebben? (Heer v/h Noorden / verborgene)

- Ex 14:5 maakt de Farao zich en zijn volk wijs dat ze (na de tien plagen toch nog) recht hadden op Israel, zelfs nadat ze werden tegengehouden door de wolk die duisternis en licht was (vers 19-20) en de zee zagen spleten gaven ze niet op. Ze hadden hun zinnen ergens op gezet, en ongeacht wat het bewijs ook was, ze bleven volhouden >> wat kunnen wij daaruit leren??

- Ex 14:10-11 Hadden ze de goede motivatie om weg te gaan/ willen uit Egypte? Nee iet echt ze dachten dat het gras ergens anders groener zou zijn, als het even tegen zit willen ze al terug....

Waarom willen wij dat de Messias komt? Zodat er geen oorlog pijn, leed enz meer is? Maar dat zijn eigenlijk alleen bijkomende onderdelen van de relatie met Hem en Zijn Leiderschap oer de aarde >> We zouden zijn Naam, eer & glorie als belangrijkste motivatie moeten hebben, toch?

Moet ik de Torah volgen om gered te zijn.....? Toont een vergelijkbaar mankement aan.