

Purim 5782 – Shabbat Zachor

Shabbat Zachor

Waarom is dit Shabbat Zachor? Wat betekent Zachor? Zachor van Zachar (זכר): Zich herinneren, denken aan. Waarom is dit Shabbat Zachor? Omdat we ons deze shabbat speciaal iets in gedachten moeten brengen. De Chazal (= Wijzen) hebben ingesteld dat op de shabbat voor Purim Dt. 25:17-20 gelezen wordt. Vanwege Purim moeten we denken aan wat Amalek heeft gedaan in Ex. 17:8-16. Hij viel Israel van achteren aan om hen die zwak en moe waren te vernietigen. Dit moet voor altijd in herinnering worden gehouden, totdat de herinnering aan Amalek van de aarde is verdwenen.

Amalek - עמלק

Wie is Amalek? Hij is een nakomeling (kleinzoon) van Esav – Gen. 36:12. En wie was Esav? We lezen dat er strijd was tussen de twee zonen in de buik van moeder Rivka. Dit was geen strijd tussen Yetzer haTov en Yetzer haRa, tussen de goede en de kwade neiging. Nee, het was een strijd van kosmisch formaat, de strijd tussen licht en duister, tussen waarheid en leugen. Met de geboorte van Esav kwam hasatan binnen de familie, zoals hij eens in Gan Eden kwam. Is dit duidelijk?

Wat verstaan we vandaag onder Esav/ Edom? De christelijke wereld met als centrum het Vaticaan en de paus. En uit dit Edom is Amalek geboren.

Wat zou vandaag Amalek kunnen zijn? Door het Neurenberg tribunaal met de dood van de 10 Nazi's hebben we een link met de 10 zonen van Haman, Ester 9:7-10. Via de grote wavy en de 3 kleine letter in de namen van de 10 zonen komen we uit op het Joodse jaar 5.707 waarin de 10 Nazi's werden opgehangen. Dit verbindt dit gebeuren met Haman, Agag, Amalek. En het Nazi-dom is het kind of het voortbrengsel van de Rooms Katholieke Kerk. En weten jullie, de ontwerper van de EU is Walter Hallstein die tot de Nazi kopstukken behoorde. Dit maakt duidelijk dat de EU gelinkt is aan Nazi-ideologie. Zie mijn studie over Purim op de site van Bet Yosef, 23 maart 2019.

Edom staat dus voor de christelijke wereld, maar de EU heeft de geest van Amalek. Daarom dat de EU altijd tegen Israel is. Dit 'christelijke' Europa hitst zelfs de Arabieren op tegen Israel. En met Europees geld wordt illegale woningbouw in Judea en Shomron betaald, worden schoolboekjes betaald waarin opgeroepen wordt om Joden te doen, etc. Maar dit 'christelijke' Europa is ook een groot gevaar voor ons die willen leven naar G-ds hele Woord. Als wij ons niet voorbereiden om aliyah te maken samen met onze Joodse broeders dan zullen we gevangen zitten in de macht van Haman.

Een vlam

Ovadyah 1:17-18 noemt het Huis van Ya'acov een vuur, het Huis van Yosef een vlam en het Huis van Esav een droge stoppel die makkelijk verbrandt. Profetisch gezien is het Huis van Yosef een aanduiding voor allen die aan de Mashiach ben Yosef verbonden zijn door het geloof. Denk hierbij aan het hout van Yosef in Ezechiël 37. Dit Huis van Yosef zijn wij - de gelovigen die mochten opstaan uit de vallei van de dorre beenderen, en weer leven in de verwachting van Isra'els vaders. Zie Mal'achi 4:5-6. We mogen weer hetzelfde geloof hebben als de vaders van Israel.

Hoe kunnen wij nu een vlam worden die Esav verteert? Door onze terugkeer naar Torah, de verwachting of visie van Isra'el en onze vereniging met Yehudah. Daarin ontmaskeren we de misleiding van Rome, die zo diepgeworteld zit in het christendom.

Ik geloof dat wij in onze aliyah naar het Land a.h.w. de handen en de voeten van de Mashiach zijn. Als wij een Edah worden – een gemeenschap – die leeft bij het Woord van G-d dan verhaasten we de komst van Yeshua. We maken a.h.w. een heerbaan voor Hem. En daarmee verhaasten we ook het einde van Edom. De vraag is alleen, heb ik me ervoor over? Met de daadwerkelijke inzet bij de aliyah van onze Joodse broeders, mogen we grote stappen zetten in de richting van gemeenschapsvorming, dus van een Edah. Daarom ben ik zeer dankbaar voor wat Wiljo & Pieter doen.

Mityahadim - מִתְיָהָדִים

We lezen in Ester 8:17 dat velen van de volken der landen zich bij het Joodse volk aansluiten. In het Hebreeuws staat daar “mityahadim van het woord yahad (יָהַד): Jood worden. Dit werkwoord is afgeleid van het zelfstandig naamwoord Yehudah (יְהוּדָה). Het lijkt mij dat dit profetisch is voor onze tijd. Nu de Medinat Yisrael zo sterk is gemaakt door G-d – in de 74 jaar dat ze bestaat – nu gaan zich velen bij Israel aansluiten. En ik geloof dat als wij handen en voeten geven aan de hulpverlening aan Judah in deze tijd, dat ook mensen zich bij ons zullen aansluiten.

1 Sam. 15:22-23

In de Haftarah lezen we dat gehoorzaamheid aan Gods geboden en opmerken van wat G-d vandaag doet, belangrijker zijn dan alle godsdienst. Daarom is het zo groot wat Wiljo & Pieter doen, zodat wij als k'hilah heel nauw betrokken worden bij G-ds werk. En hierbij zal het niet blijven. Er is opvang van Joodse mensen nodig en ik geloof dat als wij daarin gaan meewerken de gemeenschapsvorming sterk bevorderd zal worden. De vraag is alleen: hoe pakken we dit op?

We lezen in Lev. 18:4-5 Mijn rechten zult gij doen en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik ben de HEERE uw God. Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE.” Als mensen bereid zijn om zich aan G-ds geboden en instructies te houden dan kunnen we met hen samenwerken om de aliyah uit te voeren. Daarom is praktische inzet een groot middel om mensen te betrekken bij G-ds reddingsplan.

Dan denk ik aan Mat. 9:9-13 waar we lezing hoe de redding van zondaren gebeurt. Mattityahu werd geroepen door Yeshua om hem te volgen. Zo geloof ik dat we verbaast zullen staan wie allemaal met Israel willen optrekken. Daarom geloof ik dat wij geroepen worden ons daadwerkelijk in te zetten voor de aliyah en m.i. kan dat het beste door met elkaar voor opvang van Joden te zorgen.

Purim samengevat

Mordechai zei:

“Beeld je niet in dat enkel omdat jij in het koninklijk paleis bent jij zult ontsnappen meer dan de andere Joden. Want als je faalt om nu te spreken, zal er verademing en verlossing komen voor de Joden uit een andere richting, maar jij en je vaders familie zullen omkomen. Wie weet of je niet bent gekomen op je koninklijke positie precies voor een tijd als deze.” Esther 4:12,16 Dit geldt ook voor ons vrienden, het gaat om de redding van ons allen.

Adonai zei tot Moshe,

“Schrijf dit in een boek om te gedenken, en zeg het tegen Y’hoshua: Ik zal elke gedachtenis aan “Amalek onder de hemel” volledig uitwissen. Moshe bouwde een altaar, noemde het Adonai Nissi (Adonai is mijn banier/wonder) en zei, “Omdat hun hand tegen de troon van Yah was, zal Adonai strijden tegen “Amalek van geslacht tot geslacht”. Sh’mot (Exodus) 17:14-16 Amalek vergaat, dus van Europa blijft niets over. Daarom de oproep: Vlucht weg uit het land van het Noorden, Zach. 2:6-7.

Purim vandaag.

Vandaag leven we in een tijd dat de maskers afvallen. Het z.g. ‘christelijke’ Europa laat steeds meer zijn anti-semitische en Edomitische gezicht zien. Aan de andere kant mogen we onder ons een opstaan uit de dood zien. Denk aan het dal van de dorre beenderen in Ezechiël 37. Een nieuw Israel komt tot leven. Mordechai moet gevoeld hebben, toen Ester koningin werd, dat God iets speciaals zou gaan doen. En terwijl Ester naar de koning gaat en genade krijgt, verzwaaert ondertussen Haman zijn eigen vonnis. Hij laat een galg opzetten om Mordechai daaraan te hangen, 5:14. Dan komt de omwenteling in hoofdstuk 6, doordat de koning niet kan slapen en zich laat voorlezen uit de kronieken. Dat hoort hij dat Mordechai het leven van de koning heeft beschermd, maar nog geen beloning heeft gekregen. Terwijl Haman naar de koning gaat om Mordechai op te hangen, krijgt hij bevel om Mordechai te eren en hem de koninklijke mantel om te doen. Dit is een plotselinge en totale ommekeer. Via de grote aliyah bewerkt HaShem nu ook een totale en plotselinge omkeer in het wereldtoneel. Ts’fanyah 3:20 zegt dat HaShem ons een goede en lofwaardige naam onder alle volken der aarde zal geven, als Hij onze ballingen voor onze ogen terugbrengt. En terwijl dan de volken zich opmaken tegen Yerushalayim, zullen wij ons daarheen begeven om te delen in de grote G’ulah.

Conclusie

M’gilat Ester leert ons dat we als gelovige in de eerste plaats in het geloof moeten blijven staan. Mordechai wist: Ons volk zal verlost worden, Est 4:14. Want onze God staat boven alle tegenstanders. Er staat in Psalm 33:10-11: *“YHWH vernietigt de raad van de volken, Hij verbreekt de gedachten van de naties. 11 Maar de raad van YHWH bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.”* Maar voor het zover is moeten de maskers afvallen. Dit is bezig. Voor ons is het belangrijk om ons geloof om te zetten in daden. Daarin hebben we natuurlijk G-ds leiding nodig – laten we daarom bidden. Er gebeurt iets groots vandaag, waaraan wij door de Hulpactie van Wiljo & Pieter worden verbonden. Mijns inziens moeten we nu de handen in elkaar slaan om te zien wat we kunnen doen met elkaar om Joodse mensen op te vangen, want ze komen nu al naar Nederland.

Purim vieren

Het begint met het vasten van Ester – Hebr. ta’anit Ester. Dit vasten doe je vanaf de morgen tot na het lezen van de M’gilah. Ester heeft immers ook gevast. De M’gilah wordt meteen met de avond gelezen om het vasten niet zo zwaar te maken. Mijns inziens goed om deze keer te vasten voor de redding van Joodse vluchtelingen uit Oekraïne. Dus woensdag morgen begin je met vasten, en woensdagavond kun je meedoen met het gezamenlijk lezen van de M’gilah via Beit Tikkun – dat is Shuvu België – om 19 uur.

Het is een mitzvah om het lezen van de M’gilah te horen. Als je het verhaal leest uit een boek dan doe je geen brachot – geen speciale dankzeggingen. Verder zijn de mitzvot van Purim zowel voor mannen als vrouwen omdat het kwaad van Haman het hele volk betrof.

Verder is het ook een mitzvah om mattanot v’levyomim te geven, dat zijn geschenken aan de armen, minimaal twee. En je geeft zoveel geld aan arme mensen dat ze in ieder geval een maaltijd kunnen kopen. Zullen we deze mitzvah dit jaar omzetten naar giften voor het werk in Ukraine?

Als we Ester 10,1-3 lezen dat valt het op dat Mordechai de tweede is in het rijk, zoals eens Yosef bij Faro, en Joshua bij Moshe. Zij beelden de verhouding af tussen Yeshua haMashiach en de Vader, zoals Rav Shaul dit uitbeeldt in 1 Kor. 15:27-28. Hierbij is het goed om op te merken dat er vijf keer expliciet gesproken wordt over “de Jood Mordechai”. Is dat niet een heenvijzing naar de grootste Jood aller tijden, Yeshua haMashiach?

Maasbracht, 9 Adar 5782 - 12 maart 2022

Baruch ben Z’vulun