

Het terugkerende Israël

Als dan de vrucht rijp is....

De nieuwe Gemeente is de rijpe vrucht, die uit liefde Torah volgt en verzameld wordt!

Markus 4:29, Opb. 14:14-16



צו

Tsav

ויקרא – Wayiqra / Lev. 6:1 (8) – 8:36

ירמיהו – Yirm'yahu / Jer. 7:21 – 8:3 + 9:22-23 (23-24)

עברים - Ivrim 7:23 – 8:6



Tsav: beveel, gebied

Waarom zo'n sterke uitdrukking: **Gebied** / **beveel** Aharon en zijn zonen, zeggende: dit is de torah van het brandoffer...?

Waarom niet gewoon: Laat A + znn iedere avond het as verwijderen en zorgen dat het vuur voldoende voedsel heeft en gloeiende stukken hout om de hele nacht te blijven branden...

Waarom zo'n sterke uitdrukking: **Gebied** / **beveel** ?

Dit vuur altijd moest blijven branden – het mocht nooit uitgaan
HaShem zelf had dit vuur van de hemel laten neerdalen

Daarom deze sterke uitdrukking 'Tsav' – **beveel** of **gebied**. Het was een hoogst belangrijke zaak.

Tsav: beveel, gebied

Voor de zon onderging moest de priester de meeste as weghalen en eventueel nieuw hout in het vuur leggen met de onverbrande delen van de offers erop

Zodat het vuur de hele nacht blijft branden

De tekst zegt letterlijk dat het (avond)olah-tamid diende om dit vuur brandend te houden:

“Dit is de wet van het brandoffer: het is dat wat opgaat op zijn brandhout op het altaar de hele nacht tot de morgen; en het vuur van het altaar zal daarin brandend gehouden worden”. (JPS 1917)

Het Olah-tamid is een nationale korban!

Tsav: beveel, gebied

De diepere betekenis (Remez) hiervan is: Het dagelijks brandoffer / 'olah tamid' is een beeld van totale toewijding van geheel Israël aan Hakadosh Baruch Hu, de Heilige Geprezen zij Hij.

Dit vuur is een beeld van het liefdevuur wat in de Gemeente behoort te branden voor de Eeuwige.

Om een gemeente te zijn waar dit vuur van liefde voor JHWH brandt, dan moet dat vuur ook in ieder van ons branden.

Doet dit niet denken aan Psalm 134?

De wijzen van Israël wijzen hierbij naar de nacht van Israëls galut, de ballingschap, hoe het vuur van het altaar brandend is gebleven in de liederen en gebeden!



T'hiliem / Psalm 134

Aansporing om de Eeuwige te loven in de nacht

- 1 Een opgangslied.
Kom, loof YHWH,
alle dienaren van YHWH,
u die nacht aan nacht in het huis van YHWH staat.
- 2 Hef uw handen op naar het heiligdom
en loof YHWH.
- 3 YHWH zegene u uit Sion,
Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.



Gezag en bevelen

Eerst wil ik met jullie stilstaan bij **gezag en bevelen**

Gezag en bevelen in de Schrift.

Niet iets waar we op zitten te wachten

Ouderwets...

Veel ouders tegenwoordig in eindeloze discussie met hun (jonge)
kinderen

Zelfs in moderne Bijbelvertalingen vind je deze weerstand tegen gezag
en bevelen

Zie volgende dia



Leviticus 6:9

HEB: צו אַת־ אֶהֱרֹן

SV: *Gebied* Aäron en zijn zonen, zeggende:

NBG: *Gebied* Aäron en zijn zonen en zeg:

NBV: *Geef* Aäron en zijn zonen de volgende instructies....

NLT: *Give* Aaron and his sons the following instructions....

Zien we het verschil?

Mitzvah: een gebod => mitzvot: geboden.

Wordt in Mishnah duidelijk onderscheiden van goede daden.

Gezag en bevelen

Rashi bij Lev. 6:2 (9):

Beveel Aaron: Hebr. **וַיִּצַו** De uitdrukking **וַיִּצַו** duidt altijd op aandrang [om snel en nauwgezet een bepaald gebod te vervullen] voor de huidige en ook voor toekomstige generaties.

Tzav is gebiedende vorm van **'tzavah'** – **צִוָּה** **gebieden, aanstellen, beschikken.**

En waar denken jullie dat we dit woord tzavah voor het eerst vinden in de Torah, de 5 boeken van Mosheh?

Gen. 2:16



Genesis 2:16

HEB: וַיִּצַו יְהוָה אֱלֹהִים עַל-הָאָדָם לֵאמֹר מִכָּל עֵץ-הַגֶּן אָכַל תֹּאכַל: וּמֵעֵץ, הַדַּעַת טוֹב וָרָע--לֹא תֹאכַל, מִמֶּנּוּ: כִּי, בְּיוֹם אָכַלְךָ מִמֶּנּוּ--מוֹת תָּמוּת.

SV: “En de HEERE God **gebod** de mens, zeggende: van alle boom van deze tuin mag je vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad mag je niet eten...”

NBV: Hij **hield hem het volgende voor:** Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad...

NLT: But the LORD God **warned** him, "You may freely eat the fruit of every tree in the garden..."

Is het niet veelzeggend dat de NBV vertaalt: “***Hij hield hem het volgende voor...***”

M.a.w. je mag kiezen; dat is heel wat anders dan een bevel krijgen dat je het niet mag doen! Het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad was een overtreding van Gods gebod. Daarom werd het gevolgd door een straf en die straf was zwaar: de dood deed zijn intrede in de schepping. Het is maar niet een keuze-menu wat we voorgehouden kregen, maar een bevel...

Ook in deze vertaling van de NBV zien we dat de moderne mens niet weet wat ontzag voor HaKadosh Baruch Hu betekent.

Wat zegt de Schrift

“De **vreze des Heeren** is het begin van de wijsheid en de wetenschap der heiligen is verstand”, Spr. 9:10.

In Jozua 1:16 antwoordt men aan Joshua:

Alles wat u ons **geboden** hebt, zullen wij doen, en overal waar u ons heen zult sturen, zullen wij gaan.

17 Zoals wij in alles naar Moshe hebben geluisterd, zo zullen wij naar u luisteren. Alleen, moge de HEERE, uw God, met u zijn, zoals Hij met Moshe geweest is!

18 Iedereen die aan **uw bevel** ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden in alles wat u hem **gebieden** zult, moet gedood worden. Alleen, wees sterk en moedig!

Zou dit ook ons antwoord geweest zijn aan Joshua...



Uit de vele teksten in de Schrift een paar waarin sprake is van een bevel:

Maar YHWH zei tot mij: zeg niet: ik ben jong; want overal waarheen Ik u zenden zal zult gij gaan, en alles wat Ik u **gebieden** zal, zult gij spreken.

Jer. 1:7

Tot op de dag waarin Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, **bevelen** had gegeven, Handelingen 1:2

Beveel deze dingen en leer ze, 1 Tim. 4:11

Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door Yeshua haMashiach, 1 Thess. 4:2

Zie b.v. 2 Thess. 3 vers 4, 6, 10 + 12!

NT: 61x bevel, bevelen; 48x gebieden; 49x gebod, geboden; totaal 158x

Sinds de Franse Revolutie is gezag een aangevochten woord.

De geest van de revolutie heeft de hele Westerse maatschappij omgeturnd in een geest van ongehoorzaamheid.

De zondeval was een opstand tegen het gezag van de Schepper.

De Franse Revolutie is een verdere doorwerking van de zondeval !

Ze is de vrucht van Torah-loos (anti)-Christendom.

Wat kunnen wij er tegenover stellen? De Heilige Schrift !

Die leert ons dat we als ouders al ons moeten inzetten om onze kinderen gehoorzaamheid bij te brengen.

Spreuken v. Salomo - Mishlei Shlomoh / van Mashal = gelijkenis, moeilijk onderwerp.

1 Spr. 1:1-8 מְשָׁלִי שְׁלֵמָה בֶן־דָּוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל:

2 לְדַעַת חֲכָמָה וּמוֹסָר לְהַבִּין אִמְרֵי בִינָה:

3 לְקַחַת מוֹסָר הַשֵּׁכֶל צְדָק וּמִשְׁפָּט וּמִיִּשְׁרָיִם:

4 לְתֵת לְפִתְאִים עֲרָמָה לְנֹעַר דַּעַת וּמְזֻמָּה:

5 יִשְׁמַע חֲכָם וַיּוֹסֶף לְקַח אֲנָבוֹן תַּחְבֻּלוֹת יִקְנֶה:

6 לְהַבִּין מִשָּׁל וּמְלִיצָה דְבַרֵי חֲכָמִים וְחִידוֹתָם:

7 יִרְאֵת יְהוָה רֵאשִׁית דַּעַת חֲכָמָה וּמוֹסָר אֲוִילִים בְּזוֹ: פ

8 שְׁמַע בְּנֵי מוֹסָר אָבִיךָ וְאַל־תִּטָּשׁ תּוֹרַת אִמְךָ:

4x Musar, 1x Yirat HaShem, de vreeze des Heeren.



Rashi bij Spr. 1:2 vertaalt Musar ook met discipline.

2 Om wijsheid en **discipline** te kennen: Hij sprak deze spreuken uit om de mensen [wijsheid en discipline] bekend te maken, dat zij zwoegen in de Torah, die wijsheid, discipline en begrip is.

Dit is vooral een taak van de vader volgens vers 8

Mijn zoon hoor de discipline van je vader en verlaat de Torah van je moeder niet.

Rashi: Luister, mijn zoon, naar de discipline van je vader: wat de Heilige, gezegend zij Hij, aan Mozes schriftelijk en mondeling heeft gegeven.



Musar - מוּסָר: discipline, correctie, straf

Yasar - יָסַר: disciplineren, vermanen, straffen

Hebreeën 12 onderstreept de taak van de vader in het leren van discipline, zie vers 5-14.

Daar lezen we telkens over paideia

Paydeia - παιδεία: het opvoeden van een kind, training, discipline

We zien zowel bij musar (Ivriet) en paydeia (Grieks) een link naar discipline.

Onder discipline verstaat men gedrag dat gericht is op orde. Het wordt bewust gestuurd en is gericht op de regels en waarden die in de maatschappij gelden voor de omgang met elkaar.



Waarom breng ik dit naar voren?

Omdat de grote Aliyah niet kan slagen als er geen besef van gezag is.

De Gemeente niet kan functioneren als Gods Woord geen gezag heeft.

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God en aan Zijn Woord

Onderdanigheid aan elkaar ...

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade”.

1 Petrus 5:5

Onderwerping aan het Woord van God = overwinning op revolutiegeest.



” De opvoeder heeft niet de plicht de verantwoording voor een verre toekomst op zich te nemen, maar hij is wel volledig verantwoordelijk voor de huidige dag.” (Janusz Korczak)



DE NIEUW TE BOUWEN TEMPEL TE JERUZALEM
IN HET 1000-JARIG
VREDERIJK

