

# Het boek Openbaring

Er is geen boek in de Bijbel waarover zoveel verschillende meningen bestaan als juist dit boek. En dat terwijl het een openbaring van Yeshua haMashiach is. Dit is het gevolg van de afval en misleiding in de Gemeente door de antichrist. Velen verwachten dat hij nog moet komen en een of ander gruwelens zal zijn. Nee, het is de macht der misleiding die het mooie en eenvoudige Evangelie van de Schriften heeft verminkt en vermengd met menselijke inzichten. Daardoor is de eenvoud weg. Yeshua bracht de waarheid in haar eenvoudigste vorm, een heldere boodschap. Zo was het ook ten tijde van de Reformatie. En zou onze God dat nu niet geven, nu we voor de komst van Gods Koninkrijk staan? Zoiets vraagt een profetische bediening. Zie Amos 3:7: *“Gewisselijk, Adonai JHWH zal geen ding doen tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten geopenbaard heeft.”* En deze bediening heeft mijn levenspad gekruist. Dit was ingrijpend, het zette mijn leven helemaal op z'n kop, maar door Gods genade mocht ik na twee jaar van gebed en studie Gods boodschap voor deze tijd aanvaarden en geloven. Want een mens kan de waarheid niet eigen maken, tenzij hem dit van boven gegeven wordt (Joh. 3:27). Deze boodschap voor vandaag is door br. H.J. Verwoerd gebracht in de Gemeente van Yeshua in Nederland. Zonder zijn bediening en werk zou ik hier niet staan en zou K'hilat Bet Yosef er niet zijn. Vanuit deze bediening mogen we de waarheid van Gods Woord weer in het licht brengen. Dit vormt de basis van mijn uitleg van het boek Openbaring. Dat ik dit hier naar voren breng is, omdat we eer moeten bewijzen aan degene door wie God ons heeft onderwezen. Ere wie ere toekomt, zegt het spreekwoord. FvdV

## Openbaring 1

1. *“Openbaring van Yeshua haMashiach, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienaren te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienaar Johannes te kennen gegeven.”*

De naam Openbaring brengt ons tot de kern van dit boek, want apokálupsis betekent 'ontsluiering'. Het boek is een onthulling van dingen die nog gedeeltelijk gesluiert waren. Het maakt de profetieën in de Tenach tot een compleet en vast omljnd geheel. Het bevat niet minder dan vijfhonderd toespelingen naar de Tenach, zoals bijvoorbeeld het boek Richteren, het gebeuren bij Gideon; vandaar komt Arma-Geddon, strijdswagen van Gideon. Vergelijk Jes. 9:3, 10:24-26 met Richt. 6-8, enz. Dit boek moet niet verzegeld worden, zoals eenmaal bij Dani'el, nee het moet direct gebruikt worden, omdat de vervulling nu gekomen is. Bij alles waar de Gemeente doorheen moet, is dit boek bedoelt als troost en bemoediging. Het leert ons dat de Gemeente van Yeshua een schakel is in Gods Raadsplan. Paulus spreekt over een verborgenheid die hem geopenbaard was, Ef. 3:3-6. Niet alleen mag de Gemeente nu vanuit de diepte van lijden en verdrukking de zegepraal van het einde weten, dit boek maakt ook duidelijk dat Israel nog steeds het centrum is van Gods herstelplan voor de wereld. Juist daarom was dit boek nodig! De Gemeente van Yeshua is de verbindende schakel tussen hemelvaart en wederkomst van Yeshua haNotzri, Yeshua de Nazarener. Haar taak is om een getuige te zijn van Gods koninkrijk en van de plaats en de taak van de Mashiach om dat tot werkelijkheid te maken op aarde.

Johannes is de schrijver, maar Yeshua haMashiach de auteur van dit boek. De dingen die aan de Vader bekend waren, zijn nu aan de Zoon geopenbaard (Mat. 24:36, Mark. 13:32, Hand. 1:7). Deze openbaring krijgt Johannes via bemiddeling van een engel, maar de actie van Yeshua loopt door het hele boek heen.

- Vraag: wat zou er bedoeld worden met 'de dingen die spoedig moeten gebeuren'?

Het Griekse woord Tachos mag je zowel vertalen met 'snelheid' als met 'spoedig'. Dit leert ons dat de vervulling van dit Boek toen al begon en doorloopt tot onze tijd en daarna. Maar voor ons vandaag – meer dan 1900 jaar later - betekent dit, als Yeshua gaat ingrijpen in het wereldgebeuren dan zal het ook snel gaan. Denk hierbij aan Jes. 60:22: *“De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk; Ik, JHWH, zal dat te zijner tijd snel laten komen.”* Dit boek bedoelt dat we gereed zullen staan, in een vastomlijnde en zekere verwachting. Door alle misleiding in de Gemeente is het daar nu ver vandaan. De veelheid van inzichten maakt dat velen in de gemeente van Yeshua in onzekerheid leven. Wie bereidt zich voor op de grote Aliyah vanwege Opb. 18:4?

2. *“Die het Woord van God betuigd heeft en de getuigenis van Yeshua haMashiach, en alles wat hij gezien heeft.”*

Johannes is werkelijk een dienaar van Yeshua geweest en heeft getrouw doorgegeven die dingen die hij gezien en gehoord heeft, 1 Joh. 1:1. Hij onderwees met kracht dat hetgeen hij doorgaf de waarheid was – het was het Woord van God. Het aspect van 'waarheid' wordt door hem heel krachtig voor ons gezet in zijn Evangelie en brieven. Vergelijk Openbaring 19:11 met o.a. Joh. 1:1, 14 en 1 Joh. 1:1. Let erop dat de woorden 'getuig', 'getuigenis' en 'gezien' in dit vers, terugkeren in zijn Evangelie en brieven. Zie hiervoor Joh. 5:31-40, 19:35 en 21:24. Daarom geef ik de voorkeur aan *“die het Woord van God betuigd heeft”*, zoals de SV dit vertaalt. Betuigen heeft meer het karakter van 'met kracht getuigen'.

Het is alleen al uit dit vers duidelijk dat de apostel Johannes de schrijver is van dit boek. Irenéüs (een leerling van Polycarpus, die zelf een discipel van Johannes was) getuigt dat de apostel dit boek heeft geschreven. Ook de eerste kerkvaders dachten er zo over. Dit boek is temeer geloofwaardig, omdat uit het geheel blijkt, dat het met de hele Schrift overeenstemt. In dit boek komen alle lijnen van de Schrift samen. Daarom hebben we de hele Bijbel nodig om dit boek te verklaren.

3. *“Gelukkig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaken hetgeen daarin geschreven is; want de tijd is nabij.”*

Gelukkig (Gr. makarios: gezegend, gelukkig) is hij die dit boek leest en er diep over nadenkt. Want dat bedoelt het Griekse woord 'anakenósgoo' in de eerste plaats. Dus eerst zelf nauwkeurig onderzoeken, onderscheiden, erkennen, precies weten, en dan kunnen we het voorlezen en uitleggen aan degenen over wie we gesteld zijn. *“Gelukkig is hij die leest en zijn zij die horen”* geeft aan dat het boek bedoeld was om voorgelezen te worden in de gemeente. Horen in de Schrift betekent: 'luisteren, gehoorzamen'. We zijn dus gezegend als we horen en er ook handelen naar *“de woorden dezer profetie.”* Deze uitdrukking plaatst dit boek op gelijke voet met profeten van de Tenach. Tevens moeten we het ook bewaken: *“en die bewaren (Gr. terountes) hetgeen daarin geschreven is”*. Dit vormt de kern van dit boek! Het Hebreeuwse equivalent van terountes is shamar, wat 'bewaken' betekent. Gezegend zijn zij die luisteren, die gehoorzaam zijn aan de woorden van deze profetie en ze bewaken en verdedigen, eventueel zelfs ten koste van hun leven. Belangrijk ook om te beseffen dat het woord 'profetie' is afgeleid van het Hebreeuwse nevu'ah – נְבוּאָה, wat 'spreken namens God' betekent. Dat hoeft dus niet direct het voorzeggen van de toekomst te zijn. De profeten in Israel traden op als de Torah van Mozes niet meer gevolgd werd. Zij bestrafden het volk en waarschuwden voor de oordelen die op de ongehoorzaamheid zouden volgen. Meteen ook spraken ze over de toekomst om de getrouwen te bemoedigen. Dit is altijd met elkaar verbonden, strafaankondiging plus uitzicht en ontkoming bij bekering.

*“Want de tijd is nabij”* betekent: wat met de komst van Gods Koninkrijk is verbonden, was al van kracht toen Johannes dit schreef. Allen die dit Woord bewaren, zullen de beloofde zegen beërven. Ook als ze vóór die tijd sterven. Juist in de Openbaring komt duidelijk naar voren dat de opstanding der doden gepaard zal gaan met de tijd van zegen. Ieder die Gods geboden bewaart, in welke tijd hij ook geleefd heeft, zal het loon op zijn werken ontvangen. Allen die bewaren wat in dit boek is geschreven, zullen delen in de wederoprichting van alle dingen (Hand. 3:21). Alles wat met de val in de Hof van Eden (Hebr. ‘Gan Eden’) is gevallen, dat wordt door Yeshua weer opgericht. Dit herstel wordt ingeluid door het herstel van Israel, zoals de profeten ons leren.