

Parashat Shoftim 5779 – het gericht is positief bedoeld

Lezingen: Deut. 16:18 – 17:7, Jes. 51:12 – 52:12, Rom. 11:25-36

Hineh, mah tov umah na'im shevet achim gam yachad. Ps. 133:1

Hoe goed en hoe aangenaam is het als broeders ook in eendracht samen zitten.

Samenkomen op de shabbat en de feestdagen is een feest, maar ook een opdracht: het is een miqra'ey kodesh – een heilige samenroeping, Lv 23:2. Paulus haakt daarop in als hij schrijft in Hebr. 10:24-26: "En laat ons op elkaar acht nemen, tot opscherping van de liefde en van de goede werken. En laat ons onze onderlinge samenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar aansporen, en zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden..."

Paulus gebruikt het woord 'zondigen'. Is dat niet een wat zwaar geladen uitdrukking? Nee, want in het Hebreeuws betekent het: je doel missen. Het niet volgen van de instructies van de Torah is 'doel missen'.

Torah komt van Jarah = doel raken. (י ר ה) En zondigen is Chata is doel missen, zondigen. (ח ט ח)

Shoftim w'shotrim titen-l'cha

Rechters en ambtlieden moet je aanstellen voor uzelf of ten behoeve van uzelf.

Shoftim komt van shafat: richten, rechtspreken, heersen

Mishpat: gericht, rechtszaak, vonnis, voorschrift

Mishpatim zijn de voorschriften of rechtsregels die Israel moet handhaven voor een goede samenleving.

Het boek Shoftim gaat over de rechters die opstaan om Israel te bevrijden, Richteren 3:9.

Rechters zijn bedoeld dat het recht zijn loop zal hebben en het volk kan leven en bloeien. Hiervoor citeer ik een stukje uit het boek van dr. Willem ten Boom, Oud-testamentische kernbegrippen blz. 43: *'Er is misschien geen woord, dat zo geleden heeft door de negatieve uitlegging als het begrip 'richten'. Wij denken bij 'richten' uitsluitend aan iets dreigends en gewelddadigs. Als God de oude wereld richt, overweldigt Hij die met een zondvloed. Als Hij bij de uittocht uit Egypte richt, dan verdwijnt Faro met zijn legerscharen in de Rode Zee. Als Petrus gericht oefent, storten Ananias en Saffira neer als door de bliksem getroffen en zo kunne we doorgaan. We kunnen aan het gericht en vooral aan het gericht van God niet zonder beving denken! De fout ligt hier echter in eenzijdigheid, want alle rechterlijke actie, als zij goed is, gaat met een positieve actie gepaard en op dit laatste ligt ook het accent. Het Hebreeuwse woord 'shafat' doet dit wel heel duidelijk uitkomen. Het is in de eerste plaats positief; het wil zeggen, dat men de mensen en de dingen tot hun recht laat komen.*

Een richter ('shofeet') is iemand, die het geknechte volk weer opricht, die aan het volk moed en kracht inblaast en door zijn voorbeeld sterkt. Het verslaan van de vijand en het vernietigen van zijn macht was maar één element in het bedrijf der rechters. Hun daden werden door lange perioden van rust en ontspanning gevolgd en dit alles behoort bij het gericht en vormt daar het voornaamste element van. Zo is het ook met Gods gerichten.'

Wat zijn Shotrim?

Shoter (ר ש ט): beambte, officier (politieagent in Isra'el! Mishtarrah (משטרה) = de politie.)

Een shot (ט ו ש) is een gesel of roede.

De SV vertaalt dit met 'ambtlieden'. Zij zijn dienstbaar in de uitvoering van het recht en de besluiten van rechters en priester. Zie Deut 20:5, 8-9. Zij waren geïnstalleerd in Israel t.t.v. Jozua 23:2.

Het land Israel wordt beschouwd als de zetel van het Koninkrijk van Elohim – Malchut Elohim. Vandaar deze instructies van het boek Dvarim. Hoeveel te meer moet het ons aanspreken, nu wij voor de komst van de Malchut HaShamayim / het Koninkrijk der hemelen staan.

In Ex. 18 had Mosheh al rechters aangesteld, en zolang Am-Yisra'el als eenheid onder Mozes in de wildernis was, was dit voldoende, maar als ze verspreid over het land zouden wonen was een politieapparaat nodig.

Waar worden shotrim voor het eerst gevonden in de Schrift? In Egypte in Ex. 5:6: ambtlieden of voormannen. Dit waren Hebreëen die toezicht moesten houden dat het aantal stenen ook daadwerkelijk werd geleverd.

We zien dus dat Egypte een voorbeeld was van het rechtssysteem onder Israel. Het is een zegen als er nog een regering en politie is. Anders is er anarchie. => Paulus spoort ons ook aan om het gezag onderdanig te zijn.

Er staat: shoftim w'shotrim titen-l'cha: ... zult gij **voor uzelf** aanstellen! Het is dus in ons eigen belang. In Paulus dagen was de overheid niet bepaald een visitekaartje van Torah. Integendeel, de Romeinse keizers leefden zeer zondig. Toch schrijft Rav Sha'ul in Rom. 13 dat wij het gezag onderdanig moeten zijn. Dit is natuurlijk in zijn algemeenheid. Als de overheid ons belet om naar Gods Woord te leven moeten we God meer gehoorzaam zijn dan mensen.

(Zie voor meer hierover de studie Parashat K'doshim 5779 op de website van Bet-Yosef.)

Het is een verdienste van de Reformatie geweest dat de lagere overheden opgeroepen werden om de burgers te beschermen als de hogere overheid hen vervolgde.

In Dt. 18:15-22 gaat het over Yeshua

Zijn we het daarmee eens? Ik zag dat de NBV hier een meervoudsvorm gebruikt wat er in het Hebreeuws echt niet staat. Zij willen het dus laten slaan op al de profeten die er na Mozes zijn geweest. Maar het gaat hier over een profeet van hetzelfde niveau als Mozes. Dan kan het alleen slaan op Yeshua, want Hij is het Woord zelf waardoor God tot ons spreekt; zie Joh. 1:1 en Hebr. 1:2. de Dvar Elohim, het Woord van God.

Navi = profeet: een spreekbuis van God. Hoeveel temeer geldt dit voor Hem die het Woord zelf is? Iets opmerkelijks: In 18:16 lezen over: **ten dage der verzameling** (SV); in Hebr. B'yom haKahal. Mozes noemt dus het zijn bij de berg Chorev een dag van verzameling. Is dit niet profetisch, want voor de terugkeer van Yeshua haMashiach gaat God Zijn volk opnieuw verzamelen.

Jes. 51:12 – 52:12

JHWH zal terugkeren naar Tsiyon, 52:8b. Is dit niet het doel van Israels herstel? Zie de 17^e brachah van het Amidah.

52:8 de wachters: dit zouden best wel eens engelen kunnen zijn die onze Aliyah zullen begeleiden. De profeet ziet God als de Leider van Zijn volk, die Zijn volk niet zozeer door Zijn voorzienigheid terug brengt, maar als de **Leider** met hen terugkeert, 52:12.

We kunnen hierbij denken aan Opb. 3:7-8 +10-11. Er is een geopende deur voor degenen die Zijn Woord bewaken en Zijn Naam niet verloochenen.

We lezen in Rom. 11:25-26: Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat **de volheid van de heidenen** is binnengegaan.

26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Wat wordt er bedoeld met: de volheid van de heidenen?

Het zou veel duidelijker zijn als het vertaald wordt met: **de volheid van de volken**, want dit ziet op Efrayim die tot een volheid van volken zou worden, Gen 48:19.

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheim (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat **de volheid van de volken** (= Efrayim) binnengaat. En **op die manier zal geheel Israel** (d.i. alle 12 stammen) **gered worden**.

Gered... waarvan denken jullie? Uit het vuuroordeel van Arma-Geddon wat over de wereld zal komen.

Tevens leren de rabbijnen en de Schriften dat als alle 12 stammen bij elkaar zijn, Israel dan onoverwinnelijk is.

Het gericht van Arma-Geddon is bedoeld als een louteringsvuur, wat de wereldmachten zal breken, en daardoor ruimte schept voor Israel en de Torah. Tevens vormt dit het begin van de vernieuwing van de schepping.

Dit sluit aan bij de woorden van Yeshua in Mat. 28:20: "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen." Dit laatste is in het Grieks: sunteleia toe aionas. Dit kunnen we beter vertalen met: de voltooiing van de schepping. Dit wil zeggen *'dat de wereld zich straks in haar volle hoogte, breedte en diepte zal ontplooien. Alles wat door God is aangeraakt en geïnspireerd, de kleinste kiemen van de gerechtigheid, ook alle kleine beginselen zullen dan tot hun recht komen. Zie, Hij komt om de aarde te richten! Het gericht van God is de grote feestdag van de wereld, waarbij de Satan onder onze voeten zal worden verpletterd. Maar juist daardoor zal de wereld tot haar recht komen!'* (WtB)

Maasbracht, 7 Elul 5779, 7-09-19

Baruch ben Zvulun