

Het boek Openbaring

Openbaring 1:6

“En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader; aan Hem de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.”

- Een vraag: Zijn we al tot koningen en priesters gemaakt, of worden we dat nog?
Samen met alle gelovigen vormen we een koninkrijk van priesters. En dit priesterschap begint in dit leven, door ons dienend in te zetten voor Yeshua, de Gemeente en de mensen om ons heen.

Als eerste moeten we opmerken dat Gods volk nergens koningen worden genoemd. Gezamenlijk vormen wij een koninkrijk. We moeten hier denken aan Ex. 19:6: *“En gij zult Mij een ‘koninkrijk van priesters’ zijn”* – Hebreeuws: een ‘mamlechet kohanim’. Petrus denkt hieraan in 1 Petrus 2:9 en geeft het weer volgens de Septuaginta: ‘een koninklijk priesterschap’. Het Griekse ‘basileian’ betekent ‘koninkrijk’. Een priester heeft een dienende taak. Wij zijn geroepen om priesters te zijn voor God en de Vader. Zoals Mashiach ons gediend heeft in Zijn eerste komst, zo moeten wij God en de Vader dienen. Wij moeten dienen om dat nieuwe ‘hemelse’ Jeruzalem te bouwen. Is het geen troostrijke gedachte dat God ons nodig heeft? Dit kan nooit tot zelfverheffing leiden, maar tot verwondering. Zo vangen we hier in dit leven dit priesterschap aan. Ons leven moet nu al een dienend leven zijn; iedere gelovige in Yeshua moet dienen op de plaats waar God hem stelt. Als we die taak vervuld hebben, ontvangen we een vaste c.q. belangrijke plaats in het Hemelse Jeruzalem (Opb. 3:12).

“Aan Hem de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” Het is de heerlijkheid van Mashiach om eenmaal een menigte van geheiligden aan de Vader voor te stellen, als vrucht van Zijn arbeid; zie Opb. 7:9. Een menigte die in hun liefde voor hun Redder zichzelf hebben opgeofferd. ‘In alle eeuwigheid’ wil zeggen: in de eeuw der eeuwen, het tijdperk boven alle andere tijdperken en is in de Brit Chadasha (NT) een aanduiding voor het Duizendjarig Vrederijk. Dan, als de Mashiach regeert, zal deze menigte heiligen vol glorie schitteren tegenover de goddeloze wereld die dan geoordeeld wordt. Deze verlost menigte zal ook de goddelozen mee helpen veroordelen, doordat zij degenen met wie zij hebben samengeleefd in een verlost en heerlijke staat zien. Zelf zullen zij dan hun walgelijkheid voelen, als zij een lichaam ontvangen waarin de zonde naar buiten zichtbaar is. Want dan zal er geen bedekking van de zonde meer zijn, maar zij zullen er staan als een eeuwig afgrijzen, Jes. 66:24 en Dan. 12:2. Dan zal zichtbaar zijn wat zondigen tegen God inhoudt.