

Vayak'hel – Pikudei 5781

Schriftlezingen: Gen. 12:1-16:17, Jes. 40:27-41:16, Opb. 18:1-24

1 Onderdelen Mishkan b'Ivrit

Vayak'hel en Pikudei gaan over de bouw en de oprichting van de Mishkan. Na alle voorbereiding vanaf parshe T'rumah in Exodus 25 wordt het nu gerealiseerd. Van enkele hoofdonderdelen van de Mishkan wil ik de Hebreeuwse naam noemen om hiermee vertrouwt te raken. En Ex. 25:8 werd over de Miqdash (מִקְדָּשׁ) gesproken, wat betekent dat? Heiligdom. Er werd bij gezegd, dat ze die moesten bouwen opdat YHWH in hun midden zou wonen. Rabbijnen wijzen hierbij naar ons hart, dat is het heiligdom waarin YHWH wil wonen. De vraag is maar: is mijn hart ook werkelijk een heiligdom voor hem.

Wat is:

HaMishkan	(הַמִּשְׁכָּן)	– de woning
Aron haEdut	(אֲרוֹן הָעֵדוּת)	– kist, kast => ark der getuigenis
Aron haBrit	(אֲרוֹן הַבְּרִית)	– ark van het Verbond
HaKapporet	(הַכַּפֹּרֶת)	– deksel / verzoendeksel, mercy seat
Shulchan	(שֻׁלְחָן)	– tafel
M'norah	(מְנֹרָה)	– kandelaar
Mizbe'ach haq'toret	(מִזְבֵּחַ הַקְּטֹרֶת)	– reukaltaar (Ex. 30:1-10)
Kiyor n'choshet	(כִּיּוֹר נְחֹשֶׁת)	– koperen wasvat
mizbe'ach ha'olah	(מִזְבֵּחַ הָעֹלָה)	– olah altar

Nu wil ik even stilstaan bij de mizbe'ach haq'toret, het wierookaltaar. De natuurlijke plaats voor een beschrijving van het altaar – als onderdeel van het meubilair van het heilige - lijkt Exodus 25:10-40 te zijn, maar daar vinden we hem niet, dat is pas in 30:1-10. Waarom hier? Om de verbinding met het volk in de voorhof aan te geven. Want het gouden altaar symboliseert de gebeden van de heiligen, dus van het volk in de voorhof. Opvallend, de afmetingen van dit altaar heeft alleen hele maten. Dit symboliseert de oprechte heelheid van de ziel van de biddende mens. Dat het 2 el hoog is geeft het hogere aan van onze gebeden. Het gebed brengt ons leven op een hoger niveau. Daarom lezen we van Paulus: zie hij bidt, Hand. 9:11.

We lezen over het reukaltaar in Opb. 8:1-6. Wat betekent dit vrienden? Dat het grote oordeel over Babylon komt vanwege de gebeden der heiligen. Heilige mensen zijn degenen die Gods geboden doen. Maar waarom moet er veel reukwerk bij die gebeden der heiligen? Omdat de gebeden van de meest heilige mens – uitgezonderd de Mensenzoon Yeshua – met zonden zijn omgeven. Daarom moest Aharon op Yom haKippurim eerst wierook in het Heilige der heiligen brengen, alvorens hij de verzoening kon uitvoeren.

Het gaat mij vooral om die gebeden. Die hebben een enorme uitwerking. Ja ze roepen via het oordeel een nieuwe wereld tevoorschijn. Laten we daar goed op letten!

Daarvan schrijft br. H.J. Verwoerd bij Opb. 8:3: *'Als het oordeel Gods komt over de aarde, dan kan er niemand bestaan. Want als God de zonde bezoekt aan de inwoners der aarde, dan wordt niemand ontzien, ook Gods kinderen niet, omdat ze in zichzelf zondige mensen zijn. Maar toch is er een weg ter ontkoming aan dit rechtvaardige oordeel. We moeten dan wel ernstig ermee bezig zijn, in bidden en smeken voor Gods aangezicht, ook al worden we aangevochten, dat dit bidden toch geen echt bidden is. Als we deze engel bezien, dan mogen we weten dat – gemengd met dit reukwerk – de gebeden der heiligen worden gemaakt tot een zuiver reukwerk van gebeden. Hoe belangrijk is het dan wel voor Gods kinderen dat ze bidden. Ge zult mogelijk zeggen, dat is toch vanzelfsprekend dat ze bidden. Ja, maar hier worden bedoeld de bijzondere gebeden met betrekking tot de oordelen die gaan komen. Als we dat gaan zien dan wordt het bij ons nood. Als we letten op de tekenen der tijden, dan bemerken we dat de dag des Heeren nadert. Als we dan door de Geest deze wijsheid mogen hebben, om dit alles te zien, dan gaan we ook onszelf afvragen en onderzoeken wat er voor die tijd nog gedaan moet worden. Dan kunnen we niet rusten totdat we weten, dat in deze alles is gedaan wat gedaan moet worden, ook met betrekking tot onze kinderen. Het is niet genoeg wanneer onze lampen brandende zijn, maar we moeten, om bij die gelijkenis te blijven, ook olie in de vaten hebben. We moeten dus allereerst uit dit Boek (Openbaring) gaan geloven wat er aanstaande is. Aan de hand daarvan gaan we dan eendrachtig in bidden en smeken voor Gods aangezicht bezig zijn. Zo mogen we Zijn antwoord en leiding afwachten. Laten we dan biddend bezig zijn.'* (VuhN 197).

En bij vers 6 schrijft hij: *'Het blazen op de bazuinen bij de rondgang om Jericho, door de zeven priesters was op de eerste dag hetzelfde als het blazen bij de zevende keer op de zevende dag. Door het omtrekken om de stad, voor en achter de bazuin-blazende priesters, moest het volk worden voorbereid en geoefend in het geloof. Zo worden wij ook voorbereid en geoefend in het geloof en het vertrouwen van de toekomstige dingen.'*

Dit speelt ook met Covid-19. Het is bedoeld dat wij zullen groeien in geloof en in heiligmaking, in verbinding met de Heilige Geest.

Verder schrijft HJV bij 8:6 *'Het zevental is voor Israel het teken van de verbondsbetrekking. Zo is het ook met de openbaring van de zeven bazuinen en schalen. Het zevental moet ons volkomen afbrengen van onszelf, en ons leren dat we in Verbondsbetrekking staan, dat ook het wereldgebeuren in Zijn handen is. Ja de gehele manier van het doen der volken wordt door Hem bestuurd. De ganse bewapening staat onder Zijn toelating. Hij leidt de koninkrijken der aarde naar Zijn doel, waartoe Hij het alles heeft bestemd. Ook de gehele techniek is in Zijn handen. Hij laat het alles onder Zijn toelaten ontdekken en uitvinden, opdat het blijken zal wat de mens – zonder God - ervan terechtbrengt; hoe de mens er een chaos van gaat maken.'*

Wat wil dit ons leren? Datgene wat Yeshua in **Lukas 18:1-8** zegt, dat wij altijd moeten bidden en niet vertragen. Lieve vrienden, dit alles is tegengesteld aan het vechten tegen de coronamaatregelen van de overheid. Dan bedroeven we de Heilige Geest en zullen we steeds minder Gods hand zien in het wereldgebeuren. Dan kunnen we Zijn stille zachte stem ook

niet meer verstaan. Let in deze op Jesaja 66:2 *“Maar Ik zal zien op deze, op de arme en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.”* Dit is als het ware het paspoort naar het Koninkrijk chaverim. Yeshua geeft ons als opdracht in verband met Zijn Wederkomst: *Waakt dan te allen tijde, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.* (Luk. 21:36)

2 Midden van Sefer Sh'mot: (De punten 2, 3 en 4 had ik voorbereid, maar daar zijn we in de studie niet aan toegekomen vanwege de tijd.) In de Artscroll chumash wordt ook het midden van een boek aangegeven. In het boek Exodus is dit Ex. 22:27 *De goden zult gij niet vloeken en de overste in uw volk zult gij niet lasteren* - אֱלֹהִים לֹא תִקְלָל; וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תֵאָר.

De LXX-vertaling heeft: **Gij zult niet schelden op de goden, noch kwaad spreken van de heerser van uw volk.**

Contemporary English Version: *Don't speak evil of me or of the ruler of your people. Spreek geen kwaad over mij of over de heerser van uw volk.*

Het woord Elohim duidt op autoriteit, hetzij van de Schepper of van mensen. Mijns inziens is het hier dan ook beter om te vertalen: ***“Gij zult de autoriteit niet minachten en de overste in uw volk niet lasteren.”*** Vergelijk dit met Gen. 12:3 *“Ik zal zegenen die jou zegenen en vervloeken die jou minacht.”* Want ל ל ק betekent: licht van gewicht zijn, onbeduidend. We mogen de overheid niet minachten of onbelangrijk vinden. Dit sluit aan bij 2 Petrus 2:10 *Zo'n straf is speciaal gereserveerd voor degenen die toegeven aan de verdorven verlangens van het vlees en autoriteit verachten. Ze zijn moedig en eigennuttig en niet bang om glorieuze wezens te belasteren.* [Berean Study Bible] Onderstaande commentaren onderstrepen dit.

Benson: Ex. 22:28 U zult de goden niet beschimpen - dat zijn de rechters en de overheid. Prinsen en de overheid zijn onze vaders, die het vijfde gebod ons verplicht te eren en ons verbiedt te schelden. Paulus past deze wet op zichzelf toe en is van mening dat hij geen kwaad mag spreken over de heerser van zijn volk, nee, hoewel deze heerser toen zijn meest onrechtvaardige vervolger was, Handelingen 23:5.

Jamieson-Fausset-Brown: 28. Goden - een woord dat in dit hoofdstuk verschillende keren wordt weergegeven met 'rechters' of magistraten. De heerser van uw volk – dit is de hoofdmagistraat die ook de hogepriester was, althans in de tijd van Paulus, Hand 23: 1-5.

Matthew Poole: Goden; geen afgoden, maar magistraten en bestuurders, zowel burgerlijk als kerkelijk, zoals blijkt uit zowel Hand. 23: 3-5 als uit de volgende woorden, die de eerste uitleggen, volgens het algemeen gebruik van de Schrift, en uit de titel van goden die gewoonlijk aan zulken wordt gegeven, zoals Exodus 7:1, Psalm 82:6 Johannes 10:34-35.

Ex. 21:6 *Zo zal hem zijn heer tot de goden brengen, daarna zal hij hem aan de deur of aan den post brengen; en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren, en hij zal hem eeuwiglijk dienen.*

Ps. 82:6 *Ik heb wel gezegd: U bent *goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste; 7 toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen. *(Elohim wijst op autoriteit en ook naar mensen met autoriteit)*

Hand. 23:3 Toen zei Paulus tot hem: *God zal u slaan, gij gewitte wand. Zit gij ook om mij te oordelen naar de wet, en beveelt gij tegen de wet, dat men mij zal slaan?* 4 En die daarbij stonden, zeiden: *Scheldt gij den hogepriester Gods?* 5 En Paulus zeide: *Ik wist niet, broeders, dat het de hogepriester was; want er is geschreven: De overste uws volks zult gij niet vloeken.*

We mogen dus niet slecht spreken over de overheid. Dit is vandaag zeer actueel en nu komt tot ons allen de vraag: wat doen wij m.b.t. de Covid-19 pandemie – gehoorzamen we de Allerhoogste of volgen we in deze ons vlees. Let erop hoe men het goddelijke element overal wegredeneert. Want de val van de Twin Towers was een spreken van God. Zowel br. H.J. Verwoerd als David Wilkerson werden door de Heilige Geest gewezen op Jes. 30:25 *“wanneer de torens zullen vallen”*. Jonathan Cahn is door Gods Geest onderwezen dat dit een Harbinger is – een aankondiger van een totale val van Amerika als de VS niet terugkeren naar God. Maar wat hebben de complottheorieën bereikt. Dat het goddelijke aspect helemaal weggepoetst is, en men het geheel vleselijk gaat beoordelen. Dit gebeurt nu ook met Covid-19. Als wij het spreken van God in deze wegredeneren dan staan we Gods Geest tegen, die ons juist wil voorbereiden op het ontkomen aan het meest beslissende oordeel aller tijden. Dit is het vuur van Arma-Gèddon.

3 Rosh haShanah – 1 Nissan – Mishkan opgezet.

Ex. 40:1 *Toen sprak YHWH tot Mozes: 2 Op de eerste dag van de eerste moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen.*

Ex. 12:1 *YHWH zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: 2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.* Het opzetten van de Mishkan was op 1 Nissan, de eerste verjaardag van de nieuwe kalender en daarmee van de bevrijding. Alles was nieuw geworden voor de Bnei Yisra’el. Dit was bijna 9 maanden na hun aankomst bij Sinai.

4 Shabbat haChodesh: Shabbat voor Rosh Chodesh Nissan (Sh. v/d maand)

Dit is een van de 4 speciale shabbatot voor Pesach en de laatste Shabbat voordat de maand Nissan begint. Hierbij hoort de lezing van Ex. 12:1-20, de wetten voor heiliging van Rosh Chodesh en de viering van Pesach.

Door Grieken verboden: 1 Rosh Chodesh, 2 Shabbat, 3 Brit-Milah.

5 Reiniging Bet haMiqdash

De haftarah is Eze. 45:16 – 46:18. Hier lezen we in 45:18-20 dat de reiniging met Pesach blijvend is. Dus ook in de tijd van het Koninkrijk. Hiervandaan moeten we de lijn doortrekken naar ons persoonlijk leven. Daaraan denkt Rav Sha’ul in 1 Kor. 5:1-8. Ook vandaag is het nodig om ons leven bij het licht van Woord en Geest te onderzoeken op barrières die opgeruimd moeten worden.

Hierbij denk ik aan de rabbijnse term ‘klipah’. Dit omschrijft de krachten van onreinheid en de geestelijke blokkades om tot het doel van de Schepper met ons leven te komen. Het woord klipah betekent: een schil, schaal, de pel. En waarom wordt een klipah een schil,

schaal of pel genoemd? Omdat het k'dushah omringt. Wat betekent dit? Alles wat HaShem heeft geschapen dient tot Zijn glorie. Dat is de essentie van alles. De neshamah (geest) van alle dingen is de reden waarom HaShem het geschapen heeft.

Als we zeggen dat iets heilig is, wat betekent dat? Dat het transparant is aan zijn neshamah (geest). Als je ernaar kijkt dan weet je waarom HaShem het geschapen heeft. B.v. een boek is heilig. Waarom is een boek heilig? Als iemand jou vraagt: waarom is dit papier en die inkt gemaakt, waarvoor dient het? Dan kun je onmiddellijk antwoorden: het is hier om de woorden van HaShem uit te drukken. Het is in deze wereld om HaShem te dienen en Hem glorie te brengen. Daarom is het heilig. En wat als ik een beker water pak, wat is dan het doel ervan? Dat kun je niet meteen zeggen. Wat is het, het heeft een klipah, een schaal en er zit water in. Maar als ik er een brachah over zeg en het water drink om mij energie te geven om HaShem te dienen, dan breek ik de klipah weg en komt de k'dushah ervan openbaar – het water dient HaShem wanneer ik Hem dien.

Dus klipah betekent: alles in deze wereld, niets uitgezonderd, is er om HaShem te dienen. Echter, over veel dingen zit een klipah en niemand vertelt je dit. Het goddelijke doel ervan is niet duidelijk.

En dat is nu precies waar de levensheiliging voor bedoeld is, namelijk het wegbreken van die klipah, zodat het goddelijke doel met mijn leven zichtbaar wordt. Maar ik kan die klipah ook versterken. Dat gebeurt als ik de Ruach haKodesh bedroef. En vrienden daar gaat het nu om in de zaak van Covid-19. Als ik hiernaar ga kijken met de geest van de wereld, dan zie ik bedreigingen etc. Precies zoals de 10 verspieters naar de Kanaänieten keken. Dan kan ik Gods hand niet meer zien in dit gebeuren. En dat is nu precies wat de boze wil. Het is Gods bedoeling dat mijn lichaam een Tempel van de Heilige Geest is, maar als ik de Geest bedroef dan kan Hij niet meer met mij tot Zijn doel komen. Onze n'shamah is geschapen voor het hogere, om God te dienen en ook om met Hem te wandelen. Maar de samenzwerings-theorieën versterken de klipah. Ze belemmeren ons om in te zien dat voor Gods volk alle dingen moeten meewerken ten goede. Daarom dank en prijs ik YHWH voor de Corona.

Chaverim, voor de Pesach moeten we ons huis zuiveren. Dat is echter een fysiek beeld van wat wij ook in het geestelijke moeten doen. We moeten ons denken zuiveren. Er staat in Rom. 12:2 *"En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is."* Je gemoed (Gr. *Nous*) geeft aan dat de vernieuwing van ons leven moet doorwerken in ons diepe innerlijk. We moeten volledig vernieuwd worden met het oog op de hoge roeping, in strikte overeenstemming met de wil van God. Het gemoed is het diepere van ons, eigenlijk onze mindset, dus onze manier van denken. Psalm 34:15 zegt hetzelfde maar heeft er meteen een bemoediging bij: *Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na. 16 De ogen van YHWH rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.* Hiermee zijn we meteen weer bij het wierook altaar met de gebeden der heiligen. Zorg ervoor dat onze gebeden erbij zijn.

Dit is het vrienden waar het om gaat, want we gaan een tijd tegemoet zoals er nog nooit is geweest. Daarin zullen we de leiding van de Ruach heel hard nodig hebben. Als we dan

afdwalen zullen we Zijn spreken niet meer verstaan. Dan scheiden onze wegen. Er staat daarom ook dat zonder Heiligmaking niemand de Heer zal zien. (Hebr. 12:14)

Laten we onszelf beproeven en blokkades opruimen, zodat deze Pesach ons tot rijke zegen zal zijn!

Maasbracht, 29 Adar 5781 / 12-12-2020

Baruch ben Zvulun