

Een nieuw Israël

Wanneer dan de
vrucht rijp is, laat hij
er terstond de sikkel
in slaan, omdat de
oogsttijd
aangebroken is.
Markus 4:29,
Openb. 14:14-16



וַיִּקְרָא

Wajiekra

Wajiekra 1:1 – 5:26 (Leviticus)



ויקרא

VAYIKRA

K'hilat Bet Yosef

וַיִּקְרָא

Vandaag zullen we voor de pauze de parashah bestuderen en na de pauze ons richten op de Pesach-Seder

Sh'mot: Adonai openbaart zich als **heilig en onbenaderbaar**: schoenen van je voeten en kom niet dichterbij!

Mens noch beest mag de berg aanraken.

Als wij heiligheid JHWH beginnen te zien dan meteen ook onze zondigheid!

Zie Jes. 6: wee mij, want ik ben onrein van lippen...

Hoe kan een zondig mens dichterbij Adonai komen?

וַיִּקְרָא

וַיִּקְרָא - Wajiekra – en Hij riep

Wie roept?

JHWH roept.

Via Mosheh roept Hij de mens / Adam om te naderen

Het middel om te naderen is het offer – korban

Korban – קָרְבָּן: stam is קָרַב: naderen, dichterbij komen.

Telkens wordt hier het woord ‘dichterbij komen’ gebruikt, als het gaat over offers en offeren.

Feitelijk begint Wajikra: “En Hij riep Adam om **dichterbij** te komen!” (1:1-2)

וִיקָרָא

Wat is een offer in ons Westerse denken?

Iets wat je veel kost – een ‘zwaar’ offer...

Ons woord ‘offeren’ van ‘offerre’ => een offerte maken

Alsof wij God met geschenken kunnen paaien...

Mix van heidense + bijbelse begrippen

In Torah is een offer = ‘**middel om te naderen**’

De Koning der koningen troont in de ‘woning’ – de Mishkan

Hij verleent audiëntie via het **offer**

Korban is entreebewijs voor audiëntie bij HaShem

וְיִקְרָא

Het feit dat Hij onder Am-Jisra'el woont = genade !!!

Sh'chinah van Shochan = buurman

Elk offer – stralend bewijs dat Hij onze Buurman

lets om blij mee te zijn – zie Deut. 27:5:

“...altaar bouwen...dankoffer offeren...eten + vrolijk zijn...”

Ex. 20:24: Op elke plaats waar Ik Mijn Naam zal laten gedenken, zal Ik naar u toe komen **en u zegenen!**

De Mishkan is de woning van Adonai en de 'korbanot' zijn het eten en drinken van JHWH – Num. 28:2

Mishkan is de plaats op aarde waar Hij weer kon zijn

De 5 belangrijkste offers

- **Olah** brandoffer 1
- **Minchah** spijsoffer 2
- **Zèbach Sh'lamiem** vrede- of dankoffer 3
- **Chataah** zond- of reinigingsoffer 4-5
- **Ashaam** schuld- of hersteloffer 5:14

Offers zijn beeldmateriaal: ze beelden intentie offeraar uit.

עֹלָה - Olah - Brandoffer

- עֹלָה – opstijgen, opwaarts gaan, opklimmen
- עֹלָה - Olah – algeheel brandoffer; dat wat omhoog gaat.
Naardense: opgangsgave
- מִזְבֵּחַ הָעֹלָה – mizbach haOlah – brandofferaltaar
- Brandoffers op koperen altaar in de voorhof
- Olah offer is beeld van algehele toewijding aan JHWH
- Olah tamid - namens hele volk iedere morgen en avond
- Zie Num. 28:1-8

Lev. 1 – Olah - brandoffer

uit de veestapel (dus geen wild), vrijwillig offer!

- a. Rund, mannelijk, gaaf, bloed sprengen op altaar, huid afstropen, in delen snijden, ingewanden en poten wassen – alles op altaar.
- b. Schaap / geit, mannelijk, gaaf, bloed op altaar, in delen, ingewanden + poten wassen – alles op altaar.
- c. Gevogelte: tortel- of gewone duif (Tor / Jonah), naar altaar, de kop afknippen en op altaar, bloed aan zijkant altaar uitlekken, krop met inhoud naar ashoop, vleugels inscheuren en hele dier op altaar.

מִנְחָה - Minchah - spijsoffer

- **מִנְחָה - Minchah** – geschenk Gn 32:14, offer Gn 4:3, spijsoffer, belasting (Ri 3:15, 17).
- Bij de Mishkan – spijsoffer, graanoffer, broodgift
- **מִנְחָה חֲדָשָׁה** - Minchah Chadashah – nieuw spijsoffer = 2 beweegbroden met Shavoeot
- כָּאֲשֶׁר יָבִיאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת-הַמִּנְחָה בְּכָל־יְהוָה, בֵּית יְהוָה.
– zoals de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen naar het huis van JHWH. Jes. 66:20

Lev. 2 - Minchah

3 soorten spijsoffer + **zout** !!!

- a. Tarwebloem overgoten met olie en wierook erop. Handvol op altaar / overblijvende voor priesters.
- b. In oven gebakken: 'chalot matsot', zowel dik als dun. Tarwebloem + olijfolie / in stukken breken, overgieten met olie en op altaar.
- c. In kookpan bereid: tarwebloem + olijfolie. Een deel op altaar / overblijvende voor priesters.

2:2, 9, 16: **Azkarah** = herinnering opstijgende geur, opdat God offeraar in genade 'gedenkt'. (stam: א כ ז)

שְׁלָמִים – Sh’lamiem - vredeoffer

- **שָׁלֵם** – ongestraft blijven (Job 9:4), volkomen zijn, voltooid zijn (1 Kn 9:25), in vrede leven (Job 22:21).
- **שְׁלָמִים** - **Shèlem** – vredeoffer (meestal verbonden met Zèbach)
- **זֶבַח** - **Zèbach**: algemene naam voor offers die gegeten worden.
- **זֶבַח שְׁלָמִים** - **Zèbach Sh’lamiem**
- **אֲנֹכִי שְׁלָמִים אֶמּוּנִי יִשְׂרָאֵל** - ik ben een van de **vreedzamen**, van de getrouwen in Israël, 2 Sm. 20:19.

Lev. 3 – Sh'lamiem - vredeoffer

Vrijwillig offer, mannelijk of vrouwelijk dier, gaaf

- a. Rund: hand op kop, zelf slachten, bloed op altaar, deel op altaar m.n. vet, nieren.
- b. Schaap: bloed op altaar, vet + staart + nieren op altaar. (Vetstaartschaap)
- c. Geit: als schaap behalve de staart.

Dit offer is een erkenning en dank voor alle welstand, voorspoed en vrede

Zèbach: algemene naam voor offers die men eet met de feesten.

חָטָא - Chataah - zonde

- **חָטָא** – missen, zondigen, ontvreemden, ontzondigen, reinigen, boeten.
- **חָטָא** - **Cheet** – zonde, misslag, straf
- **חָטָא** – zonde, zondoffer

Lev. 4 – Chataah - zondoffer

Verplicht offer, gaaf (tamiem)

- a. Priester + hele volk: stier, bloed 7x richting voorhang + horens reukaltaar, vet + nieren op altaar. Rest verbrand.
- b. Leider van het volk: geitebok, bloed aan horens brandaltaar + vet op altaar.
- c. Iemand: geit of ooi, bloed aan horens brandaltaar + vet als bij geit of ooi van Olah.

אָשָׂא - Ashaam - Schuld

- אָשָׂא – zich schuldig maken/ gevoelen, schuld boeten
- אָשָׂא - Ashaam – schuld, het verschuldigde; maar ook schuldoffer, hersteloffer.

Wanneer men iets in bewaring krijgt en dit later ontkent en niet teruggeeft, dan breekt men vertrouwen.

De bewaargever vertrouwde op het feit dat God alles ziet en dat de bewaarnemer dat ook zo zou ervaren...

Lev. 5 – Ashaam - schuldoffer

Als iemand een schuld op zich heeft geladen 5:14-26:

- Geit of ooi: als zondoffer??
- 2 tortels of gewone duiven: 1 zond- + 1 brandoffer.
- 1/10 efa tarwebloem zonder olie en wierook: handvol op altaar, rest voor priester.

Lev. 5:14-26 = schuld- of hersteloffer t.o.v. God of naaste: een gave ram + geldbedrag.

Echter, wie bewust een schuld heeft, moet eerst het onvreemde terugbetalen + een vijfde erbij en pas daarna het schuldoffer brengen, Lev. 5:20-26 / 6:1-7

Great discoveries in this Week's Parashah

—4:1 Sin (Chatat) Offering to Atone for Sins; to Be Accompanied by a Repentant Heart

—5:1 The Variable-Cost Sin Offering for the Sin of Contaminating Set-Apart Things, False or Unkept Oaths or Touching a Contaminated Thing

—5:4 A Sin Offering for Not Keeping One's Word

—5:14 Guilt/Trespass (Asham) Offering for an Error— Careless Sin

—5:17 A Guilt Offering in Case of Doubt (for Careless Unintentional Sin)

—5:20 (6:1) Guilt Offering for Stealing Something (Theft)

Parashah Wajiekra

De mens mag via het offer bij JHWH komen

De verschillende offers tonen onze situatie in het leven

De schuld- of hersteloffers leren dat wij eerst de schuld moeten herstellen en dan pas naar het altaar mogen.

Overtredingen tussen mens en G-d worden verzoend op Jom haKippoeriem

Intermenselijke overtredingen worden op JK niet vergeven, totdat men het goed heeft gemaakt met zijn naaste.

Dit leert ons hoe belangrijk ons leven op aarde is.

De Mashiach heeft Zich als schuldoffer gesteld, Jes. 53:10



nֹד - Pesach

Maand Nisan is belangrijk:

1. Als 1^e maand tellen = klok gelijk zetten met Gods tijdrekening.
2. Besef dat tijden belangrijk in de dienst van JHWH. Wie de tijden verandert heeft een andere God!
3. We hebben de tijd in onze handen gekregen! Goed gebruiken - de tijd uitkopen, Ef. 5:15-21 = wijze maagden!
4. We vieren de vernieuwing. Nisan is de maand van de vernieuwing door offer van Yeshua
5. Het is echter nog niet af => Rosh haShanah in 7^e mnd.

nֹדֵן - Pesach

Nisan is de maand van Pesach

Pesach bestaat uit Pesach-Seder + Matsefeest

Wat betekent Pesach?

Voorbijgaan, overspringing

Het lam werd geslacht en zo kwam het Eerstgeboren volk vrij.

Het Lam van God is ook geslacht:

1. om de 12 stammen van Israël te herstellen, Jes. 49:6
2. om de zonden van de mensheid te verzoenen, Joh.3:16

נֹחַד - Pesach

Het Pesachlam wordt geslacht op de 14^e Aviv/ Nisan
'been ha'arbajiem' – tussen de 2 avonden, Ex. 12:6

Dit is de tijd van het avondoffer, Num. 28:4

In de praktijk was dit rond 3 uur 's middags

Dat is ook het moment geweest waarop Yeshua stierf

Mat. 27:45, Luk. 23:44

Dat is ook de tijd waarop het 'k'toret tamid' werd
aangestoken op het reukaltaar, Ex. 30;8

Daarom hebben ze gezien dat het voorhangsel van boven
naar beneden scheurde

נֹחַד - Pesach

Nadat het Pesachlam geslacht was, werd de seder gevierd

Dat was zodra de 15^e dag aangebroken was

Dit is de eerste dag van Chag haMatsot – het Matsefeest

Er staat heel opmerkelijk:

Zij moeten **het vlees** dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, **met** ongezuurde broden, en **met** bittere kruiden moeten zij het eten, Ex. 12:8.

Pesach betekent vernieuwing

Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. 1Kor.5:8

נֹחַד - Pesach

Deze vernieuwing trad in werking zodra Yeshua gestorven

Vele heiligen stonden op uit de doden, Mat. 27:52-53

Uit deze vernieuwing is de Gemeente ontstaan

Toen de sh'lichim waren aangedaan met kracht van boven

Lukas 24:49

Vanuit de vernieuwing vieren we Matsefeest

Zuurdeeg = beeld van boosheid, zonde

Alles waarin de mens groot wil zijn!

Wij geroepen tot ootmoedig wandelen met God, Micha 6:8

Deze houding ook bij Jom Kippoer, Lev. 23:26-32 (3x)

נֶסַח - Pesach

Deze vernieuwing trad in werking zodra Yeshua gestorven

Vele heiligen stonden op uit de doden, Mat. 27:52-53

Uit deze vernieuwing is de Gemeente ontstaan

Toen de sh'lichim waren aangedaan met kracht van boven

Lukas 24:49

Vanuit de vernieuwing vieren we Matsefeest

Zuurdeeg = beeld van boosheid, zonde

Alles waarin de mens groot wil zijn!

Wij geroepen tot ootmoedig wandelen met God, Micha 6:8

Deze houding ook bij Jom Kippoer, Lev. 23:26-32 (3x)

Openbaring 5

6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.

8 En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.

Openbaring 5

9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

Een algehele omkering t.o.v. de huidige situatie **op aarde**.

DE NIEUW TE BOUWEN TEMPEL TE JERUZALEM

IN HET 1000-JARIG

VREDERIJK



B. REINDERS, architect

TEMPEL COMPLEX ALS BESCHREVEN IN EZECHIEL 40/42

PERSPECTIEF, GEZIEN VAN OOST NAAR WEST.