

Bidden voor onze Aliyah

Samenvatting **Ezechiel 36**

Het huis van Israël woonde eerst in hun land, maar doordat ze het land verontreinigden met hun daden.

En omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden, en vanwege hun afgoden waarmee zij het verontreinigd hadden. werden ze verstrooid onder de heidenvolken, zij werden verspreid over de landen.

Aangekomen bij de heidenvolken, ontheiligden zij ook nog eens Gods heilige Naam,



*Maar dat zou niet voor altijd zo blijven
Want God beloofde om heel het huis van Israël
weer terug te halen naar hun land.*

Hij zei
Ik ga jullie uit alle landen bijeenbrengen.
en zal Ik u naar uw land terug brengen.

En zegt God erbij,
Ik doe het niet om u, huis van Israël,
maar om **Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt.**

En dan volgt er een behoorlijk aantal keren Ik zal

Ik zal Mijn grote Naam heiligen,
die onder de heidenvolken ontheiligd is,
Dan zullen ook de heidenvolken weten dat Ik Adonai ben,
Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden.
Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest in
uw binnenste geven.
Ik zal het hart van steen uit jullie lichaam wegnemen en
jullie een hart van vlees geven.
Ik zal Mijn Geest in jullie binnenste geven.
Ik zal maken dat jullie in Mijn verordeningen wandelen
en dat jullie Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
jullie zullen wonen in het land dat Ik jullie vaders
gegeven heb, jullie zullen een volk voor Mij zijn en
Ik zal een God voor jullie zijn.

Ik zal jullie verlossen van al jullie onreinheden.

Ik zal roepen tegen het koren en

Ik zal het veel doen worden:

Ik zal u geen hongersnood opleggen.

Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen,

Ik zal de steden doen bewonen
en de puinhopen zullen herbouwd worden.

Mensen zullen zeggen:

Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden.

De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond.

Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, de Eeuwige, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is.

Ík, de Eeuwige, heb gesproken
en **Ik zal het doen.**

*Alles wat ik hier beloofd heb **ga ik doen***

Zegt de Eeuwige:



MAAR zegt Hij in vers 37

Ezechiël 36:37

**Opnieuw zal Ik hierom
door het huis van Israël gevraagd worden
om dit voor hen te doen.**



Verlossing uit Egypte

Exodus 3:7-9 De Eeuwige zei:

Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en **heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord.**

Voorzeker, Ik ken hun leed.

Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing,

Nu dan, zie, **het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen.**

En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken.

Verlossing uit de hand van de Filistijnen

1 Samuel 7:8-9

En de Israëlieten zeiden tegen Samuel:

Laat toch niet na voor ons te roepen tot de Eeuwige, onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen.

Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Eeuwige.

Samuel riep tot de Eeuwige voor Israël
en de Eeuwige verhoorde hem.



Gebed van Hizkia voor verlossing uit de hand van Assyrië

Jesaja 37:16-20 HEERE van de legermachten, God van Israël, Die tussen de cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt.

Neig, HEERE, Uw oor, en luister; open, HEERE, Uw ogen en zie. Hoor al de woorden van Sanherib die hij gestuurd heeft om de levende God te honen.

Het is waar, HEERE, de koningen van Assyrië hebben al die landen met hun grondgebied verwoest, en hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die vernield.

Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat U de HEERE bent, U alleen.

Jesaja 37:21 Toen stuurde Jesaja, de zoon van Amoz, deze boodschap naar Hizkia: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Wat u tot Mij gebeden hebt met betrekking tot Sanherib, de koning van Assyrië, heb Ik gehoord.

Jesaja 37:33-35 Daarom, zo zegt de HEERE over de koning van Assyrië: Hij zal deze stad niet binnenkomen, daar geen pijl in schieten, haar met geen schild tegemoetkomen, en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt de HEERE. Want Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar.

Gebed voor verlossing uit Babel

Nehemiah 1:5-9 Ik zei:

Och, Eeuwige, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God,

Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij U verdorven.

Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen.

Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt:

Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden.

Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt –

al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.

Daniel 9:2-3 in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Eeuwige tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Eeuwige God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as.

Daniel 9:4-5

Ik bad tot de Eeuwige, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Eeuwige, grote en ontzagwekkende God,
Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen,
wij hebben gezondigd,
wij hebben onrecht gedaan,
wij hebben goddeloos gehandeld,
wij zijn in opstand gekomen
door af te wijken van Uw geboden en bepalingen.

De verlossing uit Egypte,

De verlossing uit de hand van de Filistijnen,

De verlossing uit de hand van de Assyriërs,

De verlossing uit Babel

Deze verlossingen liggen allemaal in het verleden.



Na de Balfour-verklaring in 1917,
Verdubbeld de bevolking in Israël
van 55.000 tot **103.000**.

Van 1924 tot 1928 verdubbelde de bevolking opnieuw
tot ruim **200.000**

Vlak na de onafhankelijkheid van Israël,
Vluchten er ongeveer 50.000 Joden naar Israël.
Voornamelijk overlevenden van de Shoah.

In 1951 wonen er dan al meer dan **700.000** Joden in het
land.

Operation Magic Carpet

Brengt het grootste deel van de Joodse bevolking van Jemen naar Israël, ongeveer **45.000** Joden.

Operation Moses

vervoerde bijna **8.000** Joden van Ethiopië naar Israël.

Operation Salomo

bracht nog eens **14.000** Ethiopische Joden naar huis.

Officieel wonen er momenteel **9,2 miljoen** mensen in Israel

Ongeveer 74%, daarvan, dat is **6.8 miljoen**, is joods,

Volgens het Israëliësch CBS waren er eind 2018 wereldwijd **14,7 miljoen** joden.

De **6,8 miljoen** joden die in Israël wonen vertegenwoordigen 45 procent van het totaal aantal Joden wereldwijd.

Waarvan **5,6 miljoen** in de Verenigde Staten leeft.

Dit zijn Joodse mensen die officieel zo bekend zijn.

Het werkelijke aantal Israëlieten in de wereld is vele, vele malen hoger dan de officiële cijfers van 15 miljoen

Vele miljoenen Israëlieten zijn alleen al in de afgelopen eeuwen geassimileerd onder de volken door de verdrukking van de kerk, door de Spaanse inquisitie of de Russische pogroms enz.

Alleen al in Spanje, schatten onderzoekers dat ongeveer 10% van de bevolking afstammen van de Sefardische joden die daar eeuwenlang gewoond hebben.

In Spanje wonen 47 miljoen mensen

Dat zelfde geldt voor Portugal, daar wonen 10 miljoen mensen.

Meer hierover staat op de website van BetYosef in de diepgaande studie

Wie is Israël 2017 / 2018 www.betyosef.nl/studies

Het werkelijke aantal Israëlieten in de wereld is vele, vele malen hoger dan de officiële cijfers van 15 miljoen

Genesis 32:12

U hebt immers gezegd:

Ik zal u zéker weldoen en Ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden!

Hosea 1:10

Toch zal het aantal Israëlieten, zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden.

Jesaja 44:3-5

Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.

Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

**Zij zullen opkomen tussen het gras,
als wilgen aan de waterstromen.**

De een zal zeggen:

Ik ben van de Eeuwige, een ander zal zich noemen met de naam Jakob,

weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de Eeuwige,

en de erenaam Israël aannemen.



Op vele, vele plaatsen door de gehele Bijbel heen, vinden we beloften van terugkeer uit de verstrooiing De Aliyah van **geheel Israël**.

(Zie ook de studie van 12-10-2020 over Aliyah op de website www.betyosef.nl/studies)

Hier onder slechts een kleine samenvatting:

Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Eeuwige, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Eeuwige, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. **Deut.30**

Als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt
en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het
einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en
hen brengen naar de plaats
die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen
Neh.1

Hij zal een banier opheffen voor de volken,
en **de verdrevenen van Israël** verzamelen
en **de verstrooide dochters van Juda** vergaderen
van de vier einden der aarde. **Jesaja 11**

Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen
en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.
Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef!
En tegen het zuiden: Weerhoud niet!
Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde
der aarde. **Jesaja 43**

Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het
noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land
Sinim. Jesaja 49

Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote
barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. **Jesaja 54**

Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. **Jesaja 65**

Ik zal u naar Sion brengen. **Jeremia 3**

Ik zal de Israëlieten terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaders gegeven heb. **Jeremia 23**

Ik zal hen planten en niet wegrukken. **Jeremia 24**

Israël, Ik ga u verlossen uit verre landen **Jeremia 30**

Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde;
onder hen zijn blinden en verlamden,
zwangeren en barenden met elkaar:

met een grote menigte

zullen zij hierheen terugkomen.

Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. **Jeremia 31**

Israël, Ik ga u verlossen uit verre landen, **Jeremia 46**

Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid
bent, en Ik zal u het land van Israël geven

Ezechiël 11

dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten.

Ezechiël 28

Ik zal ze weiden op de bergen van Israëel,
Ik zal over hen één Herder doen opstaan
en Die zal ze weiden: Mijn David.

Hij zal ze weiden en

Hij zal een Herder voor ze zijn.

En Ik, de Eeuwige,

zal een God voor ze zijn,

en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden.

Ezechiël 34

Ik zal de mensen op u talrijk maken,
heel het huis van Israël, in zijn geheel.
Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten
Ezechiël 37

Ezechiël 39:28

Dan zullen zij weten dat Ik, de Eeuwige, hun God
ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in
ballingschap voerde,
maar hen ook weer verzamelde in hun land

***en niemand van hen daarginds nog liet
achterblijven.***

Ezechiël 36:37

Zo zegt de Eeuwige: **Opnieuw** zal Ik hierom **door het huis van Israëel gevraagd worden** om dit voor hen te doen.

Het woord gevraagd is דָּרַשׁ dārašh in het Hebreeuws
Een werkwoord dat zoeken, onderzoeken, onderzoeken en
eisen betekent.

Het vaakst heeft דָּרַשׁ dārašh betrekking op
het aangezicht van Adonai zoeken.

**Opnieuw zal het huis van Israel mijn aangezicht gaan
zoeken dat ik dit ga doen voor hen.**

Op Yom HaAliyah 7 Chesjwan 2020 gaan we van start

We gaan gebeden uit de Siddur en teksten uit Gods Woord die betrekking hebben op Aliyah bidden.

Ik hoop dat ik jullie enthousiast heb kunnen maken om deel te gaan nemen aan dit nieuwe gebedsplatform.

Ook wanneer u op een later tijdstip deze oproep leest of hoort

Aliyah is niet een eventuele optie maar een vaststaand feit
Het is een belofte van God voor alle gelovigen die bij Israël horen

premier Ariel Sharon sprak ooit de legendarische woorden

"Aliyah is het centrale doel van de staat Israël."