

Israëls legerkamp - voorbeeld voor de 2^e Exodus

Naso 5779 - Numeri 4:21 - 7:89

Lezingen: Numeri 4:21-33, Richteren 13:2-25, Openbaring 22:6-21

Chaveriem,

Een week geleden was het Shavuot, maar realiseren we ons wel dat wij een onderdeel zijn van de profetische vervulling van dit feest, via Markus 4:29 en Openbaring 14:14-16?

We zijn ondertussen in het vierde boek van Mosheh aangekomen en hoe heet dit in Ivriet? Bamidbar. In de eerste hoofdstukken van Sefer haMidbar leren we hoe Mosheh Rabbenu het legerkamp inricht rondom de Mishkan – de Woning.

Dat brengt ons meteen bij de vraag: hoe zou het legerkamp er uitgezien hebben toen de Mishkan nog niet gebouwd was? Want pas meer dan 120 dagen na de gift van de Torah (Hebr. Matan Torah) op Shavuot begon de bouw van de Mishkan. Met 3 x 40 dagen, dan kom je rond Yom haKippurim uit, zie hiervoor Ex. 24:18 + Deut. 9:18 + Ex. 34:28.

Er zijn natuurlijk meer vragen te bedenken, want we lezen dat iedereen boven de 20 jaar geteld werd voor het leger, de 80+-ers ook? Of waren er niet veel mannen van de leeftijd van Mosheh, omdat toen de jongetjes in de Nijl geworpen werden? Is de Faro later gestopt met jongetjes in de Nijl te gooien, want hoe kunnen er anders 603.550 strijdbare mannen zijn?

Laten we eerst eens naar de naam van het vierde boek van Mosheh kijken; wat betekent het en waar komt deze naam vandaan?

בְּמִדְבָּר - Bamidbar is de naam van het 4^e boek van Mosheh.

מִדְבָּר - Midbar: wildernis, woestijn, weideplaats => Midbar Sinai

מְדַבֵּר - M'daber: spreken

Bamidbar is afgeleid van de stam ד ב ר - dalet, bet, resh: 'spreken'.

דְּבִיר - d'vir: het allerheiligste van de Tempel, aanspraakplaats (SV) Psalm 28:2

Opmerkelijk is dat het woord voor spreken en woestijn in het Hebreeuws dezelfde letters bevat: midbar en m'daber: מִדְבָּר. In de woestijn van ons leven, in die stilte spreekt Hij ons dikwijls aan! Pas aan Mosheh openbaart Hij Zijn ware betekenis: JHWH zal mijn naam zijn voor altijd! Abraham kende God als El Shadai, de Almachtige. 'Ik ben de Erbijzijnde,' zegt Adonai, Ik was aanwezig, destijds bij Abraham toen hij uit Ur trok, maar Ik zal ook bij jullie aanwezig zijn in Egypte en in toekomstige uittochten (de Babylonische, de Romeinse, waar we nog steeds deels in leven), Ik zal erbij zijn.

(Yair Strijker – studiehuis Reshit)

Een geordend legerkamp – Numeri 2

Let op, we zijn hier nog op dezelfde plaats als in Exodus 19, bij de Sinai! Hier was de ontmoeting met JHWH en Mattan Torah – de gift van de Torah. Hier was de afwijking met het gouden kalf, maar werd ook de Mishkan gebouwd. En kijk eens naar de bijzondere legering van de stammen...

Rachels kinderen a/d westkant... profetisch? UK - Efrayim, USA - M'nasheh? Zie Psalm 80:2-3.

De Septuaginta heeft bij Psalm 80: "een psalm vanwege de wegvoering van de 10 stammen". Zou de legering naar de vier windrichtingen verband kunnen hebben met het verzamelen van Zijn uitverkorenen van de vier winden des hemels, Mat. 24:31?



Levi vormt de koninklijke garde – ze zijn vrijgesteld van dienstplicht om de Mishkan haEdut – de Woning der getuigenis te bewaken.

In het verslag over Levi wordt de Mishkan zelfs zeven keer genoemd! (Num. 1:47-54)

Als het legerkamp optrekt gaat Y'udah voorop met ... Issaschar en Z'vulun. R' uven volgt als 2^e met Shimon en Gad. Dan de Ohel Mo'ed – Tent van de ontmoeting met het leger van L'vi'im. Efrayim gaat als 3^e met M'nasheh en

Benjamin. Tenslotte Dan als 4^e met Asher en Naftali. Dus in volgorde oost, zuid, west en dan noord. Zou deze volgorde een profetische duiding kunnen hebben?

Orde in het kamp

Numeri 1-4 leert ons dat het legerkamp van Israël een mooi geordend geheel is. Volgens rabbijnse bronnen had Mosheh dan ook een militaire opleiding gehad aan het hof van Faro.

Meteen al bij de uittocht was dit merkbaar, want de B'ney Yisra'el trokken in slagorde uit het land Egypte (HSV), in groepen geordend (NBG), Ex. 13:18. Zo'n organisatie vraagt discipline, gezag en gehoorzaamheid. Mogelijk heeft Rav Sha'ul hier aan gedacht toen hij schreef: *"Weest elkaar onderdanig in de vreze Gods"*, Ef. 5:21. Ontzag voor Elohim geeft ook een nederige houding naar elkaar, Kol. 3:22.

Is dit kamp niet een voorbeeld voor de vorming van **gemeenschappen**, in de aanloop naar **de grote Aliyah** uit Eretz Tzafon – het Noorderland?

Heel Israel wordt ingezet.

Numeri 1-7 leert ons dat de Woning het centrum van het legerkamp is, met de Wolk- en Vuurkolom als bescherming en richtingaanwijzer. Tevens leren we dat heel Jisra'el van 20 jaar en ouder zich klaar maakt voor de strijd.

Levi moet ook strijden, maar hij strijdt voor de Mishkan, zie 4:3: *"van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud, al wie tot 'deze strijd' inkomt ..."*. En 4:23: *"om 'de strijd te strijden', opdat hij de dienst bediene in de tent der samenkomst"*. De aantekening van de Statenvertaling zegt hier: een heilige (geestelijke) strijd, waarin men de dienst van de Mishkan naar de gestelde orde moet waarnemen, zoals soldaten in het leger hun opdracht naar orde moeten volbrengen.

Laten we nu naar de sidra van deze week gaan.

Nasso – Neem op

Deze parashah bespreekt de taken van de levieten/l'vi'im, de zuivering van het kamp, de wetten van de schadeloosstelling bij ontvreemding, wetten met betrekking tot de vrouw die wordt beschuldigd van overspel, wetten voor nazireeërs, en de Birkat-Kohanim, de priesterzegen. De kohanim moeten het volk zegenen. Het Heiligdom krijgt van alle stammen dezelfde geschenken.

Bamidbar 5

Hoe moeten we de verbanning van de onreinen uit het kamp in 5:1-4 zien? Tractate Pesachim 67a en b leert ons dat het legerkamp uit drie onderdelen bestaat: Het kamp van 1. de Shechinah, 2. de

Levieten, en 3. het volk Israël. Iedereen met tzara'ath (melaatsheid) moet alle drie kampen blijven. Iemand met een lozing werd toegelaten in het Israëlische kamp, maar verbannen uit de andere twee. En iemand verontreinigd door een dode werd zelfs toegelaten in het Levietenkamp – maar mocht de voorhof v/d Woning niet binnen. Vergelijk dit eens met Opb. 22:15...

Vers 5-10 heeft regels over ontvreemding. Bij teruggave van wat gestolen is moet 1/5 deel erbij gedaan worden. Is er niemand aan wie de schuld vergoed kan worden dan is het voor de priester. Ook de heffing van de 10e gaat naar de priester.

Dan komt het stukje over de vrouw verdacht van overspel. Mijns inziens is dit profetisch bedoeld en staat deze vrouw symbool voor het overspelige Israel. Let hiervoor op vers 15: linkt het gerstemeel deze vrouw niet met de eerstelingenschoof van gerst, Lev. 23:10? Want deze 'Eerstelingenschoof' is profetisch een symbool Yeshua, de eersteling waarmee de hele oogst is geheiligd. Dat deze vrouw symbool staat voor het overspelige Israël wordt benadrukt door het volgende voorschrift m.b.t. de nazireeër. Israel zou met andere mannen hoererij gaan bedrijven, Ezechiël 16.

Nazireeër – Numeri 6

Een nazireeër mag niets van de wijnstok gebruiken, zoals druiven, wijn, rozijnen en krenten. Ook mag hij het haar niet afscheren en geen contact met doden hebben. Bij onverwacht contact met een dode gelden speciale instructies. Bij een gelofte duurde volgens de Mishna het nazireeërschap normaliter één tot drie maanden. We zien dus dat hij op hetzelfde niveau van heiligheid staat als de hogepriester, want volgens Lev 21:10-12 mag een hogepriester ook geen contact met de dood hebben. En van de hogepriester wordt gezegd dat de '*kroon van de zalfolie van zijn God*' op zijn hoofd is (Lev 21:10-12, maar de nazir heeft '*het nazireeërschap van zijn God*' op zijn hoofd, Num 6:7).

De Nazir lijkt een type van Israëls toewijding aan God, tegenover het beeld van de vrouw verdacht van overspel. En het verhaal over het nazireeërschap loopt uit op zegen van Birkat Kohanim, Numeri 6:24-26.

Het is goed om te bedenken dat ook Paulus met de nazireeërgelofte heeft meegedaan, Hand. 21:23-26 (+ 18:18). Hij volgde dus wel degelijk de Torah.

Birkat Kohanim

De Birkat Kohanim is een krachtige zegen in de Torah, door God zelf woord-voor-woord gedictieerd, waarmee de priesters Gods volk moeten zegenen. Num 6:24-26:

De Heer [YHWH] zegene u en behoede u; de Heer [YHWH] doe zijn aangezicht over u schijnen en is genadig voor u; de Heer [YHWH] heft zijn gelaat over u op en geeft u vrede.

Deze zegen openbaart Gods hart voor zijn volk. "*De Heer zegene u en bescherm u,*" herinnert aan de vele beloofde zegeningen bij gehoorzaamheid, die de Torah opsomt, met name in Lev. 26 en Deut. 28. Deze zegeningen omvatten dat God regen zendt op het land en Israël rijkdom en voedsel heeft. Het herinnert ook aan de verbondsbelofte van veiligheid en vrijheid van oorlog. Met andere woorden, moge God u beschermen en u voor het kwaad bewaren.

"*De Heer doe zijn gezicht schijnen op u en zal u genadig zijn*" betekent toegang hebben tot God - dat is, Hij is je gunstig gezind. In het Oude Midden-Oosten verleent een koning gunst aan zijn onderdanen door hen toegang tot hem te geven. Het "gezicht verbergen" was een idioom voor het weigeren van de toegang. Dus, met andere woorden, moge God u gunst verlenen om te komen in Zijn aanwezigheid.

"*De Heer heft Zijn gelaat over u op*" betekent letterlijk, moge de Heer naar jou glimlachen. We weten dit omdat als iemands gelaat "betrekt" of "vervalt" als hij zijn gezicht fronst of bij het uiten van

verdriet (Genesis 4:5-6). En "vrede" of shalom brengt heelheid en welzijn met zich mee. Dus "geeft jou vrede" is om te zeggen, moge God heelheid en stabiliteit in je leven plaatsen.

Hoewel dit de 'priesterzegen' wordt genoemd, is het belangrijk om te onthouden dat deze zegen niet afkomstig is van de priesters. Zij handelen als de tussenpersonen door wie de zegen op het volk komt. Dit is duidelijk door het vers direct na de zegen: *Zo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen, en ik zal hen zegenen*, Num. 6:27.

Deze zegen onthult het hart van God over zijn volk, en Zijn verlangen om ons te zegenen, om ons veiligheid te geven, om ons te voorzien van levensonderhoud, en om heelheid en stabiliteit te brengen in ons leven. Maar waarom ervaren we niet voortdurend deze zegeningen? Vanwege onze gevallen wereld. Zoals Salomo schreef in Prediker, *"tijd en toeval gebeuren immers aan iedereen"* (Prediker 9:11). Het maakt niet uit hoeveel geboden we houden en hoe groot onze theologie is, het garandeert ons geen consistente zegen en geluk in deze tijd. Dat is de boodschap van Prediker, waarom de conclusie van Salomo is om ons niet te focussen op wat we kunnen bereiken in deze wereld, maar wat we kunnen bereiken in de Komende wereld (Olam HaBa) als we trouw blijven aan God. Yeshua komt met beloning, zowel voor goede als slechte daden, Opb 22:12: *"Zie ik kom met snelheid en Mijn loon is met Mij, om een ieder te belonen overeenkomstig zijn daden."*

Dus, meer dan iets anders, wijst de priesterzegen ons naar de Komende wereld waarin we voor altijd ware en blijvende vrede en welvaart zullen hebben. Daarom geeft deze zegen hoop op die belofte, die nog niet volledig is gerealiseerd in dit leven, maar tot bloei zal komen wanneer Mashiach terugkeert om Zijn Koninkrijk te vestigen.

Conclusie

Bij de Sinai werd Israel gereedgemaakt voor strijd + overwinning. Zowel het volk als de kohanim/priesters en de L'vi'im werden ingezet. Israel zou immers naar Beloofde Land trekken om daar het centrum van Gods Koninkrijk te vormen. En JHWH zou Zelf met hen gaan om aan hen Zijn belofte te vervullen. We lezen dan ook in Deut. 23:14: *"Want JHWH uw Elohiem wandelt in het midden van uw leger, om u te verlossen en om uw vijanden voor uw aangezicht te geven; daarom zal uw legerkamp heilig zijn, opdat Hij niets schandelijks onder u zie en achterwaarts van u afkere"*.

Is dit niet een voorbeeld dat ook ons legerkamp rein moet zijn vanwege de aanwezigheid van JHWH. Jesaja 52:11 zegt: *"Vertrek, vertrek, gaat uit vandaar, raak het onreine niet aan, gaat uit het midden van haar, reinig je, jullie die het gereedschap van JHWH dragen"*. Dit sluit aan bij de oproep van Paulus in 2 Kor. 6:16-18: *"en ik zal u tot een Vader zijn..."*.

Als we ons zo mogen reinigen van het onreine in de Gemeente dan zullen we een indrukwekkend leger vormen, zoals we in het vervolg van Jes. 52 lezen: *"Want jullie zullen niet met haast uitgaan, noch met een vlucht heengaan; want JHWH zal voor jullie aangezicht heentrekken en de Elohim van Israel zal jullie achterhoede zijn"*.

Vergelijk dit eens met Hooglied 6:10: *"Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon als de maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als slagorden met banieren"*. Met deze woorden prijst JHWH de gemeente Israel, zegt Rashi. Moge dit spoedig zichtbaar worden in de gemeenschappen van het wederkerende Israel in onze dagen.

Maasbracht, 12 Sivan 5779, 15-06-2019
Baruch ben Zvulun